

Polemiken

Nr. 2 2011



Innehåll

Redaktörens spalt
FLiNS ordförandes spalt
FBI-chefens spalt
Numrets FLiNS:ares spalt
Bli medlem i rätt fack direkt
Den nya FLiNS styrelsen
Verksamhetsplan
Ronnie Hjort – docent i statsvetenskap och trummis
Malin Grödahl-Maas – studivägledare
Ett år försvinner lätt i maktens korridorer
Det nya FBI
Kårtegen – SOF 2011
Kårordföranden 11/12
Lastarenheter nu Parken

Redaktör och ansvarig utgivare

Olivia Agneson
polemik@flins.org

Skribenter

Hanna Edlundh
Terje Ra
Ronnie Hjort
FBI 11/12
FLiNS styrelsen 11/12
Julia Callh
Hanna Johansson
Olivia Agneson

Layout och omslag

Olivia Agneson

Tema

Nytt och frächt

Foto

FLiNS 11/12

FBI 11/12

Ronnie Hjort

Hanna Johansson

Amanda Rubio

Alice Forsberg Lind



Om Polemik:

Polemik är en tidning för nationalekonomier, statsvetare och pol mag/kand studenter vid Linköpingsuniversitet som ges ut av FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till chefredaktören för vidarebefodran.

Spalt: Redaktören

Oj, vad mycket som har hänt, för elva månader sen tog jag studenten, och sen dess har jag hunnit haft två jobb, flyttat för första gången i mitt liv, till en ny stad dessutom, och med mitt lokalsinne är det sjukt skrämmande måste jag erkänna. Inte nog med det började jag på Pol kand och har nu lärt känna massor av härliga människor, lärt mig ett helt nytt liv och nu, är jag Polemik redaktör.

Jag kan ha ganska livlig fantasi, men jag hade aldrig föreställt mig det här, dagen då jag tog studenten, men jag är så nöjd med mina val, trots att jag tvivlat flera gånger känner jag nu, att det är så rätt.

Så nu är jag med i en sektion, jag som inte ens visste vad en sektion var ens för nio månader sen, så ser jag ändå det som något viktigt just, sektionen tillsammans med kåren är medlare mellan studenter och de anställda på Liu. Dessutom bidrar FLINS med att festeriet kan finnas, och tillsammans skapar vi en grund med många möjligheter, som gör livet mycket enklare och bättre som student.

Hur kan allt ha gått så fort, det känns som om det var igår uppropsdagen var, och som tur var lyckades jag (efter att ha gått gatuvyn på eniro hundra gånger) komma från min lägenhet på repslagare gatan till skolan, och då kom paniken, vart ligger U1? Mitt i paniken kom jag ihåg den lilla rosa boken som FBI skickat ut under sommaren, jag slog in numret till en tjej som hette Ellen, och hoppades att hon skulle svara, svara och sen förhoppningsvis hjälpa mig att hitta. Jag tror aldrig att jag tackade henne tillräckligt den dagen, tack Ellen, för att du hjälpte mig när nöden var stor.

Detta är alltså mitt första nummer som jag letar skribenter till, sammanställer allt och helt enkelt gör en tidning. Det har varit kul, och det har varit jobbigt, vissa bitar har varit lättare än andra.

Så vad händer nu, jag ska ut på SOF och sen bär det av på nya äventyr.

Olivia Agneson
Redaktör för Polemiken



Spalt: Ordförande



Den 30e augusti 2009 flyttade jag upp till Linköping. Jag lämnade mitt trygga, småländska Värnamo för en betydligt större stad där det gick stadsbussar och man uttalade bokstaven R. Jag bytte flickrum hemma hos mamma och pappa mot ett rum i en korridor där jag inte kände någon alls. Dagen innan jag skulle ha introduktion till beteendevetenskaplig grundkurs som jag då skulle plugga cyklade jag till campus för att ta reda på var Key-huset låg så att jag säkert skulle hitta och hinna i tiden dagen efter. När jag satt på cykeln minns jag så väl att jag tänkte "vad har jag egentligen gett mig in på?". Det som hela sommaren hade känts som det roligaste och mest spännande som kunde hända just då kändes helt plötsligt jobbigt och väldigt skrämmande. Den där klumpen i magen började kännas som en sten och jag ville bara flytta hem till Värnamo igen. Dagen för uppropet var jag som ett asplöv och jag kom säkert en halvtimme för tidigt för uppropet (vilket säger en hel del om hur nervös jag var eftersom att komma i tid inte brukar vara min starka sida).

Tanken "vad har jag gett mig in på?" slog mig igen för cirka en och en halv månad sen när jag insåg att jag valts till FLiNS ordförande. Uppdraget som känts så spännande kändes helt plötsligt alldeles för stort och jag har varit vilse både en och två gånger bland stadgar, bokningar, kallelser och dagordningar.

Lite perspektiv får jag dock när jag tittar tillbaka lite och inser att jag är ordförande för en sektion på det där universitet, i den där stan som verkade så stor och skrämmande. I staden där jag inte kände någon finns nu många som jag kan kalla vänner och jag vet till och med vilken stadsbuss som går ut till Tornby.

Att nytt i början ofta känns skrämmande och nervöst är nog inget jag kommer eller kan vänja mig vid. Men det mesta jag oroar mig så mycket för har blivit väldigt bra i efterhand, och jag är helt säker på att året som FLiNS ordförande kommer bli ett jättebra år, både tillsammans med resten av styrelsen och er medlemmar. Det mesta man inte kan från början får man bara ta och lära sig och man utvecklas kanske några steg på vägen och inser att det är värt att ta några veckors obekvämheter för att det ska bli bättre än man någonsin trodde från början!

Spalt: FBI – chefen

Solen skiner, SOF-helgen ligger framför oss och nolleP-planningen är i full gång - livet som festerist är inte helt fel! Eller?

Jag sökte till FBI utan några förväntningar och utan att veta vad det riktigt innebar, och nu innan jag ens hunnit skifta är stress-tics, alldeles för sena middagar på donken samt fulvinsmage ett faktum! Det låter väl helt underbart? Sanningen är att det är det!

När jag tog studenten tänkte jag att ”det här är livet, så här kul har jag aldrig haft innan, kommer det här någonsin kunna toppas?”, när jag kom tillbaka till Sverige efter ett år som au pair i USA gick tankegången ”fy bubblan vilket underbart år - detta kan ju absolut inte kunna toppas” och nu, innan festerist-året ens börjat kan jag med säkerhet säga att det kommer bli ett helt galet underbart år! Troligtvis bäst hittills!

Jag vill dock inte propagera för att man ska slänga böckerna i väggen och gå all-in på skytte-c. Allt handlar om att prioritera ”rätt”, vi är ju trots allt här på universitetet för att studera och skapa en framtid för oss. Hur man gör det på bäst sätt är upp till var och en.

En förmån man har när man är chef är att man får sitta med i FLiNS styrelse också, mest möten vinner är mitt blivande motto.. Jag tror att jag kommer vinna väldigt mycket på att vara aktiv detta kommande år, inte minst genom de nya erfarenheterna och hur man redan har börjat bygga ett nätverk av alla nya människor man lär känna (på HG?).

Julia Callh
Chef FBI 11/12



Spalt: numrets FLiNS:are

Vi har precis startat den sista kursen innan sommaren , och det känns riktigt bra. Det är en lugn förmiddag, så jag sitter och lyssnar på NRK och väntar på att kaffet ska bli klart. Så jag tänkte passa på att skriva lite på mitt ”uppdrag” jag fått av Olivia, vår Polemikredaktör. Det är jag som blir detta nummers , och vad jag vet den första ”flinsaren”. Jag har fått ett antal frågor att svara på i detta nummer av tidningen.

Jag som skriver är Terje Ragnarsson, och är snart klar med mitt första år här på universitet och pol. Kand. Jag kommer ursprungligen från Norrköping, så jag flyttade inte särskilt långt till studierna. Det var Politics kandidat jag ville läsa, och om det finns i Linköping, så mycket bättre!

En av frågorna var varför jag är medlem i flins, och jag tycker att sektioner och kårer är viktigt, för jag tror att mycket av flins arbete sker utan att vi ser det. Jag syftar på utbildningsbevakning, arbetsmiljö och arbetsmarknadsmöjligheterna. Den nytta som görs berör mig även om jag inte vore medlem, men jag vill bidra ekonomiskt samt visa mitt stöd. Därför är ett medlemskap i Flins självklart.

Som sagt, snart är det sommar, och ser verkligen fram emot att bli sommarledig. Jag ska bara njuta av den härliga östgötska sommaren. Det jag ser allra mest fram emot är att ge mig ut på de vackra sjöarna i kolmården med min kanot. Det är en gammal träkanot, som jag restaurerat under gångna somrar som äntligen blivit klar, och snart är det dags för premiären.

Jag tror att alla har en särskild plats som är sommar, så som jag har kolmårdsskogarna, med dess berg och sjöar. Förhoppningsvis har jag rätt och jag hoppas att ni inte jobbar hela sommaren, utan ser till att ni kommer till ert landställe, stad, eller vad det nu är där ni trivs. Njut av värmen och ledigheten, det ska i alla fall jag göra!

Terje Ragnarsson
Numrets FLiNS:are

Bli medlem i rätt fack direkt

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för dig tar en Politices Kandidat eller någon annan samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning. Vi vill nu upplysa om hur du som är eller blir medlem hos oss får tag i oss:

- ☛ Vill du få hjälp med att öka chanserna till en bra karriär? Frågor om jobb och arbetsmarknad, teknik och metoder för att hitta och skaffa bra jobb och förhandla lön? Ring vår studentombudsman, Daniel Jarblad, på telefon 0708-174455.
- ☛ Frågor om rätt och fel på arbetsmarknaden, om avtal och arbetsrätt? Ring våra ombudsmän på SSR Direkt, telefon 08-617 44 71.
- ☛ Vill du veta mer om förmåner du inte visste du hade? Som billiga semesterhus utomlands eller 1000 kr i ersättning om du ramlar med cykeln. Gå in på www.akademssr.se/student och läs mer.



Den nya FLiNS styrelsen

Namn: Hanna "Hanski" Edlundh

Ålder: 22 och har redan ångest över det

Boplats: Ryd daaaaah, alla vill bo där dom vet bara inte om det

Hemort: Värnamo

Styrelsepost: Ordförande (bästa posten, all makt men behöver inte göra någonting alls egentligen)

Uträtta under styrelseåret: Jag vill få bestämma! Och jag vill att FLiNS styrelse ska trivas tillsammans så att vi kan göra ett bra år för er medlemmar

3 självbeskrivande ord: social, mutbar och pluggig

Danstil: när som helst och hur som helst, i balettsalen eller på dansgolvet, jag dansar alltid!

Favorituteställe: HG eftersom jag skulle kunna krypa hem därifrån

Intressen: dansa, träna (hahaha, som om det någonsin blir av), enhörningar och umgås med mina fina vänner

Godis: Vad som helst som är färgglatt och sliskt



Namn: Clara Modig

Ålder: 22

Boplats: Vasastan **Hemort:** Örebro

Styrelsepost: Vice ordförande, hjälpa Hanna och störa övriga.

Uträtta under styrelseåret: Göra gott.

3 självbeskrivande ord: Tight, tom och töntig.

Danstil: Fulsnygg.

Favorituteställe: Älg-skogen.

Intressen: Flinsa, pussas och äta.

Godis: Lollipops

Namn: Veronica, "Verro", Haegeland

Ålder: 21 år

Boplat: "Bordellen" i Ryd

Hemort: Vackra västkusten från
lilla Lysekil

Styrelsepost: Mat och Halloumi (eller,
var det Master och Alumni?), jag ska i
alla fall kontrollera så att även de stora
barnen har det bra.

Uträtta under styrelseåret: Hjälpa till och fixa det som fixas kan =)

3 självbeskrivande ord: Ginger, kort och ölig

Dansstil: Sexigt...

Favorituteställe: Duurp! HG!

Intressen: Om jag inte är på kravall så sitter jag nog med näsan i boken (läs
ser på Gossip Girl). Ibland försöker jag lära Tiina lite spanska också....

Godis: Bubbliz!



Namn: Martin Bergstrand

Ålder: 20

Boplat: Skägget men snart packar jag mina
grejer och beger mig till Lambohov

Hemort: Oskarshamn

Styrelsepost: Web/spons/arbetsmiljöansvarig
vilket kortfattat innebär att jag sköter hemsidan,
tigga pengar och ser till att arbetsmiljön på
campus är god

Uträtta under styrelseåret: samla på mig nyttiga
erfarenheter och hjälpa till att driva FLINS
framåt

3 självbeskrivande ord: snäll, rolig (ibland) och
velig

Dansstil: fuldans!

Favorituteställe: finns det en bar så är ja nöjd

Intressen: japansk musik å kultur ^_^

Godis: cola-Ferrari *drool*



Namn: Julia Callh

Ålder: 22

Boplats: Valla (eller Gottfridsberg?)

Hemort: Köpmannebro, som ligger utanför Mellerud, som ligger utanför Åmål, som ligger utanför..

Styrelsepost: Är med i FBI, så har turen att få vara med även i Flins. Min post är alltså att verka för ett bra samarbete mellan just sektionen och utskottet.

Uträtta under styrelseåret: Att få mer kött på benen, erfarenheter och att kunna lämna ifrån sig posten nästa verksamhetsår med ett bra resultat bakom sig.

3 självbeskrivande ord: Morgontrött, planeringsfreak, ölälskare.

Danstil: fuldans

Favorituteställe: Här i Linkan så får jag nog säga HG!

Intressen: Sommar, helg och vänner.

Godis: Om jag måste välja en sort blir det de där hallon och lakritsdelade döds kallarna, men det mesta är ju gott, det heter ju trots allt godis!



Namn: Alexander Persson

Ålder: 23 år

Boplats: Gottfridsberg

Hemort: Sthlm

Styrelsepost: Kassör - trixa med stålarna,

Uträtta under styrelseåret: ha kul, lära känna mina studiekamrater lite bättre engagera sig i universitetet osv,

3 självbeskrivande ord: sann AS Roma nörd

Danstil: Luca Toni "dansen"

Favorituteställe: sällskapet är av större betydelse

Intressen: klättring & fotboll

Godis: ibland så..



Namn: Julia "Freddy" Fredheim

Ålder: 19

Boplats: Centralt! Jag är en stadsråtta ända in i benmärgen.

Hemort: En annan del av Linköping

Styrelsepost: Spons- och arbetsmarknadsansvarig. Posten innebär att jag ska ta från de rika och ge till de fattiga samt anordna en arbetsmarknadsdag så att vi på pol.kand. kan få en fot (eller valfri kroppsdel) in i arbetslivet.

Uträta under styrelseåret: Ordna många roliga och givande aktiviteter för att bidra till en så härlig studietid som möjligt för sektionens medlemmarna.

3 självbeskrivande ord: öppensinnad, lättskrämd och romantisk
Vilken dansstil ni har: ensam och manisk

Favorituteställe: NH! Som sann stadsråtta uppskattar jag att ha nära dit och hem. HG i Ryd är också bra men min cykel tenderar att ha svårt att hitta hem därifrån av någon konstig anledning...

Intressen: FLiNSa med mina styrelsekamrater, dagdrömma om FLiNS, skriva dikter till ordförande Hanna.

Godis: Ja, helst under tenta-p då en sockerkick alltid uppskattas.



Namn: Sara Dahlén

Ålder: $f(x) = 3x^2 - 6x + 11$ $x = \sqrt{9}$

Boplats: En annan del av Gottfridsberg

Hemort: Västervik

Styrelsepost: Jag är utbildningsbevakare och har som uppgift att utvärdera programmets kurser och fungerar som medlare mellan studenterna och lärarna.

Uträta under styrelseåret: Världsfred.

3 självbeskrivande ord: Kort, Klantig, Korv

Danstil: Knäckebrödsdans feat. Melbourne shuffle

Favorituteställe: Tuff kamp mellan Skytte C och TNE

Intressen: Fredagsmys, fnizzah, flaskpost

Godis: Bara på lördagar, annars funkas bullar bra!



Namn: Mikaela Edström

Ålder: 19 år

Boplat: Gottfridsberg

Hemort: Enköping

Styrelsepost: sekreterare. Ganska logiskt vad posten innebär!

Uträtta under styrelseåret: göra det kommande året minnesvärt för alla Pol.kandare och frikursare med våra grymma aktiviteter!

3 självbeskrivande ord: pratglad, matglad och törstig

Danstil: energisk och desperat

Favorituteställe: NH

Intressen: spela dragspel, leka med mina undulater, renskriva protokoll och lyssna på Lasse Stefanz.

Godis: allätare



Namn: Olivia "Olle" Agneson

Ålder: 19 år

Boplat: Innerstan, men är på väg in till Ryd

Hemort: Etuna (=Eskilstuna, som inte är en förort till Sthlm)

Styrelsepost: Redaktör för Polemiken, dvs. Ansvarar för denna tidning.

Uträtta under styrelseåret: oj oj, kan bli en lång lista, jag ska ändra världen

3 självbeskrivande ord: positiv, skum och flum

Danstil: en blandning mellan en grönsak och ett knippe spaghetti

Favorituteställe: just nu, där lite vin och en grill finns

Intressen: leva livet

Godis: suuuuuurt och choklad



Verksamhetsplan

Styrelsen för FLiNS planerar under verksamhetsåret att:

Medlemsaktiviteter

Det närmaste i planeringen är en grillkväll i slutet av Maj för att ge möjligheten för medlemmar och övriga pol kandare att ses innan Linköping töms på studenter för sommaren. Detta tillfälle blir också en avtackning av gamla styrelsen för FLiNS. Efter sommaren blir naturligtvis Nolle-P högsta prioritet och därefter är tanken att en sektionspub ska äga rum. Under resten av hösten hoppas vi kunna ordna en resa någonstans (med både studiebesök och tid att umgås), några sportturneringar och kanske en filmkväll eller liknande. Som avslutning kommer vi att ha en julfika.

I Januari kommer det sedan vara fokus på den arbetsmarknadsdag som ska gå av stapeln. Finns det önskemål om talare eller liknande, så tar vi gärna emot förslag. Förhoppningsvis hinner vi även med någon annan aktivitet också under början av våren.

Avtal och medlemskap

Under vår första månad som styrelse har vi valt att dels bli medlemmar i Liu Store. Liu Store har gått över från att vara ett bolag till att bli en ideell förening. Ett medlemskap där som förening tyckte vi var bra för att både kunna få hjälp med exempelvis olika tryck och liknande så stöttar vi dem att kunna fortsätta marknadsföra Liu på ett bra sätt.

Vi har även valt att sluta ett avtal med Akademikerförbundet SSR. Dessa kommer bidra till FLiNS med ett ekonomiskt bidrag men även två olika föreläsningar vid valfritt tillfälle. Den ena kommer att handla om föreningsliv och vad det innebär för fördelar för individen och den andra är en föreläsning om hur vår arbetsmarknad ser ut. Detta är föreläsningar som berör ämnen som vi förstått efterfrågats och som kan vara till nytta för FLiNS både som förening och dess medlemmar.

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakningen hoppas vi kunna fortsätta med på ett minst lika bra sätt som gamla styrelsen gjort. Både muntliga utvärderingar är något vi tycker har varit positivt och vill fortsätta med, samtidigt som vi hoppas kunna finnas tillgängliga för de mindre problem med kurser som kan uppstå närsom

//FLiNS-styrelsen genom Hanna Edlundh, ordförande 2011/12

Ronnie Hjort

Docent i statsvetenskap och trummis

Trummor har jag alltid spelat, och faktiskt jazz ända från början eftersom min far var jazzmusiker. Men jag har spelat i symfoniorkester, i blåsorkester, och inte minst i Medevi brunnsorkester i hela 25 somrar. Brunnsorkestern har funnits i Medevi brunn sedan 1870 med samma typer av instrument och delvis också samma musik. Några musiker har bytts ut förstås.



Jazz har jag spelat av alla sorter. Nu spelar jag med två egna grupper, Ronnie's Jazz Five och Ronnie's Jazz Trio. I trion är det piano, bas och trummor, och i Jazz Five tillkommer saxofon och trumpet. I båda grupperna medverkar också sångerskan Therése Nordholm. Vi brukar spela på Jazz- och Bluesfestivalen, på Flamman varje år, och i andra sammanhang, även privata tillställningar. Nästa gång ni kan höra oss är den 1 juni i Tages Hörna i Linköping. Och så spelar jag ibland med några kolleger på universitet.

Roliga minnen blir det många. Men det jag först kommer att tänka på vad när jag hösten 2006 tillsammans med Temptation Jazz Band turnerade med den amerikanska jazzsångerskan Lilian Boutté. Det var kul att resa runt på jazzklubbar förstås, men det fina är också att samarbetet med en sådan artist höjer nivån rejält. Hon drog med sig hela orkestern genom att bara vara med, inte genom att prata eller repetera, bara vara med och göra musik.

Musik är mycket kommunikation och väldigt rolig och bra avkoppling. Så sluta inte spela bara för att det är mycket med studierna. Det blir bara bättre studier med musik.

På bilden sitter jag bakom mitt gamla fina Slingerland Radio King från sent 1930-tal. Det använder jag ibland när jag spelar. En gång kom en man fram och undrade om han fick ta på det. Jag frågade om han inte ville spela lite. Men han sa att det räckte med att ta på det.

Skrivet av: Ronnie Hjort

Malin Gröndahl-Maas

Studievägledare för SPREK, Pol Kand, fri kurser Nationalekonomi och statsvetenskap

När Malin var yngre pluggade hon statsvetenskap och tyska på Stockholmsuniversitet. Men när hennes liv nåt en ålder på 20 år, kände hon att det var dags att göra något nytt, så hon flyttade till Tyskland, närmare i staden München där hon blev ekonom på Siemens.

Ödet förde henne så småningom till Lübeck och där hon började jobba som internationell koordinator stadens universitet. För närvarande hade då Lübecksuniversitet 2500 studenter, och Malins uppgifter var att se till att de utbytesstudenter som kom från världens alla hörn skulle bli inskrivna på skolan, och hjälpte dom att komma tillrätta.

Nu är Malin 41 år gammal och har kommit tillbaka till sitt hemland Sverige, och firar ett år på sitt nuvarande jobb som studievägledare vid Linköpingsuniversitet. Som studievägledare är hennes arbetsuppgifter att informera om olika utbildningar, hjälpa studenter som har det svårt med studieupplägg och hjälpa eleverna som av någon outgrundlig anledning ska byta program från SPREK eller Pol Kand.

Den största skillnaden för henne personligen är att hon börjar känna sig mer och mer säker i sitt arbete. När hon började som studievägledare hade det varit svårt att förutse vad studenterna skulle fråga om, vilket medförde komplikationer, det var nämligen svårt att veta vad det var man skulle kunna för att kunna svara på elevernas frågor.

Men nu, ett år senare känner Malin att hon kan sitt arbete, hon har förbättrat sina kunskaper på alla de områden som studenterna kan tänkas fråga om.

Malin tycker att det finns många olikheter mellan Lübecksuniversitet och Linköpingsuniversitet. Hennes personliga intryck är att något som är väldigt positivt med just Linköpings universitet är att det är alltid är mycket fart, det är alltid roligt och det känns som om det ofta är fest utanför¹.

***Kom gärna förbi med
positiva kommentarer
och förslag på förändring
// Malin***

Skrivet av: Olivia Agneson

¹ UK hade för tillfället sin kampanj

Ett år försvinner lätt i maktens korridorer

Egentligen är det kanske tidigt att prata om ”maktens korridorer” men en erfarenhet rikare är kanske ett steg mot att hamna just där. Vi i FLiNS-styrelsen 10/11 har avgått och gett utrymme för nya individer och nya idéer och jag tror att det kommer bli ett nytt härligt FLiNS år!

Jag minns årsmötet förra året, det var mycket som skulle tas upp och det var åsikter hit och dit. Framförallt minns jag ett tal som fick många att småskratta lite, syftningen blev helt fel och det är lätt hänt när saker och ting ändras i sista minuten. Det blev många skämt efter de några dagar efteråt, och jag minns väldigt lite från resten av det talet. Ni som var med då vet nog precis vad jag pratar om, och ja, ni andra, jag lämnar er helt enkelt i ovisshet. Personligen tycker jag att vi blev ett härligt gäng som blev den nya styrelsen, det var många olika personligheter och det skapade mycket plats för fler idéer.

Nya idéer kändes viktigt, detta framförallt på grund av att vi gick med på att byta medlemssystem. STURE skapade många diskussioner, inte bara i vår styrelse, och det gjorde att vi var tvungna att fokusera mer på att värva medlemmar. Så här efteråt ser jag det verkligen som en positiv sak, självklart är det tråkigt när medlemmar faller bort men det gjorde att vi skapade mer evenemang och mer aktiva medlemmar på vårt program. Att tävla i innebandy eller badminton, spela spel och kunna köpa billig mat och dricka, eller kunna ta en fika efter maten gör att vi skapar en gemenskap inom programmet. Det är bra tillfällen att lära känna människor lite bättre, att kanske testa på nya saker och få möjlighet att lite mer vara med om vad bland annat medlemsavgiften går till. För det är faktiskt så att det är svårt att känna att det ger något när man kanske själv inte är drabbad av det som det finns resurser till, exempelvis utbildningsbevakning som är en så viktigt del i vår utbildning, utan att det är lättare att se det i billigare sittningar eller sportevenemang. Att sedan våra vanliga evenemang var lyckade är också kul, framförallt arbetsmarknadsdagen som många till slut tog sig till, det är dem sakerna man ska ta med sig, både som arrangör och som lyssnare/åskådare, de erfarenheterna är guld värda. Det kanske

inte är så solklart just nu, men det ger fler sätt att tänka som garanterat kommer ge möjligheter senare, i maktens korridorer.

Till sist vill jag tacka resten av styrelsen för samarbetet under året, och önska nya styrelsen lycka till! Samt nämna ett roligt minne från just arbetsmarknadsdagen, när en viss person fick motorstopp när man skjutsade en föreläsare till stationen. Det är också en erfarenhet.

Hanna Johansson
Vice ordförande FLiNS 10/11



Det nya FBI

Julia är hetast i FBI. Hon är hetast av många anledningar, främst för sin maktbesatthet. Hon älskar att styra och kontrollera. Hennes kontrollbehov uppkom i tidig ålder i Mellerud när hon lekte med sina tidiga barnkamrater. Hon lekte ofta "stor ledare" och drev sina kompisar till vansinne genom att försöka avrätta barbiedockor i dockhusen. Med dessa egenskaper för att leda ett folk så är hon chef i FBI. Hennes motto i FBI är: "Skrik högst, slå hårdast".



Axel är hetast i FBI. Han är hetast av många anledningar, främst för sin förmåga att sjunga och spela till Tomas Ledins skivor. Hans musikaliska sinne framkom i tidig ålder i Linköping då han varje dag lyssnade på Roxette-skivor och Sound of music-soundtraket. Han har varje dag försökt skriva egna hit-låtar men det enda han har åstakommit är medelmåttiga covers på Hej Hej Monica och Callecutta. Med dessa musikaliska förmågor är hans post i FBI Gycckel/sittning. Hans motto i FBI är: "tystnad betyder inte alltid nej".



Linus är hetast i FBI. Han är hetast av många anledningar, främst för sin förmåga att laga storkök. I ett tidigare skede av livet så var han anställd på ett soppkök i den besvärade regionen Strängnäs. Hans anställning upphörde dock abrupt då han anföll och misshandlade en hemlös gäst med en träslev. Skälet var att lodisen bett om mer mat. Sådant beteende uppskattas tydligen inte inom välgörenhetsbranschen men lämpar sig desto bättre i FBI, och därför är han vår egen husmor. Hans motto är: "3-sekundersregeln är en myt, jag brukar 3-minutersregeln".



Josefin är hetast i FBI. Hon är hetast av många anledningar, främst för sin förmåga att utpressa folk. Denna förmåga uppkom i tidig ålder i Skånes idyll där hon hade som vardaglig hobby att ringa upp skånska bönder och utpressa dom för att få ihop pengar till spättekakor. Detta urartade ganska fort då hon kom in i märkesbranschen och hon började trycka upp plagierade kläder för att sälja i stormarknaden i Tomelilla. Med dessa förmågor och sinnet för affärer så passar hon perfekt in som Spons/tryck i FBI. Hennes motto i FBI är: "Pengar sover aldrig"



Tiina är hetast i FBI. Hon är hetast av många anledningar, främst hennes förmåga att övertala folk. Med bakgrund som finlandssvensk så fick hon upplevelsen att födas på Silja Line och bo där. Hela sin uppväxt genom erfarenheterna på Silja Line så har Tiina upplevt dom värsta knivlagsmålen och därmed föddes hon med kniven i handen. Hon viker inte undan för varken mumintrollet eller att övertala om snabbare inbetalningar. Med denna gyllene förmåga och sinnet för övertalning så passar hon perfekt för Spons/tryck i FBI. Hennes motto i FBI är: " HALUAATKO PELAA SHAKKIA MINÄ OLEN AIKA HYVÄ!!!!"



Alice är hetast i FBI. Hon är hetast av många anledningar men främst hennes tidigare bakgrund att hantera kameror, hon är en utav dom yngsta paparazis som har funnits i Sverige i modern tid. Redan som 13åring tog Alice opassande bilder på sin kompisar och sålde bilderna med påhittade historier i skolan för att tjäna stora pengar. Med denna förmåga att hitta tillfällena och blogga gjorde henne perfekt för Foto/webb i FBI. Hennes motto är: " Kameran är vassare än svärdet!"



Ingrid är hetast i FBI. Hon är hetast av många anledningar men främst hennes tidigare bakgrund som lekledare på dagis. Hon älskade att skapa oförlömliga stunder för stora och små. Hennes engagemang spårade dock ut på senare år då hon sökte upp lekplatser och fritidsgårdar för att leka med barn, vars föräldrar gick i taket när de fick reda på vilken typ av lekar som lektes.. Denna syn på lekar för småbarn passar inte för alla, men det passar för oss! Så med hennes tidigare bakgrund och förmågan att leka med barn gjorde henne perfekt som Nollegeneral i FBI. Hennes motto är: "I krig, kärlek och NolleP är allt tillåtet!"



Emil är hetast i FBI. Han är hetast av många anledningar men främst för sitt pengasinne. Redan som 7-åring kalkylerade Emil hur veckopengen bäst skulle fördelas mellan investeringar och konsumtion för att nå största möjliga nytta. Vid varje given tidpunkt driver Emil ett tiotal världsomfattande pyramidblåsningar via hackerföretag i Asien och betraktas som oerhört mutbar. Hans förra arbetsgivare var ett rikskänt nöjesfält som inte vill nämnas vid namn, Emil avskedades på grund av att ha försökt förskingra halva nöjesfältets omsättning. Sådant kanske inte uppskattas där, men desto mer hos oss i FBI. Därför passar han perfekt som kassör. Hans motto är "Mer är bättre".



Kårtegen

SOF 2011

FBI:s kårtege

Vid Kårtegen på SOF var det massor med olika ekipage och annat spännande som tog sig genom Linköping från centrum mot universitet och som Pol kand:are var jag väldigt stolt när jag såg FBI:s flak. Stilen, elegansen och det utomordentliga valet av utstyrsel och musik gjorde att dessa individer i all sin glans stack ut och förgyllde kårtegen.

Bra jobbat!

Skrivet av: Olivia Agneson



Kårordföranden 11/12

Amanda Rubio har länge varit medveten om sin dragelse till föreningslivet, eller rättare sagt till olika styrelser i skolan. Redan som liten när hon gick i "lilla tvåan"² var hon med i elevrådet på skolan, och efter det, har hon suttit i elevrådets styrelse samt varit ordförande, och dessutom har hon engagerat sig i ett ungdomsforum med lokalpolitiker.

Så nu när Amanda fick chansen att vara kårordförande för StuFF så tog hon chansen, trots att detta innebär ett år med studieuppehåll, men att få göra detta tycker hon är som att en dröm gått i uppfyllelse, och dessutom hoppas hon att detta leder till lite mer studiemotivation.

Amanda visste inte riktigt vad hon skulle känna när hon tillslut blev kårordförande, första känslorna som kom var att det var roligt och häftigt, sen började paniken komma, rädslan och orolighet, men när det var över fylldes hon av ett lyckorus över vad hon åstadkommit, och vad hon hade framför sig.

Men det kommer inte att vara ett lyckorus hela tiden, för det är ett stort ansvar som hon tar på sig, hon har redan gjort upp tydliga mål som ska följas: fler medlemmar måste rekryteras, utbildningsbevakningen ska utvecklas, STURE³ ska utvecklas så att fler sektioner går med i systemet, internationella studenter, master studenter och fri kursare ska också bli mer delaktiga i arbetet.

Förutom det så ska hon verka som arbetsledare, ha ansvaret för StuFF, vara front figur i media och vara ett ansikte utåt tillsammans med universitetets styrelse. Amanda upplyste att StuFF ansvarar bland annat för NH, HG och Trappan. Kåren gör också så att det finns möjlighet till att sektionerna kan finnas, så det är viktigt att bli medlem i StuFF för det bidrar till ett rikare studentliv.



Namn: Amanda Rubio
Ålder: 22, 23 i höst
Bor: Lambohov
Hemort: Jönköping
Fritid: Kåren
Pluggar: Pol Kand, statsinriktning
Pluggat innan: fri kurs: Historia och Etik
Gymnasium: Sam Sam
3 självbeskrivande ord:
Engagerad, lugn, positiv
Drömjobb: Bistånds arbete på Sida med inriktning mot Latinamerika
Bästa festen: Suntrip
Bästa utställlet: HG

Skrivet av: Olivia Agneson

² Årskurs två i lågstadiet

³ STURE: ett program som innehåller medlemsregistret för alla medlemmar

Lastaren finns inte längre

Nu heter sektionsrummet

PARKEN

*Men FLiNS sitter fortfarande i styrelserummet på
måndagar och onsdagar mellan 12:00-13:00, tveka
inte om du undrar något eller om du har förslag på
något du vill ändra, vi finns där för dig.*

*Om du har förslag på vad du skulle vilja att FLiNS ordnade så
kom till någon av oss, ideer är alltid bra att få!*

*Vill Du kanske skriva i Polemiken eller vet du något speciellt som
du tycker skulle vara med, hör av dig till
polemik@flins.org*

*Det här är baksidan
Den kan verka en aning intetsägande
Detta är inte baksidan fel*