

POLEMIKEN

Nummer 3, 2013



Innehållsförteckning

SPALT CHEFREDAKTÖR	4
SPALT ORDFÖRANDE	5
SPALT CHEF FBI	6
FRÅN NOLLAN TILL ETTAN	7
VAD ÄR POL. KAND EGENTLIGEN?	8
ALUMNPORTRÄTT	10
HAAGRESAN	14
BOXPASS MED FLINS	17
FLINS SÖKER NYSTYRELSE OCH FBI	18
BILDER FRÅN HÖSTEN	20
BREV FRÅN JAPAN	21
BREV FRÅN USA	23
STATISTIK OVVEINVIGNING	25
HUR MÅNGA ORKANER ÄR EN	26
HÄSTSVANS VÄRD?	
JULÖLSPROVNING	27
A WORD FROM AMEE	31

JULTEMA

Medverkande

Chefredaktör

Julia Grimberg

Design och layout

David Blomgren

Skribenter

Matilda Hjalte - Andreas Lindmark - David Blomgren

Skribenter

Fillipa Pyk - Lovisa Vatemán - Linn Eriksson

Skribenter

Jacob Fridell - Anna Beckman - Anders Güettler

Polemiken är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och politikand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut av FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till Chefredaktören för vidarebefordran.

Tiden går snabbt när man har roligt och Oh Boy vad vi har haft roligt i höst! Hösten har varit riktigt rolig med fester, aktiviteter och en resa till Haag. Men nu är det snart Jul och ett välbehövligt jullov är här. Det ska bli skönt att komma hem till ett julpyntat hus, ett välfyllt kylskåp och tråkiga men så välbehövliga julklappar.

För ettorna har det gått ett halvår av deras utbildning och det känns som igår när vi stod där och välkomnade er utanför U1. För oss tvåor har det snart gått halva utbildningen och det känns som igår när vi själva satt i våra rosa tröjor. Tiden går alldeles för snabbt när man har roligt, speciellt när man har så roligt med alla omkring en. Men ni alla ska veta att det roliga har bara börjat, snart är ni ettor inne på ert andra år och vi tvåor inne på vårat tredje år. Det finns mycket mer att uppleva. I det här numret kan ni läsa om hur det är att åka på utlandsstudier, hur vi hade det i Haag, hur Anna Backman upplevde nollningen och en artikel från vår alldeles egna Ame Rica! Så ha nu en riktig bra jul och jag hoppas att alla får allt dem har önskat, så ses vi efter nyår.

God jul och gott nytt år!!



Julia Grimberg
Chefredaktör

Stopp här! Jag skrev nyss spalten till Nollemiken, det kan inte redan vara dags för julnumret? Det är ju sjukt att månaderna har gått så snabbt. Fast, å andra sidan är det nog inte så konstigt för tänk hur mycket som har hänt! Nya, förväntansfulla studenter har nästan varit på universitetet i nästan ett halvår och årets Nollning tror jag blev den perfekta starten på universiteteslivet. Tack alla för ett väl genomfört nolle-P!

Vi i FLiNS-styrelsen har jobbat hårt denna terminen och har bland annat genomfört en mycket lyckad resa till Haag där vi gjorde flertalet studiebesök. Gemenskapen under resan var fantastisk, jag är glad och stolt över att vara en del av den samhörigheten som finns runt Linköpings universitet och framför allt kring Pol Kand.

Nyligen arrangerade FLiNS-styrelsen examenssittningen för studenter som tagit en Pol Kand examen samt en masterexamen i nationalekonomi eller statsvetenskap. Sittningen var väldigt uppskattad.

Under terminen har styrelsen lyckats med att nå flera mål som var satta inför vårt verksamhetsår; vi har slagit rekord i antal medlemmar, vi har fått in mer spons än någonsin, fått bättre samarbete med FBI och har tillsammans med andra sektioner runt om i Sverige påbörjat arbetet med en riksorganisation för Pol Kand studenter.

Nu vill jag önska alla medlemmar en riktigt God Jul och gott nytt år!



Matilda Hjalte
Ordförande

6 SPALT FBI CHEF

Tiden rinner förbi och mörkret faller, vi närmar oss julen och nedräkningen inför Kalle Anka har börjat. En intensiv höst med långa dagar och sena kvällar på campus, i en härlig blandning med olika festligheter. Att nu få komma hem under julen och träffa familj och vänner under tiden vi laddar batterierna till nästa termin tror jag är något vi alla ser fram emot!!!

När vi kommer åter i januari är det inte långt kvar till årets stora event, SunTrip! Den 27 februari till 1 mars fyller vi Colosseum med sand och årets upplaga av den härligt soliga tävlingen går av stapeln.

Vid årsskiftet har halva festeriståret passerat och det är dags att söka efter våra efterträdare. Att under studietiden vara engagerad i olika utskott och föreningar är guld värt. Man träffar många härliga personer samtidigt som man skapar kontakter till höger och vänster inför framtiden. FBI kräver mycket tid och det gäller att planera och strukturera sin tid för att få livet att gå ihop!!!

Så vill ni engagera er och ha riktigt, riktigt roligt, då ska ni söka FBI 14/15 senast 2013-12-31!!!

Njut nu av ledigheten som väntar så ses vi i januari!!
God Jul och Gott Nytt År!!



Andreas Lindmark
Chef FBI

När nolle-tablån trillade ner i brevlådan i somras kunde vi läsa om de två veckor som skulle bli startskottet för livet som student. Allt fanns där; nollestadgarna, Pol.Kand-sången och inte minst schemat, men vad det egentligen kom att innebära var något vi inte kunde ana.

Efter ett smått nervöst upprop och ett första möte med FBI blev vi indelade i grupper, drog på oss den rosa nolletröjan och våra hjältar till faddrar informerade oss om allt man behöver veta för att överleva på campus. Var det billigaste kaffet finns, var vi bör undvika att befinna oss för vårt eget bästa och hur man hittar till platserna som är mest ångestladdade av de alla. I åtanke bör man dock ha, under rättades vi, att det alltid finns omtentor men däremot inga omfester.

Kämparlågan i grupperna brann konstant i två veckor ihärdigare än OS-facklan. Det fanns inget annat alternativ än att hålla lågan uppe när vi tvingades upp för morgongymnastik vid märkesbacken, när som helst på dygnet kunde råka ut för en husrannsakan av FBI och när vi dansade natten ut ända tills tonerna av "Stad i ljus" spreds som bevis för en tapper festinsats. Vi badade i Stångån, åt orimligt många klägg på än ännu orimligare tid, skedade med IKEA-anställda och svidade om till gräsliga klädkombinationer som nog fick allmänheten att tro att vi alla drabbats av en plötslig identitetskris, för att bara nämna några av våra uppdrag. Jakten på plus satte stundvis vår värdighet på spel men kanske var det något med den rosa kulören som på ett magiskt sätt fick alla frågetecken att rätas ut till utropstecken.

Tröjan som nästan blivit ett med oss fick slutligen tas av. Som blivande statsvetare eller nationalekonomer kan vi se tillbaka på en tid att vara stolta över då vi löste problem, samlade poäng och viktigast av allt; aldrig gav upp!

Anna Backman
Nybliven etta

”Eh, jaha, och vad fan är det?”, brukar frågan lyda i kravall-kön när man för sjuttio-elfte gången berättar för en tequila-indränkta teknolog, en kedjerökande lärarstudent, eller en spexig Med-Sexare vad man själv pluggar. Då inser man hur den trallvänliga ramsan ”Vad FAN är Pol-Kand” kommit till...

Ärligt talat - vad är din förklaring till vad Pol-Kand är? ”En blandning av statsvetenskap och nationalekonomi”, ”Politik och sånt”, eller kanske till och med ”Ja du, här ser du mig, blivande integrationsminister!” - något i den stilen kanske?

Söker man på vår programbeskrivning får man fram raden ”Politics kandidat passar dig som är genuint intresserad av samhällsfrågor, ekonomi och politik och som vill ha variation och stimulans i dina studier”, och visst är det så. Jag kan med handen på hjärtat säga att jag utökat mina kunskaper avsevärt under tiden som gått här på LiU (även om ett ”genuint intresse” för mikroekonomiska termer är att ta i). När man kan avläsa Portugals sjunkande konjunkturkurvor, vinstmaximera i monopolistisk konkurrens, vet allt om Hobbes våta samhällsdrömmar och Platons kattighet, samt kan mängder av tveksam kuriosa om EU - ja, då har man kommit en bit på vägen.

Det ska tilläggas att ”...variation och stimulans i dina studier” också stämmer överens med vår Pol-Kand-bubbla till studentliv. Just stimulansen är vi mycket måna om här i Linkan.

Med stimulans menar jag på sättet vi; taggar igång till helgens festligheter redan på tisdagen, spenderar härligt många dimmiga och kaosartade kvällar ute på Skytte-C, hejar på våra grymma fotbollslag mitt i natten i Ryd, köar halva dygn i Kårallen, reser Europa runt i en svettig buss, eller skålar ett sluddrigt antal gånger till ”PPPol-Kand, BBBiraaa...”.

Stimulansen är en kritisk del av vår vardag som Pol-Kandare, och visst är man på något snurrigt sätt ganska glad att man valde Pol-Kand? För vilken annan tid i livet kan du; köra fulvinsspår till ögonen går i kors, festa (och strula) i en ByggareBob-overall som luktar spypåse, lyckas överleva på endast penne-pasta och ketchup i en vecka, eller cykla en ”bike-of-shame” på en slumpmässigt vald söndagsmorgon?

Den tiden är NU. Så, nästa gång en civilekonom med backslick flåsar dig i nacken och frågar ”vad FAN Pol-Kand är”, kan du med ett leende ge ett bättre svar på vad programmet är *egentligen*...



Lovisa Vatemán
Pol. Kand. tvåa

Vad jobbar du med?

Innehar befattningen Försvarsmaktens Trafiksäkerhetschef. Det är en centralt placerad (koncernnivå) befattning inom marksäkerhetsorganisationen som finns inom Försvarsmakten. I denna befattning ingår bland mycket annat att utarbeta, implementera och följa upp de avsteg som Försvarsmakten har från civila föreskrifter inom trafiklagstiftningen och hur dessa avsteg ska hanteras. Ett sätt att se det är att bara för att det finns avsteg så går det inte bara att bortse från lagstiftningen utan att hantera det på ett klokt sätt. Försvarsmakten får, bara för att ta ett exempel, köra våra fordon på allmän väg utan att använda föreskriven beslysning, dvs helt utan belysning under någon tid på dygnet. Hur hanteras det? Om det inte hanteras rätt sätter vi tredje person, dvs allmänheten, i onödig fara vilket inte skulle accepteras av någon. Vidare utarbetar jag säkerhetsföreskrifter (safety inte security) för vår verksamhet avseende trafiksäkerhet både för användning under övning i Sverige och under insatser var vi än befinner oss. Detta ställer mycket stora krav på analytisk förmåga och förståelse för den verksamhet som måste kunna bedrivas utifrån de uppdrag som Riksdag och Regering ställer på oss om myndighet.

Jag utarbetar, skriver, implementerar och utbildar även i reglementen som styr trafiksäkerheten och andra underlag för utbildning inom trafiksäkerhet. Som kuriosa kan nämnas att den riskutbildning som alla körkortsaspiranter måste genomgå för att ta körkort kommer ursprungligen från Försvarsmaktens riskutbildning. Det vill säga att Försvarsmakten har i detta avseende påverkat den civila utbildningen ganska direkt utan att för den skull kräva att det ska implementeras. Våra förare och besättningar inom allehanda förband ställs inför svåra situationer när man ska kunna lösa uppgifter samtidigt som någon motståndare vill förneka oss att bedriva vår verksamhet eller slutföra vår uppgift. Inte helt utan att pulshöjande åtgärder så som när direktriaktad beskjutning pågår mot vår personal.

-Vilken inriktning valde du?

Båda delar. Kunde inte bestämma mig så jag tog ut dubbla examina.

-Hur kommer det sig att du valde Pol.kand/ Pol.Mag på Linköpings Universitet?

Intresset för samhället och dess politiska styrning har alltid varit intressant för mig. Just att få både den statsvetenskapliga vinklingen samtidigt som att den ekonomiska styrningen alltid bildar ramverket för vad som är möjligt att göra i varje givet ögonblick.

-Hur trivdes du på LiU, med studierna? Vad kände du var mest intressant?

Mycket bra. Vad som var mest intressant har faktiskt förändrat under tidens gång. Under studierna var nationalekonomi och internationell ekonomi mest intressant, men har senare förskjutits till statsvetenskapen. Anledningen till detta är att statsvetenskapen är trots allt grunden för hur ett samhälle styrs och påverkas både på lång och kort sikt. Nationalekonomin är förlängningen av statsvetenskapen dock har båda sin roll. Hur som helst så har jag börjat att ta fram mina gamla läroböcker så som Platons Staten och Machiavelli samt Marx och Engels för att läsa om dem och att se dem i ett annat ljus än jag gjorde under mina studier.

-Har du några specifika minnen/ anekdoter från din tid på Pol.Kand/ Pol.Mag/ LiU som du minns särskilt?

Det finns många men jag minns särskilt den 12 september 2001, dvs dagen efter när de två tvillingtornen i NY utsattes för terrorangrepp. På många sätt var det en speciell dag, men just denna dag hade vi föreläsning med dr Hjort i statsvetenskap. Det kom inte att handla om vad som var planerat men det var en mycket intressant föreläsning!

-Var du engagerad i någon föreningen under studietiden?

Ja, FBI chef 2002-2003.

-Hur har din karriär sett ut efter examen? Vad har du arbetat med?

Handläggare tjänst vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län och trafikverket fram till 2008. Därefter inom Försvarsmakten.

-Upplevde du det som svårt att få arbete efter examen?

Ja definitivt. Jag sökte alla jobb som fanns på marknaden inom mitt område från Stockholm och söder ut. Var arbetsökande under ett år innan första jobbet.

-Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet?

Kunskaper i att kunna analysera stora material och kunna koka ner dem till vad som egentligen är viktigt i texter mm. Det är med andra ord metoden att kunna sammaställa material som är det viktigaste som jag ser. Dock är den statsvetenskapliga politiska teorin den centrala för mig i mitt arbete idag.

-Finns det något du önskar att du hade fått lära dig som hade underlättat i arbetslivet?

Oj, massor! Det som lärs ut på universitet är bara början av början. Det är när man väl kommer ut på arbetsplatsen som hantverket kan börja. Jag skulle vilja liknade vid att när man börjar på ett arbete får man gå, men efter ett tag får man en cykel och kan rulla i nerförbackarna och få lite hjälp att ta sig fram med högre fart. Men det tar ganska lång tid att få tag i en moped eller motorcykel, jag har just påbörjat att snika till mig en motorcykel ibland:-)

-Hur nöjd är du med ditt val av utbildning?

Ja, definitivt. Skulle inte vilja läst något annat.

Linn Eriksson
Alumniansvarig

KOM IGÅNG MED ACTIC

Träna på Actic med studentrabatt - Välkommen!

Actic är en rikstäckande träningskedja med ca 100 anläggningar från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Actic erbjuder ett brett sortiment inom styrketräning, funktionell träning och konditionsträning, förutom detta så erbjuder flertalet anläggningar även ett brett utbud av gruppträning.

På många anläggningar ingår det även bad. För mer information om din närmaste anläggning och utbud se actic.se

PASSA PÅ!

just nu bjuder vi på en
**KOSTNADSFRI
PROVTRÄNING
MED INSTRUKTÖR**

ACTIC
Träning som ger resultat

www.facebook.com/acticsverige



Hos oss på Actic har alla
studenter alltid upp till
20% RABATT*
på träningskort!

* Rabatten ges på ordinarie pris. Erbjudandet gäller vid tecknande av 12 mån autogiro. Medlemsavgift tillkommer.

Actic - Vi arbetar för ett friskare Sverige. Vår vision är att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående.

Det var ett glatt gäng som onsdagen den 23e oktober begav sig med buss ner mot världsmetropolen Haag. Många hade precis skrivit tenta och pustade därför ut efter några dagars hårt tentaplugg.

Bussresan var hyfsat smärtfri trots en längre väntan på Autobahn på grund av en olycka. Väl framme i Haag blev det snabbt att skölja armhålorna och bege sig till svenska ambassaden för vårt första studiebesök! Vi välkomnades med öppna armar och de bjöd på fika samt delade med sig av allt ifrån Holland och Sveriges relation till varandra till hur det är att arbeta på en ambassad och vägen dit.

Förutom diplomaten Johanna så närvarade även två praktikanter Jacob och Hanna, Jacob hade en filkand och Hanna hade plockat ihop ett antal egna kurser med inriktning mot media och kommunikation. Johanna medgav att arbetet som diplomat är krävande både privat och arbetsmässigt, men kunde inte tänka sig ett mer stimulerade och spännande jobb. Efter studiebesöket begav vi oss för middag och några tog sig en öl.



Fredagen innebar två studiebesök och vi började dagen tidigt med en schysst frukost som ingick i priset på hostelet. Först på schemat stod international criminal court, internationella brottsmålsdomstolen (ICC). Det var en maffig byggnad som i dess utseende bevitnade om att viktigt arbete pågick därinne.

ICC är ett relativt nytt FN-organ som officiellt bildades den 1 juli 2002 där av så har det fortfarande inte kommit igång med byggandet än. Efter introduktionen fick vi se en film om verksamheten följt av att en person som arbetade på ICC berättade om hur en arbetsdag för honom kunde se ut och vad som är domstolens främsta uppgifter. Han själv hade en kandidat i internationella relationer och en master i internationell rätt.

Så vad jag förstod det som så är det inte bara massa jurister som arbetar där. Frågorna var många och vi blev tillslut avbrutna då det var dags att kika på hur en riktig rättegång ser ut. Det var Kenyas vice president som blivit åtalad för krigsbrott. Jag tror att alla kände att det var häftigt att få närvara på något så stort, även om det var svårt att hänga med på exakt vad de pratade om. Under tiden vi satt där så förhöordes ett vittne.



Sista studiebesöket var en lite mindre organisation som heter UNPO. UNPO är en organisation till för minoritetsgrupper eller folk som saknar en egen stat. Dess huvuduppgift är att upprätthålla deras mänskliga rättigheter och hjälpa till att lösa eventuella konflikter som de står inför. UNPO är inget FN-organ, även om namnet lätt kan få en att tro det. Organisationen grundades i Haag men har idag sin största verksamhet i Bryssel.



Här fick vi också möjligheten till att träffa en praktikant som berättade om hur det är att praktisera på en mindre organisation. Enligt honom så var det bara positivt. Som han uttryckte det själv så blev han inte en springpojke som delade ut kaffe åt höger och vänster.

På kvällen gick vi ut allihopa och käkade i Haags restaurangkvarter. För de som valde att fortsätta natten så bjöd Haag på ett bra uteliv med mycket dans och skoj.

Lördagen spenderades i huvudstaden Amsterdam. Vi tog oss dit med bussen, vilket var väldigt smidigt. Väl framme var det fri hopp och lek och gruppen splittrades för att kika på staden i lite mindre grupper. Amsterdam är en vacker och annorlunda stad som är lätt att ta sig runt i på egen hand.

Överlag så gick resan väldigt bra och minst lika glada, men än tröttare var det dags för hemresa tidigt på söndags morgonen. Hoppas att kunna slå upp tidningen om några år och se framgångsrika pol-kandare från LiU som verkar för mänskliga rättigheter och internationella relationer i Haags mäktiga korridorer.

Filippa Pyk
Tryck och Spons

BOXPASS MED FLiNS

Den 18 oktober ordnade FLiNS tillsammans med sin samarbetspartner Actic ett boxpass. Boxpasset var väldigt roligt men svettigt. Det var väldigt uppskattat och alla tyckte det var skönt att få en paus från tentaplugget.



FLiNS söker ny styrelse!



Mer information
kommer till våren

HAR DU VAD SOM KRÄVS?



**SÖK TILL FBI 14/15 SENAST 23.59
DEN 31 DECEMBER 2013!**

**SKICKA IN DIN ANSÖKAN TILL
SOKFBI1415@GMAIL.COM**

**MER INFORMATION FINNS PÅ
WWW.FBI-LINKOPING.SE**

20 BILDER FRÅN HÖSTEN



Fyra terminers slit ska det till. Fyra terminers införskaffande av kunskap innan en är mogen för att ta sig an en globaliserad värld. För visst ska ju vi svenskar också anpassa oss efter en global marknad, knyta kontakter och hjälpa till att göra Sverige konkurrenskraftigt.

Höll på att glömma: Mitt namn är Jakob Fridell, 24 år gammal, ursprungligen från närkeslättan och studerar för närvarande mitt tredje år på politics kandidatprogram. Jag ska ta med er på en fullständig magisk resa genom min höst. Låt oss börja:

Akita International University är ett smått universitet med dryga tusen elever, varav cirka 200 utbytesstudenter, och ligger en bit utanför själva staden Akita. På dagarna så studerar jag här japanska, globalisering av kärnvapen och kärnenergi mm. i det fruktansvärt vackra biblioteket, medan jag på kvällarna spelar basket i skolans basketklubb. Det finns dock gott om andra klubbar att gå med i om en skulle vilja det, och gillar en manga eller anime (vilket jag inte gör) så finns det många kamrater att diskutera detta med. Kurserna jag läser är relativt lätta, exempelvis examineras två av mina kurser med hjälp av "fill in the blanks"-tentor.

Jag ska dock inte ljuga. Helgerna kan bli ganska trista och skulle en ha tendens till alkoholism så skulle jag inte rekommendera en termin här. Som tur är så bidrar dock denna tristess till att en istället ger sig härifrån och upptäcker Japan. Jag har bland annat begett mig till Tokyo, bergen, havet, Sapporo och en samurajby, allt inom en rimlig distans och kostnad. Jodå, med ett CSN-lån på 50 000 riksdaler för en termin så kan en ta sig ganska långt om en så skulle vilja.

Jaha, vad ska jag mer upplysa er om. Kan inte riktigt komma överens med mig själv om jag skriver en text om min upplevelse av att studera i Japan eller om jag försöker övertyga er läsare om att ta er hit? Med tanke på att det gör mig vilket om fler LiU-studenter åker hit eller ej, så kan vi väl säga att jag skriver om min upplevelse. I så fall finns det väl heller ingen anledning för mig att ljuga om min upplevelse. Med det i åtanke så kan jag ärligt talat säga att mitt beslut att åka utomlands under min femte termin banne mig var det bästa beslut jag tagit under min studietid. Trots att detta innebar att jag missade både München Hoben och vals på Skytte-C. Vistelsen har varit rolig som bara den och "otroligt lärorikt". Jajamen, att få träffa människor från hela världen, se nya platser, uppleva en främmande kultur, äta spännande mat, dricka öl jag aldrig druckit förut och lära sig ett nytt språk(..) är den bästa investeringen jag hade kunnat tänka mig denna termin.



Sådär, nu var det slut på ord att använda sig av. Nu ska jag ta mig en torsdagsöl på den närbelägna puben för att sedan plugga och njuta mig igenom min sista månad här i Japan. Lycka till!

Jacob Fridell
Pol. kand trea

Det är alltid svårast i början. Att stapplandes hitta de där orden som på ett utmärkt sätt inleder en text. Jag skriver en mening bara för att sedan direkt sudda ut den. Inser tillslut att det bara är att kasta mig ut. Mitt namn är Anders Güettler och jag är en ambitiös (pretentiös?) Pol.Kandstudent som läser min femte termin vid University of Oklahoma i USA. Jag tycker om fotboll, pianon, nationalekonomi och vuxendricka.

Det är alltid svårast i början. Jag visste att jag ville studera utomlands men inte mycket mer. Längre velade jag kring vad för plats på planeten jag skulle satsa på. Tillslut föll valet på den amerikanska södern och platsen med det Hillbilly-klingande namnet Oklahoma. Efter mer än tre månader på prärien kan jag konstatera att det är inget jag ångrar. Att få uppleva en annan miljö och möta en annan kultur, att få kommunicera på ett annat språk och att möta nya människor från hela världen – allt detta är både berikande och utvecklande. Oklahoma är beläget i sydcentrala USA, ovanpå Texas. Det är lantligt, ”fattigt”, kristet och samtidigt mycket vänligt. University of Oklahoma är ett erkänt, statligt universitet i storlek liknande Linköpings. Campus är vackert – brittisk, artonhundratalsromantisk arkitektur utklassar svensk sjuttitalsdesign (förlåt LiU). Universitet saknar kravaller men har istället det så kallade Campus Corner. Mat och dryck och kläder och bensin är billigare här. Det är inte cykelanpassat men jag cyklar – som en av få - ändå. Jag valde mina kurser hyfsat slumpmässigt och är hyfsat nöjd med dem. Det skolmässigt mest lärorika har varit att göra allt på ett annat språk.

Det är roligt och ibland lätt chockerande att vara i USA, det är ett land av extremer. Portionerna är större (människor är tjockare), husen är högre, vädret är varmare och cowboyhattarna vanligare. Om jag ska vara ärlig umgås jag mest med andra utbytesstudenter. Jag tror detta är vanligt bland utbytesstudenter världen över. Vi dras till varandra i lika hög grad som vi buntas ihop. Det gör mig inget – tvärtom är det väldigt givande.

Jag lär mig hur människor från olika delar av världen tänker, tycker och talar. Inser att vi är lika på betydligt fler sätt än vi är olika. Samtidigt blir en som utbytesstudent mer medveten om sin nationalitet. Jag har nog aldrig känt mig så svensk som denna höst vilket är märkligt då jag heller aldrig har känt mig så internationell. En annan märklig grej är hur tiden flyger fram. Om du är orolig för att du kommer vara borta länge om du pluggar utomlands kan jag lugna dig. Du har knappt landat innan det är tid att åka hem igen.

Jag ombeds att skriva om höjdpunkterna med min tid i Oklahoma. Det är inte det enklaste – höjdpunkterna är många. Jag skulle nämna betande Buffalos och skallrande ormar, solen och poolen, de amerikanska fotbollsmatcherna, skogarna i Arkansas och skyskraporna i Dallas. Men höjdpunkten med min resa är inte platserna utan personerna. Självklart saknar jag ofta mina nära och kära i Sverige (fattas bara annat) men jag att få knyta vänskapsband med så många nya människor är (oftast) lika underbart som ovärderligt.

Det är alltid svårast i början. Att ansöka om utlandsstudier är – vart du än åker – en tidsödande process. Ansökningsprocessen för att få plugga i The Land of the Free är rent ångestframkallande. Det får inte hindra dig. Åk utomlands. Det är alltid värt det i slutändan.



Anders Güettler
Pol. kand trea

Var tror du att du kommer somna i natt?



Om du var tvungen att sova naken jämte någon i FBI, vem skulle det vara då?



Är du hängelsugen?

Ja 74% nej 26%

Kommer du att få hängla?

Ja 66% Nej 34%

Kommer du att spy ikväll?

Ja 25% nej 75%

Har du spytt ikväll?

Ja 33% Nej 67%

HUR MÅNGA ORKANER ÄR EN HÄSTSVANS VÄRD?

För drygt två månader sedan hände något spektakulärt. Vad var det då som hade hänt, hade ryssen erövrat Gotland, eller var det Skåne som förklarat sig självständigt? Nej, det var vår finansminister Anders Borg som klippte sig. Hans främsta signatur, hästsvansen, kapades helt.

Den nya frisyren visades upp på ett seminarie om svensk och internationell konjunktur arrangerat av Nordea. Dagens Industri var på plats för att bevaka detta. Istället för att uppmärksamma seminariets innehåll valde de att göra en nyhet av finansministerns nya frisyr. Denna nyhet spreds häpnadsväckande snabbt och resulterade i ett mediarekord för 2013 med över 300 artiklar på en enda dag. För att sätta det i en kontext fick alltså denna frisyr mer uppmärksamhet än orkanen i Fillipinerna. Det är utan tvekan med rätta att ifrågasätta rimligheten i detta. Även om medborgarna bär en stor del av ansvaret väljer jag att ifrågasätta massmedia.

Massmedia har ett oerhört inflytande i vårt samhälle. Genom granskningar har media fått ministrar att ändra och göra bort sig och t.o.m. att i vissa fall avgå. Det är den viktigaste informationsskanalen mellan maktens korridorer och den gemene medborgaren. Dess agerande är även skyddat bland våra grundlagar och får utöver det ett stort pressstöd från staten för att kunna bedriva sin granskade verksamhet.

Även om den stora indolenta massan hellre läser om skandalerna i Paradise Hotell än Syrienkrisen får inte den tredje statsmakten ge efter. Om de upphör med sin gransking av makthavarna falerar den demokratiskt satta grund de existerar på.

Fast med inflytande följer även ansvar. De har makten att bestämma vad som i stunden ska vara aktuellt, ska man välja att publicera artikeln om finansministerns avklippta hästsvans eller orkanen i fillipinerna? Vilken nyhet är mest värd? *Hur många orkaner är en hästsvans egentligen värd?*

David Blomgren
Chefredaktör Utpost.nu

27 JULÖLSPROVNING

”Julia drack öl, det blev Julöl” - Mosa Alasaly

Det var en kall fredagskväll i november, höstlöven hade fallit till marken och vi bestämde oss för att provsmaka julöl. Killarna kom över till Andreas Lindmark fulla av förväntan över att få smaka öl som de aldrig hade smakat förut. Jag får lite känslan av att det var som en mini ”Julafton” för dem. De visste att de skulle få öl men vilka sorter som jag hade valt visste de inte, de satt där i soffan med stora ögon och ett leende som alla barn har när de ska få julklappar. Jag hämtade den första ölen och killarna ville ivrigt höra ölens namn och vad för smaker den skulle ha. Maxpoängen var 5 poäng.

1. Bellerose de Noël 7 %, Brasserie des Sources

Mosa Alasaly 3 poäng

Smaken var väldigt lik en physalis. Den smakade bättre än vad den luktade, det var en stor smak som sedan avdunstar i balans. Lite likt som T-röd.



Marcus Hallner 3 poäng

Den hade en väldigt mild smak mot det torra hållet men den hade en kraftig lukt.

Oscar Brissle 1 poäng

Den hade en smak av plommon, inte min typ av öl.

Diyar Celik 2 poäng

Det var en snarlik trubbig inledning, men faller rätt platt efteråt. Den liknar en tjockis som skjuts ur en kartapull utan skyddsnät. Explosiv start men tråkigt slut.

Andreas Lindmark 1 poäng

Den var väldigt blaskig, hade en aprikossmak i sig och väldigt fruktig. Den doftade mer än vad den smakade.

2. Grebbestad Julöl 5,2 %, Grebbestad Bryggeri

Mosa Alasaly 3 poäng

En viss krämighet, likt Emma Watsons leende skiner denna öl i slutet.

Marcus Hallner 3,5 poäng

Den hade en kryddstark och fyllig smak med inslag av sötma.

Oscar Brissle 3 poäng

Detta var en krämig, gräddig öl. Men den håller inte mottot för att vara en julöl.

Diyar Celik 2 poäng

Detta var en mörk öl som till skillnad från den tidigare har mer karaktär. Den hade en krämigare smak i kombination med en större eftersmak, ölen växte med fler klunkar.

Andreas Lindmark 3,5 poäng

Ölen var svart som natten, den var gräddig med en fyllig smak. Den hade inslag av söthet och är perfekt till Julbordet.



3. Eriksberg Julöl 5,6 %, Carlsberg

Mosa Alasaly 2 poäng

Detta var återigen en god matöl. Den var balanserad och fin men inte mer än så.

Marcus Hallner 3 poäng

Ölen hade en fyllig och fruktig smak. Ganska god.

Oscar Brissle 3 poäng

Ölen smakar råsocker, bröd och surdeg. Den lukta friskt och fruktig.

Diyar Celik 4 poäng

Den hade en bra balans mellan öl 2 och öl 3, den var stabil med inslag av frukt.



Andreas Lindmark 2 poäng

En smaklös öl med lite inslag av sötma, en väldigt lättdrucken öl.

4. Jacobsen Golden Naked Christmas Ale 7,5 %, Carlsberg*Mosa Alasaly 4 poäng*

En fantastisk smakupplevelse. Den hade smaker som frukt, bär och torkade frukter med inslag av sötma.

Marcus Hallner 4 poäng

Den hade en stark och fyllig smak med inslag av sirap. En god smak.

Oscar Brissle 3 poäng

Detta var en god öl men ingen direkt julöl, smakade hallon och vete.

Diyar Celik 4 poäng

Den här ölen är ölmotsvarigheten till första gången du fick uppleva vuxenlekar, en kombination av överraskning, eufori och nya erfarenheter.

Andreas Lindmark 4 poäng

Den hade en smak av sirap och hallon. Väldigt fruktig är den. Ölen doftade smörkola och hade en färg av bärnsten.

5. Falcons Julmumma 5,2 %, Carlsberg*Mosa Alasaly 5 poäng*

Vilken enorm smakexplosion, vilken julöl!! En söt och mustig öl, bullig som Ronaldos Kardemumma bullar. En väldigt intressant öl!!!

Marcus Hallner 4 poäng

Det här var en riktig julöl, den var söt och smakade kryddnejlika. Detta var en av mina favoriter!



Oscar Brissle 4 poäng

Detta var en riktig julöl! Vilken smakupplevelse, smakade kardemumma, nästan som en bulle. Den var Brrrraa!
Ölen har riktigt fångat Julen!

Diyar celik 2 poäng

En öl för de sentimentala julälskarna, som kurd som firade jul halvt ett par gånger mellan 4 och 12år och som inte gillar glögg så smakar den här ölen bara Ale blandat med kanelbulle.

Andreas Lindmark 4 poäng

Detta var en sann julöl, med smaker som glögg, kardemumma och nejlika. Den hade inslag av sötma och den doftade kardemumma, vilket gjorde den till den ultimata julölen!



För att summera kvällen så blev ölprovnigen väldigt lyckad och jag rekommenderar fler att göra lite ölprovnigen lite då och då. För att det är spännande att få smaka ny smaker och att få höra på andras åsikter om öl. Som ni själva har läst så är verkligen smaken som baken. Alla gillar inte alla öl och ibland blev det långa diskussioner varför den ena verkligen tycker så. Vi hade kul och Mosa Alasaly sa ett klockrent citat ” Vad kul att få se Andreas nykter!”.

Julia Grimberg
Erfaren öldrickare

31 A WORD FROM AMEE

Dear Previous Pol-Kand Classmates,

Hope all is well with you! At the moment I am back in New Hampshire, studying political science at Concord University.

When I first stepped on to Campus Valla, I had no idea that I had such an adventure ahead of me! Making the critical (and "oh-so-clumsy") mistake of believing that Politices Kandidatprogrammet was in English, I was in for quite the experience...

Even though I didn't understand a word that Mr. Peter Andersson was saying during class, or why we had to wear those Barbie-pink t-shirt. I had an amazing first two days with you all – and foremost, my lovely group "Byeol". The sweet people in blue overalls (apparently called "fadders") were very good at dancing, I must say. I learnt what a "Schtekar-vevv" was, and have taught several of my American friends all about it (it really is a fascinating phenomenon, originating from Stockholm's Stureplan I hear).

However, what I appreciated most about my time with Pol-Kand, were YOU - my fellow classmates. You were so accepting.

If I ever visit Linköping in the future – I will definitely let you know!

Hey da, och tack sa mycket, my friends!



Amee C. Ricca
Miss confused



Gud jul och Gott nytt år