

Polemiken

Sedan 1996

FLINS SEKTIONSTIDNING



VAD GÖR
JAG HÄR?

I
AM
YOUR
FATHER

♡

GOD
JUL!

på hela
rågs varuhus

Polemiken

Skribenter

Elenore Klinga
Lovisa Sjöbring
Antonio Jaconelli
Sofia Olsson
Sofie Wallin
Anton Lindström
Amanda Nordström
Sofia Bengtsson
Annie Widerberg
Mosa Alasaly
Matilda Hjalte
Amanda Heynes
Johanna Eriksson
Tom Tuvhag & Oskar Sjöberg
Max Sundman & Agnes Kyrö
Magnus Claesson
Per Nässén

Chefredaktör

Elenore Klinga
polemikredaktor@flins.org

Design och Layout

Magnus Claesson

Foto

Anna Backman
Erik Österberg
Elenore Klinga
Magnus Claesson
Privata bilder

Polemiken är en medlemstidning för Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet och ges ut av FLiNS. Tidningen publiceras fyra gånger per år inklusive specialnumret Nolleminen. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till denne för vidarebefordran.

Innehållsförteckning

Spalt chefredaktör	4
Spalt ordförande	5
Spalt FBI-chef	6
Spalt FLiNS-medlem	7
Från Nollan till Ettan	8
Polemikens historia	9
FLiNS LiU Hjärta Musikhjälpen	11
Alumniporträtt	14
Mastersittning	16
Wienresan	17
Brev från Haag	20
Brev från Svenskt Näringsliv	22
Brev från Chile	25
Examensittning	27
En resa genom Linköpings nattliga matoas	28
Postcard: The Narnia of Bureaucracy	31
Samhällsvetar-SM	33
Projektledare Samhällsvetar-SM	35



Efter totalt 40 timmars redigeringstid på hemtentan i Utredningskunskap är jag rätt trött på Word och har dessutom grym skrivkramp, men jag biter ihop och skriver nu min nästsista spalt i Polemiken. Vänta lite...nästsista!? Hur fort har tiden gått? Det var ju igår jag satt i U1 på uppropet till Politices kandidatprogrammet. Nej okej då, det var inte igår. Det var ETT HALVÅR sen ettorna hade upprop och därmed ETT OCH ETT HALVT ÅR sen mitt eget upprop. Det är bara att inse, tiden går fort när man har roligt. För roligt det har vi verkligen haft. Hösten har varit fullspäckad med föreläsningar, aktiviteter, fika, möten och allt annat som hör till styrelse-livet. FBI har anordnat flera roliga aktiviteter för våra medlemmar och FLiNS har styrt med bland annat Wienresan, sittningar, insamling till Musikhjälpen och mindre viktiga saker som ett städschema till Blåbäret och en julfotografering.

Nu står julen för dörren och jag längtar verkligen till julen i år. Jag har gjort en "Att göra i december" lista som börjar med adventspynta och slutar med att fira nyår. Däremellan ska jag hinna julbaka, julpynta, gå på julmarknad, göra snöänglar, handla julklappar, köra pakettrace och julmysa med vänner och familj. År 2015 börjar med jobb ett par dagar och sedan tentaplugg till Marknad och Politik, därefter drar vårterminen igång på riktigt och då har jag valt Statsvetenskaplig inriktning. Det var ett lätt val då stats har varit det självklara valet för mig sedan dag 1 på utbildningen. Det där med grafer och kalkyler lämnar jag till mattesnillena.

Jag vill önska alla en god jul och ett gott nytt år. Se till att ladda batterierna så ses vi i januari igen!

Puss och Kram

Elenore, Chefredaktör



För mig är julen, utan tvekan, den bästa tiden på året. På något sätt känns det som att när julmusiken börjar spelas i affärerna, när Coca colan byts ut mot julmust och när jultomtarna flyttar in i hemmen så flyttar pluggstressen ut.

Jag ska fira jul i vanlig ordning hemma hos mormor och morfar i Nässjö. Det är det bästa jag vet. Mormor har hundratals tomtar spridda över hela huset och man skulle kunna tro att jag har gått med i deras pensionärsförening när jag sitter och trycker nejlikor i apelsinerna, spelar sönder jullåtar och dessutom spelar Bingolotto (!) under uppesittarkvällen. Då känns all stress på Campus Valla så långt borta och det är då det är dags att njuta av att man faktiskt inte behöver bry sig ett endaste dugg om tentor, seminarier, föreläsningar eller annat som hör skolan till.

Även om du inte är lika julgalen som jag så hoppas jag att du njuter av ledigheten och känslan av att nödvändigtvis inte behöva göra någonting alls. Njut, för det är du värd.

En underbart god jul och ett fantastiskt gott nytt år önskar jag er!

Kram från Lovisa,

FLiNS-ordförande 14/15



Mörkret har börjat falla över Linköping och det är snart dags att åka hem till mor och far för att äta upp sig. Vi har tagit oss igenom en intensiv höst med många långa dagar i skolan och sena nätter på Kårallen.

Men när Kalle Anka har passerat och vi skålat in det nya året med champagne (smuttmutt) så är det dags att återigen komma tillbaks till Linkan. Då ni är det inte långt kvar tills årets största event Suntrip 2015! Den 8:e mars fyller vi hela Colosseum med sand, barer, solstolar, leksaker och årets upplaga av Nordens största sandlottstävling inomhus går av stapeln.

Vid årsskiftet har även halva festeriståret passerat för oss i FBI och det är dags att söka efter våra efterträdare. Att under studietiden vara engagerad i ett socialt utskott är guldvärt. Jag har träffat så många härliga personer under detta år samtidigt som jag skapat kontakter till höger och vänster inför framtiden.

Så känner ni att ni vill engagera er och ha riktigt, riktigt, riktigt roligt, då ska ni söka FBI 15/16 senast

2014-12-31!

Pappa önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År!

Antonio Jaconelli, FBI-chef



När jag sitter här och försöker komma på vad jag ska skriva är det en person som jag kommer att tänka på och det är min mentor, min lärare och min förebild Annika Kronvall. Jag vet att ni inte har någon aning om vem hon är eller vad hon gjort, men kort och gott är det henne jag tänker på när jag ska göra livets stora val. Val är något vi alla måste göra och det går inte att undkomma. Det läskiga med val är hur de påverkar våra liv och hur de formar oss. Men även om det finns oändliga val och möjligheter ska det inte skrämma oss. Kom ihåg att oroa sig över framtiden och sina val är ungefär lika effektivt som att lösa en matteekvation med tuggummi! Så njut av stunden och den underbara tid som står framför oss.

Det är viktigt att njuta av de små stunderna speciellt nu när jul och nyår snart här. En tid på året då önskningar och mirakel upplevs, en tid då nya liv tar form och en tid för nya möjligheter. Jag lever i två världar. En är i böckernas värld. Jag har fått uppleva stolthet och fördomar. Jag har gått en långpromenad från Fylke till Domedagsberget. Jag har fått lära mig häxkonster och trolldom. Detta är en otroligt givande värld. En värld som lärt mig att skratta, att gråta och att allt är möjligt även i de mörkaste av stunder. Min andra värld är en värld där man dagligen måste kämpa, men belöningen när man nått sitt mål är dock desto större. Det är i denna värld som man börjar se små små ljusglimtar i tunnelns slut, ett slut på studierna och ett slut på det liv som i alla fall jag bara känner till. Vi har klarat halva utbildningen och det är efter jul och nyår som vi går mot den sista halvan av utbildningen och det är med ett vemod som detta sker. Men vi har ett hav av möjligheter framför oss och kanske att några av våra önskningar och kanske till och med några mirakel kommer att gå i uppfyllelse. Om vägen nu är lång och det är många uppförbackar som står framför dig kom då ihåg detta: en diamant är en kolbit som klarat sig bra under press! Vi är alla kolbitar som väntar på att bli en diamant, en diamant som kan glänsa och utföra underverk. Ta julen och njut av hur vi håller på att slipas till diamanter och även om en era håller på att ta slut, så står otaliga vägar framför oss. Det är du som skriver din egen historia, så se till att den blir bra!

God Jul och Gott Nytt År!

Skribent: Sofia Olsson, FLiNS-medlem

På ett knä och med vänster hand på hjärtat en solig kväll i september svors Pol.Kand-eden av en bunt mjöliga, leriga och overallsklädda studenter. Även fast förvandlingen från Nollan till ettan formellt sett skett redan flera veckor tidigare vid Nolle-p's slut, så markerade denna overallsinvigning början på de tre åren framför oss. Äntligen kunde vi möta världen som riktiga studenter – i våra overaller.

En månad tidigare. Nervösa, pirriga, förväntansfulla och rädda välkomnades vi till Linköpings Universitet av FBI och faddrar. Något som tidigare känts som ett lite avlägset löfte om de två bästa veckorna i våra liv kom att bli allt annat än avlägset när ett Nolle-p utan dess like drog igång. Allt var nytt. Allt var roligt. Allt kändes bara rätt, och jag tror inte jag var den enda av oss som föll handlost för det beryktade Universitetslivet. Med faddrar som inte bara ledde oss genom (och under) hela Campus Valla, utan även höll oss i handen under vår första sittning, den första föreläsningen och den första kravallen gick allt som en dans. Volleybollturneringar avlöstes av cykeljakter och hamburgegrillning, och allting avslutades med en finsittning på Nationernas Hus.

Vi samlade plus på våra rosa Pol.Kand tröjor och poäng i tävlingar för att tillslut utse den bästa Nollegruppen. Det vinnande laget fick ett fint pris men ingen av oss stod egentligen som förlorare. Alla hade vi vunnit minnen att skratta åt när novembermörkret sedan smög sig på och den värsta tenta-ångesten satte in, vi hade fått en gemenskap som heter duga och vänner för livet. Ingen gick tomhänt ur Nolle-p 2014.

Skribent: Sofia Bengtsson, Pol.kand år 1

En solig eftermiddag i maj började jag rota i Polemiken-arkivet i Peters arbetsrum. Efter några timmars sökning och läsning gav jag upp. Jag kunde inte hitta det allra första numret, från 1996. Däremot hittade jag två upplagor av det andra numret...Letade även några timmar i Blåbäret, men tyvärr, ingen lycka där heller.

Här är i alla fall en bild på Nummer 2 Årgång 1 1996- tidskriften Polemik.



Polemikens födelse finns daterat i FLiNS verksamhetsberättelse från 1996 där det står att sektionstidningen genomgått en del förändringar och från och med hösten 1996 ersatte Polemik den tidigare sektionstidningen Flinta. Även utseende och innehåll förändrades i syfte att öka mängden seriösa inslag och göra tidningen mer representativ för FLiNS. Vi får tacka dåvarande chefredaktör Svante Larsson för detta!

Fram till 2003 hade Polemiken detta utseende, en tidning i A4-format samt i papper. Efter det fram till idag har Polemiken haft ett A5-format dock har tidningen ändrats från matt papper till blankt papper. Något mer som förändrats genom åren är spalterna i början av tidningen. I numret från 1996 finns en spalt från FLiNS ordförande och därefter en spalt från styrelsen. I upplagor några år senare finns en spalt från ordförande och en från festerichef vilket är en tradition som finns kvar i årets Polemiken, med en egen spalt från chefredaktören och en medlemsspalt adderat.

2008 moderniserades Polemiken och för första gången publicerades tidningen på internet, närmare bestämt på FLiNS egen, nyskapade hemsida.

I mitt läsande har jag hittat roliga anekdoter, spännande reportage och lärt mig en massa saker om vårt program, FLiNS, FBI och universitet.

Visste du till exempel att Blåbäret haft många kära namn genom åren, bland annat Lastaren och Parken? Visste du att på 90-talet hade alla Fil. Fak program en gemensam arbetsmarknadsdag som hette FRAM-dagen? Eller visste du att LiU-studenter festade på kravaller som Luciakraballen och VSR redan 1996?

Det har varit väldigt intressant att göra denna resa tillbaka i tiden genom läsning i gamla Polemiken-nummer och jag vill tipsa alla som läser Pol.Kand att ta lite av sin dyrbara tid och göra samma resa som jag, antingen om ni vänligt frågar Peter om ni får tillgång till hans arkiv eller om ni snällt ber styrelsen att läsa deras gamla nummer i Blåbäret! Här är även en bild på några gamla julnummer!



Skribent och foto: Elenore Klinga

Tänk om man kunde bidra till att stoppa spridningen av HIV och samtidigt visa resten av Sverige att Linköpings Universitet är bäst på välgörenhet? Det kan man! FLiNS blev utmanade av Pol.Kand Uppsalas sektion UPS om vilket Pol. Kand program i Sverige som kunde samla in mest pengar till årets upplaga av Musikhjälpen. FLiNS-styrelsen valde då ut en projektgrupp och vi samlar in pengar för FLiNS bidrag till Musikhjälpen.

Vi i projektgruppen är Rebecca Moyo, Ida Norman, Johanna Green, Frida Sköld Johnsson, Mona Ansari Bäcklund, Cecilia Handeland, Sofia Olsson och Johanna Eriksson. Musikhjälpen pågår mellan den 8:e och 14:e december och temat för insamlingen i år är att stoppa spridningen av HIV. Varje dag smittas 6000 personer med HIV och mer än varannan hiv-positiv vet inte om att de bär på viruset. 35 miljoner människor i världen lever med HIV och fattigdom, brist på kunskap och brist på preventivmedel är vanliga orsaker till spridningen. Vi vill göra skillnad. Vi har redan smygstartat vår insamling genom att sälja fika på Campus Valla och kommer att fortsätta med det minst en gång i veckan fram till dess att Musikhjälpen är slut. Försäljningen har gått jättebra och vi blir så glada över hur många som vill bidra och som uppskattar det vi gör. Pengarna vi samlar in går oavkortat till Musikhjälpen. Vi kan stolt meddela att vi sponsras av grymma Kondomkungen.se som vill vara med och bidra. Vi säljer deras kondomer bland annat när vi säljer fika så kom förbi och köp ett gäng och bidra samtidigt till något viktigt! Vi sponsras även av Studentfikat Campus Norrköping som kommer att förse oss med bland annat kaffe och chokladbollar till vår försäljning. Vi har mycket kul på gång nu i december, jag kan avslöja att vi bland annat har ett samarbete med NH-gruppen och med Linköpings Hockey Club... Följ oss på vår Facebooksida FLiNS Liu Hjärta Musikhjälpen för uppdatering om vad vi sysslar med och vad som händer härnäst!

Skribent: Johanna Eriksson

HAR DU VAD SOM



KRÄVS?

SÖK FBI 15/16!

FLiNS söker snart ny styrelse



Mer information i vår.
Håll ögonen öppna!



- **Namn:** Tony Jacobsson

- **Ålder?** 42

- **Var är du uppvuxen?** Falköping

- **Bostadsort?** Motala

- **Arbete?** Vad gör du idag? Jag arbetar som underrättelsehandläggare på Ekobrottsmyndigheten, arbetet innebär att jag ska beivra, upptäcka och avslöja grov ekonomisk brottslighet.

- **Vilka år studerade du vid LiU?** 1994-2000

- **Inriktning (stats/nek)?** NEK

-**Hur kommer det sig att du valde Pol.Mag och Linköpings Universitet?** En kompis rekommenderade utbildningen, att jag hamnade i Linköping berodde på att man där hade lite lägre grundkrav för att kunna söka. Man behövde inte ha läst Matematik på gymnasiet.

-**Hur trivdes du på LiU, med studierna? Vad var mest intressant?** Jag trivdes mycket bra, fick vänner jag fortfarande har regelbunden kontakt med. Mikroekonomin var det som allra mest fångade mitt intresse, jag tycker fortfarande att det är intressant med nyttoresonemang och beslutsmodeller

-**Har du några specifika minnen från din tid på Pol.Mag som du minns särskilt?** Om man bortser från minnen och anekdoter från FBI-tiden och som sällan är särskilt rumsrena så kommer jag nog aldrig glömma när vår lärare Björn Elsässer under en lektion i Makro B får frågan hur den här teorin är tillämpbar på verkligheten och Björn snabbt och föraktfullt fräser ur sig "Verkligheten? den håller vi väl inte på med här" och därefter fortsätter lektionen.

Var du engagerad i någon föreningen under studietiden?

Både FLiNS och FBI har jag arbetat med brottsbekämpning.

-Hur har din karriär sett ut efter examen? Vad har du arbetat med?

Jag har arbetat på Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Under större delen av tiden har jag arbetat med brottsbekämpning.

-Upplevde du det svårt att få arbete efter examen?

Ja, jag sökte massvis med jobb men det var bara Skatteverket som var intresserade av mig. Sånär i efterhand är jag mycket glad över att jag inte fick något av de andra jobben jag sökte.

-Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet?

Analysförmåga

-Finns det något du önskar att du hade fått lära dig som hade underlättat i arbetslivet?

Tycker nog inte att det är universitetets uppgift att vara någon yrkesutbildning. Jag fick en bra bas för en mängd olika arbeten. Mitt främsta ämne idag är nog snarare juridik men jag känner mig trygg även där på grund av den goda akademiska bas som utbildningen gav.

-Hur nöjd är du med ditt val av utbildning?

Mycket nöjd

Sammanställt av: Sofie Wallin, Alumniansvarig

När jag skulle väljas till posten som Masteransvarig lovade jag att jag skulle ordna ett event som bara riktade sig till masterstudenterna. En sittning hade efterfrågats där man kunde träffa studenter från de andra masterprogrammen under FLiNS, som en liten välkomstmiddag för de nyanlända och ett "välkomna tillbaka" för andraårsstudenterna.

FLiNS första mastersittning någonsin gick av stapeln den 13:e september 2014 på Ryds Herrgård. Det blev god uppslutning och styrelsen fick sällskap utav masterstudenter från båda år av våra masterprogram i Nationalekonomi, Statsvetenskap och International and European Relations. Toastmasters under kvällen var Per Nässén och Amanda Nordström och tempot var "Det här ska jag göra när jag blir statsminister". Gott om förslag fick vi, bland annat avskaffande av Systembolaget och att gräva bort Skåne. Efter fördrink serverades huvudrätt bestående av grönpepparöverdragen fläskfilé och råstekt potatis, och dessert i form av cheesecake med hallon samt kaffe. Den akademiska damkören Linnea och sjukgymnasternas festeri Reflex kom och lycklade och bjöd på sång och dans. Över borden flög förklaringar om tempon, Kungssången och Stad i ljus betydelse på alla möjliga språk och det var i allmänhet en mycket lyckad kväll där toastmasters med jämna mellanrum hade svårt att få tyst på sällskapets ivriga konversationer. Sittningen kommer förhoppningsvis bli ett återkommande event i FLiNS kalender och vi hoppas på att kunna få ännu fler studenter att komma och dinera med oss. Efteråt fortsatte festen på [hg].

Skribent: Amanda Nordström, Masteransvarig



I år var trycket stort på att få åka med på FLINS-resan. Om det beror på destinationen eller den eminenta marknadsföringen är svårt att säga. Intresset var hur som helst stort och 54 personer satt tillslut i bussen som skulle ta oss ner till Wien, Österrike.

Att åka buss i 174 mil är ingen lek - det tar tid, 24 timmar närmare bestämt. Men efter x-antal filmer, danska färjor, stopp på dyra, tyska vägkrogar, trasiga vindrutetorkare, Per-Vet-Mest-Quiz, få sidor mikroekonomi och ännu färre timmar sömn kom vi äntligen fram till vårt hostel – Hütteldorf i Wien. Schemat var ganska pressat så vi hann bara lämna packningen och fräscha till oss någorlunda innan det var dags för vårt första studiebesök på OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).

På OPEC fick vi lära oss allt om ländernas oljepolitik – nästan. Det faktum att OPEC till största del består av världens mest etablerade diktaturer innebar att informationen blev förhållandevis vinklad. Pol.Kand-studenter har vana för sig att vara ganska kritiska och det visade sig även under själva frågestunden, vilket var bland det mest intressanta under besöket. Populärt var även att bli fotade i det stora konferensrummet och prata i mikrofonerna, mycket roligt!

OPEC var vårt enda studiebesök den första dagen och med tanke på att gruppen hade ätit och sovit dåligt var nog det bra. Mer utvilade kunde vi tidigt fredag morgon ta tunnelbanan in till city för att besöka OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Hos OSSE fick vi en föreläsning kring och diskutera deras arbete i stort, samt en miljö- och ekonomisk aspekt på säkerhet.

Till OSSE kom även svenska ambassaden i Wien för att informera om praktik, hur man företräder Sverige utomlands och hur samarbetet med Österrike ser ut. Svenska delegationen vid OSSE var också på plats och företrädde av den hårdhudade Magnus Bratt, överste inom Armén, ex. Spetsnaz?, och militärrådgivare utsänd av Utrikesdepartementet.

Utanför kontoret på det enorma torget var man redan i full gång att fira den kommande nationaldagen. Det var ett stort militärt pådrag och en marknad med mycket mat och aktiviteter. Att spendera lunchen där innan avresa till vårt sista studiebesök var lyckat.

Till sist åkte vi till FN. Deras högkvarter i Wien är tredje störst i världen efter New York och Geneve. Vi fick en guidad tur i de stora lokalerna, efterföljt av en föreläsning av UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).

För att avsluta på ett trevligt sätt åt alla gemensam middag där Per-Vet-Mest vinnarna annonserades och fick sitt välförtjänta pris. Grattis Joakim Wirén och Olof Eriksson! Självklart stod Wienerschnitzel och österrikisk öl på menyn innan det begav sig ut i nattvimlet.

Lördagen och sista dagen var sedan helt fri och spenderades bl.a. med att shoppa på stan, besöka kända platser, gå på nöjesfält, äta mat osv. Det var ett trött men nöjt gäng som tillslut satt sig på bussen för att resa tillbaka till Linköping.

Jag skulle vilka tacka alla ettor som trots ett pressat schema skötte sig exemplarisk och agerade trevligt resesällskap. Även styrelsen som var med och stöttade och hjälpte till, samt Micke och Peter, busschaufförerna från Wärnelius buss, som på ett elegant och smärtfritt sätt tog oss dit vi skulle!



Skribent: Anton, Vice-ordförande och reseledare FLINS-resan 2014.



FLiNS-styrelsen på Opec



*Bilder från
FN
högkvarteret i
Wien och
utan för
OSSE*



När valet kom var det självklart att jag ville söka mig utomlands, och min ansökan till svenska ambassaden i Haag stod högt i kurs. Europas huvudstad, om man bortser från Bryssel, där politik och juridik har ett enormt fokus- klart man vill dit! Att jag faktiskt lyckades bli antagen är fortfarande för mig en olöst gåta!

Jag arbetar på den bilaterala avdelningen på ambassaden där det dels handlar om övervakning inom politik och media samt sverigefrämjande i Nederländerna . Det finns även en multilateral avdelning som bevakar Sveriges intressen och ståndpunkter i internationella organisationer som ICC (internationella bråttmålsdomstolen) samt OPCW (organisationen för förbud av kemiska vapen).

Ambassaden har totalt 15 anställda varav 5 är utsända diplomater från Stockholm. Utöver dessa 15 är det även 2-3 praktikanter som kommer varje termin. Förutom min position är det en praktikant på den multilaterala avdelningen och en praktikant som fokuserar på kommunikation och sverigefrämjande.

Vi är styrda av UD i Stockholm, och får därmed beställningar om vad vi ska rapportera om från Nederländerna. Det kan handla om landets ståndpunkter inför olika EU-möten, hur man hanterar asylmottagningen och den ekonomiska politiken. Vi har även som uppdrag att följa den holländska debatten och media i största allmänhet.



Sverigefrämjandet handlar mycket om att visa upp en bra men rättvis bild av Sverige i olika events som ambassaden är med och arrangerar. Det kan till exempel handla om jämställdhet, innovation och även kultur.

Sverigefrämjandet handlar också om att ta emot olika studiebesök och mottagningar där vi berättar om vad ambassaden gör och hur Sverige är likt, men också olikt Nederländerna. 2014 har varit ett speciellt år för ambassaden då det var 400 år sedan de första diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Nederländerna initierades. Detta har firats med fler evenemang än vanligt med det svenska kungaparets besök i april som ett utav årets höjdpunkter.

Jag har aldrig en vanlig dag på jobbet, utan får alltid göra väldigt olika saker. Det jag försöker göra varje morgon är att kolla runt i media och se om det är något som kan vara av intresse för Stockholm. Annars är det en hel del skrivande, både rapporter och kortare inlägg till event mm. Det har även blivit många möten av olika karaktär samt enklare praktiska sysslor.

Det är inte alltid helt enkelt att vara praktikant utan det går mycket upp och ner, men man inser efter ett tag hur mycket det är man lär dig av att vara ute på en arbetsplats! Jag är otroligt tacksam för min handledare som har haft enormt med tålamod och har tillåtit mig att vara väldigt involverad i ambassadarbetet. Praktiken har varit allt jag hade förväntat mig och är så glad att jag fick denna chansen!

Vi ses i Linkan i januari!

Skribent: Matilda Hjalte, Pol. Kand år 3



För snart 2,5 år sedan tog jag mitt pick och pack för att flytta till Linköping. Numera läser jag min femte termin på Politics kandidatprogrammet med NEK inriktning. Jag har alltid intresserats av att påverka samhället, tidigare (och även nu) har jag gjort detta genom partipolitik. Men när jag lyssnade på ett seminarium med Svenskt Näringsliv förstod jag att det även går att opinionsbilda på andra sätt.

Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation och företräder ca 60 000 företag runt om i Sverige. Under denna termin har jag gjort praktik på Svenskt Näringslivs regionkontor i Linköping. Här på kontoret företräder vi medlemsföretagen i Östergötland och Södermanland. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamhet.

Min praktik börjar tyvärr gå mot sitt slut, det har varit enormt lärorikt och jag har knutit många nya kontakter. Under praktikens gång har jag gjort diverse saker såsom träffat företagare, gjort intervjuer, deltagit på seminarium samt hjälpt till med en del administration.

För att få göra praktik ska man även genomföra ett större projekt. Mitt projekt har varit att granska hur de östgötska och sörmländska välfärdsföretagen skulle påverkas av en vinstbegräsning i sektorn. Ett annat projekt som jag även kom på att jag ville genomföra är kortare youtube-klipp där företagare direkt vänder sig till en politiker för att berätta hur deras beslut kommer påverka eller har påverkat dem. Det känns som ett nytt kul sätt att opinionsbilda på.

För att göra praktik på Svenskt Näringsliv tror jag att det krävs att man är väldigt social, utåtriktad, gillar att påverka och att man har ett stort samhällsintresse. Det passar alltså en Polkandare som handen i handsken, både för statsvetare och nationalekonomer.

Skribent: Annie Widerberg, Pol.kand år 3



FÅR DU SOM FLINS MEDLEM

FJÄRILAR I MAGEN NÄR DU

TÄNKER PÅ JOBB INOM STATEN?

De närmaste fem åren kommer hela 160 000 jobb att bli lediga inom statlig sektor. Och det är inte vilka jobb som helst – de handlar om att styra och utveckla Sverige.

Bli studentmedlem och förbereder dig på en karriär inom statlig sektor. Som medlem kan du ta del av bland annat karriärcoachning, rådgivning och cv-granskning speciellt för dig som siktar på en karriär i staten.

Bli medlem för bara 100 kronor för hela studietiden på st.org/student.





Individuell karriärrådgivning



Olycksfallsförsäkring



CV-granskning



Simulerad anställningsintervju



Lönesök och lönerådgivning



Kontakt med arbetslivet



**Experthjälp om du får problem
på jobbet**

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för dig som studerar beteendevetenskap, ekonomi, hälsovetenskap, personalvetenskap, samhällsvetenskap eller socialt arbete.

Vi ger dig kunskap, trygghet, service
och förmåner inför ditt yrkesliv.

Bli medlem redan idag.



Hej alla kära Pol.Kand-studenter och alla andra glada människor som läser detta brev!

I denna skrivande stund ligger jag på en strand på Chiles kust och känner hur hålet i ozonlagret får solen att bränna lite extra mycket på min rygg. Men det gör inget, brännan är ju redan fixad. Här i Chile har sommaren nu kommit och i Santiago, som för övrigt är en stad belägen mellan Anderna, är sommaren het som en kokande gryta. Men trots mina vikingagener så trivs jag i hettan. I Chile och Sydamerika är det väldigt annorlunda jämfört med Europa. Om du inte vet vad uttrycket *mañana mañana* innebär så ska jag berätta för dig att Amanda Heynes, kommer aldrig mer att vara i tid till ett möte eller en lektion igen, inte för att jag var det innan, men ändå. Ni kanske tror att jag åkte hit för att lära mig en hel del saker inom statsvetenskap, men eftersom LiUs lärare är så duktiga så kan jag ju redan allt. Men inte om Chile förstås. Jag bor tillsammans med Maja, som också är från LiU, i ett så kallat residence eller studenthouse. Vi bor alltså i en villa med 6 andra personer och allihopa har sitt egna rum. Vi går i skolan uppe i bland bergen i ett väl omskött område där man kan andas friskt. Vårt utbytesprogram består av 50% tyskar, så om du undrar hur man frågar: har du pruttat? Fråga mig! Min resa här är ett ständigt äventyr och jag älskar det, det är fantastiskt. Mentaliteten, kulturen och naturen är underbar i denna delen av världen. Vi har fått se så mycket mer med våra egna ögon än du någonsin kan tänka dig. Bara i Chile, detta avlånga land, kan du göra allt från att bestiga snötäckta aktiva vulkaner i tio minusgrader till att utöva sandboarding på sanddynerna i öknen. Man kan besöka djungeln, surfa och galoppa på stranden. Vilken frihetskänsla. Och det är ändå inte allt. På helgerna besöker vi olika delar och tro mig, under dessa fyra månader har jag sett mycket, men ändå inte allt. I Chile är spanskan väldigt annorlunda, men jag kan stolt säga att jag förstår allting och prata gör man bäst onykter. Jag har även varit med om två jordbävningar, det var riktigt häftigt och läskigt på samma gång. För övrigt gillar chilena öl och vin och så fort de kan fira någonting blir det BBQ och alkohol, men dock, är inte BBQ likadant som hemma. Ni tror säkert att Chile har en schysst matkultur, men åk inte hit om ni inte gillar friterat och ost. Chile är ett fantastiskt land men alla skönheter har sina brister. Jag älskar mitt liv här och att åka hit var the best decision ever. Nu när jag pratar tre språk kommer jag komma hem värre än PH-Ylva.

Förutom Chile har vi även besökt Bolivia, ett av de vackraste länderna jag har varit i och de som tror att Sydamerika är dödsfarligt kan ta sig i brasan. Vissa gånger får man såklart hålla sig i hatten men något så hjälpsamma och stolta som sydamerikaner är skulle vi aldrig finna i Europa. I Bolivia cyklade vi bland annat death road och övernattade i öknen med jeepar i tre dagar. En utav de häftigaste upplevelserna i mitt liv, och fler blir det. Jag hoppas att ni inte sitter och gråter av avundsjuka, trots alla häftiga upplevelser på andra sidan jorden. I linkanhjärtat finns det ändå lite saknad och längtan efter en smutsig overall på en knökfull kravall.

Vi ses i januari mina vänner, lycka till med allt arbete tills dess. Samt, glöm inte att söka CHILE alla tvåor. Ni kommer aldrig att ångra er.
Viva Chile!

Massa varma (bokstavligen varma, mvh 30 grader) kramar till er!

Skribent: Amanda Heynes Pol.Kand år 3



Den 15 november gick årets examensittning av stapeln. Det var en lyckad tillställning som hölls på Brigaden. Kvällen bjöd på en trerättersmiddag och cyckel ifrån vårt kära FBI, Pils och lärar-duon Peter och Mikael. Därefter delades diplom ut och kvällen fortsatte på NH fram till småtimmarna. FLINS vill önska alla examinerade år 13/14 ett stort lycka till i framtiden. Nu är det dags för nya utmaningar där allt är möjligt.

Stort tack för en fin kväll!

Skribent: Sofie Wallin, Alumniansvarig



För mer bilder från sittningen, se FLINS facebooksidea.

Välkommen till Linköping. Vid det här laget känner du väl till vad staden och dess studentliv kan erbjuda. Men har du koll på var du ska gå när hungern faller på efter en berusad kväll? Om inte, kommer du strax veta efter att ha tagit del av vår grävande journalistik. Om Linköpings nattkäk.

Hakepi

Vårt favoritställe, sedan dagen vi upptäckte torsdagar på Platå har Hakepi varit det givna stället. Förutom god mat, iallafall i det nattliga tillståndet, så ges oftast möjlighet till trevligt umgänge. Personalen serverar dig snabbare än du fattar Peters humoristiska skämt. Dock kan de för stunden upplevas som otrevliga men det vägs upp av att vattnet alltid är gratis.

Vad man ska äta: Kycklingkebab – Meny 2 med extra mycket sås. Supergott!!!

Vad man ska undvika: "Vanlig kebab" – existerar överlag inte i Linköping.

När man ska äta: I synnerhet torsdagar efter platå eller varför inte efter en kväll på NH?

Hitta hit: Ågatan 34.

Öppettider: Stänger 04.00. Om du inte är ute i god tid kan du istället gå till Linnégatan 10.

Emils kebab

Har du träffat en aff jur. under kvällen och vill mer än gärna hem och flika dennes lagbok eller bara förfriska skuldebrevslagen pga. tidigare händelse under kvällen ska du gå hit. Vi har inget egentligt belägg varför studenter från den juridiska avdelningen på Liu väljer att gå hit mer än att vår vän Clara (bilden) älskar denna vagn mer än något annat. Men troligen är det perfekta alternativet när nu torsdagen flyttas upp till Nationernas Hus. Bara gå över gatan och beställa en rulle eller två. Bra och veta är att endast kontanter tas emot.

Vad man ska äta: Kebabrulle.

Vad man ska undvika: Vara där precis klockan 03, låååååå kö.

När man ska äta: Efter NH, 03.45.



Hitta hit: På Ågatan mitt emot NH.

Öppettider: Oklart.

McDonald's Ryd

Alla vet vad donken är och vad man får ut av Sveriges vanligaste restaurang, inte så mycket helt enkelt mer än ett dåligt samvete. Finns egentligen inte så mycket att säga mer än att du bör undvika McDonald's i stan, som troligen kan vara långsammast i landet. Även i konkurrens med Ryd efter en kravall.

Vad man ska äta: Alla har olika preferenser. Ät det du känner för, cheeseburgare är alltid schysst ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vad ska man undvika: Sitta nära berusade utbytesstudenter.

När man ska äta: Efter kravall eller när du haront om mat hemma.

Hitta hit: På vägen till Ryd från Campus.

Öppettider: Alltid.

Tobbe

Vår ärade vän och arbetsmiljöombud har alltid dörren öppen på glänt. Många för- och efterfester har utspelats i denna 23 kvadratare. Ett hett tips är att redan på kvällen gå till Linköpings bästa pizzeria, Pizzeria Baguetten, och köpa med dig mat efter behag. Ät sedan en del under kvällen och spara resten i Tobbes kyl så har du tillsammans med en flaska gin, efterfesten säkrad. Får ni äran att väl komma hit så var snälla och respektera värden och hans regler, det har vi gjort allt för få gånger.

Vad man ska äta: Det Tobbe bjuder på, ett tips är att lämna kvar en mumsbit från den tidigare förfesten.

Vad man ska undvika: Göra Tobbe ledsen.

När man ska äta: När du är riktigt berusad och inte har orken att ta dig hem från stan.



Hitta hit: Linnégatan 10, Linköpings fulaste lägenhetshus.

Öppettider: Alltid, med portkoden kommer du alltid in. 091x. Välkommen.

Vid det här laget hoppas vi att ni är mätta och belåtna av kunskap om, för en student, en viktig ingrediens i det vardagliga livet. Efter nästan 1,5 års boende i staden har vi insikten att utbudet kunde varit bättre men är på många vägar utomordentligt i jämförelse med våra hemstäder Vänersborg och Växjö. Då menar vi inte bara maten i sig utan även befolkningen, du blir garanterat inte hotad i kön till korvmojen här i Linköping.

Skribenter: Oskar Sjöberg och Tom Tuvhag. Bill och Bull.

Bryssel - Detta franska, gråa byråkratiska, älskvärda monster.

Till skillnad från Loch Ness skygghet liknar Bryssel en närmare media-kåt Paradise Hotel deltagare. Hur kommer det sig att EU alltid skall ha ett finger med i spelet. Oavsett om det handlar om Avorioris, MSR-mekanismer, maximala antalet bokstäver förkortningar som EUs intuitioner får innehålla eller grisknorrar så har alltid någon (gärna äldre man i grå kostym) i denna enorma bubbla åsikter (ofta för många) om ärendet.

Klockan slår 10:53. Försöker febrilt att reducera antalet olästa mail till 653. Slipsknuten stramas åt för varje sekund som går. Kavajen börjar mer kännas som en korsett. #YOLO!

Inser plötsligt att jag skall vara på ett möte i PHS 3Q3-i25. En konstellation siffor, bokstäver som betyder lika mycket Socialdemokraternas arbetsgaranti. Ser till att snabbt svida om till Nike dojorna och går all in Usain Bolt genom parlamentets långa, gråa korridorer.

Efter 1500 meter hinder, allmän förvirring och en rad desperata försök att förstå kroatiska rumsanvisningar är jag äntligen framme. Sju minuter sen, entrar jag mötesrummet. Svetten rinner likt Niagrafallen och pulsen dunkar lika hårt som ett Skrillex drop. Rummet är tomt - inte en jäkel har tagit sig till mötesrummet i tid. Jag får istället vänta 25 minuter innan de första deltagarna börjar anlända...

Som svensk blir det tydligt att de normer och regler man själv värdesätter inte betyder särskilt mycket här. Att endast beskåda parlamentets matsal ger en tydlig bild över hur stora skillnaderna är. Skandinaverna anländer alltid 12.00 äter en lagom njutsam måltid och går sedan tillbaka till sin extrema kaffekonsumtion.

Matsalen transformeras därefter till en sydeuropeisk grannfejld präglad av hög ljudvolym, enorma Pommes Frites© berg och vinglas så långt ögat når.

Att leva i en samtid då tusentals soldater har ersatts av tusentals byråkrater.
Att leva i en samtid då Ebola ses som det tveklöst största hotet (enligt medierna) trots att malaria tar 395000 fler liv per år.

Att leva i den samtiden betyder även att en Pol.Kand student från LiU får chansen att skapa faktiskt EU politik. Under min korta men intensiva period har jag upptäckt att livet på parlamentet inte bara präglas av champagne och delikatessostar utan också en hel del italienska operor, extravaganta lobbyist event och politiska strategier som får House of cards att framstå som Lilla huset på prärien.

Att försöka beskriva mitt halvår inom Europa Parlamentet som trainee hos Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C) blir därför lönlöst. Lämna dig därför med en uppmaning. Om du nu sitter på ditt studentrum i Ryd och undrar. "Blir det inte bättre än så här?" Så är svaret - absolut. Svaret för dig att besvara är när. När du skall ta dig i kragen och se lite längre än till nästa kravall.

Skribent: Mosa Alasaly, Pol.Kand år 3



Samhällsvetar-SM är en casetävling där samhällsvetarstuderandes kompetens möter näringslivets- och samhällslivets utmaningar och gick av stapeln den 27 november. Detta år var det större än någonsin med 8 gånger så fler lag än förra året. En av anledningarna till storleken är vår egna Per Nässéns gedigna arbete genom Pol.Riks som ens gjorde tävlingen möjligt där PR turner runt om bland Pol.kand-program i Sverige spelade en stor roll.

Två stycken från vårt egna program som nappade var Max och Agnes. Här nedan följer en intervju med de båda deltagarna som slutade på topp fem med FLINsfana högt i hand.

Varför valde ni att delta på samhällsvetar-SM?

Vi såg det mest som en kul grej att få testa på. När det dessutom var naturskyddsföreningen som var huvudaktör för årets case så kände vi att det kunde vara något för oss, eftersom att vi båda är intresserade av miljöfrågor.

Vad tycker ni om ämnet i årets upplaga?

Ämnet handlade om att få människor att äta mer vegetariskt. Det var ett mycket intressant ämne som vi båda hade starka tankegångar kring redan innan tävlingen. Det var en stor utmaning att komma med realistiska idéer om hur människor skulle anpassa sig.

Vilka är dom viktigaste lärdomarna ni fått genom att medverkat i samhällsvetar-SM?

Att arbeta för att göra idéer till realistiska lösningar i det svenska- och globala samhället. Dessutom att få testa sin kompetens för närings- och samhällslivets utmaningar.

Hur gick det för er?

Det gick relativt bra. Vi slutade på delad fjärdeplats av 16 deltagande lag.

Skulle ni rekommendera andra studenter från Liu att delta nästa år?

Definitivt. Det är lärorikt och roligt för den som brinner för olika samhällsfrågor. Man får en bra chans att testa sina kunskaper.

Vad var bäst?

De mycket intressanta föreläsningarna som jurymedlemmarna höll som underlag för tävlingen, dessa var också givande rent kunskapsmässigt i övrigt.

Kommer ni delta nästa år?

Det är en möjlighet vi eventuellt kommer att överväga.



Självklart sändes hela tävlingen på internet, där allmänheten fick kolla på samtligas presentationer, här Max och Agnes

Skribent: Max Sundman och Agnes Kyrö

Intervjuare och Skribent: Magnus Claesson

Som projektledare från PolRiks sida har arbetet mest gått ut på ett ge tävlingens utformning ett studentperspektiv. Tillsammans med projektledare från Akademikerförbundet och ledamöterna i PolRiks styrelse har jag varit med och beslutat om hur tävlingen ska utformas. Allt från casefrågans utformning och vilka som ska ingå i juryn till informationsspridning har vart på agendan. Det mest omfattande arbetet var under hösten då jag åkte runt och genomförde informationsföreläsningar, tillsammans med tidigare års vinnare, på fem olika lärosäten i hela Sverige. Det var väldigt trevligt att träffa alla taggade studenter! Själva tävlingsdagarna 27-28 november var väldigt intensiva, roliga och informativa. Arrangörer, deltagare och juryn, alla var vi väldigt nöjda med arrangemangets genomförande, och vi i PolRiks ser fram emot att vara med och arrangera även nästa års tävling. Extra roligt var det att se ett lag med Pol. Kandstudenter från PolRiks medlemsförening från Uppsala (UPS) som vinnare av hela tävlingen!

Hela tävlingen sändes live på webben. För de som missade det finns fortfarande chansen att se tävlingen i sin helhet på: <http://akademssr.se/samhallsvetar-sm>

Skribent: Per Nässén



Per checkar av läget med två av deltagarna

God jul
&
gott nytt år

önskar chefredaktören och övriga FLiNS-styrelsen