

POLEMIKEN

NR 3 2018



POLEMIKEN.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Anton Johansson

Design och layout:

Anton Johansson

Skribenter:

Linnea Gullarbergs

Adam Hindorff Claesson

Fredrik Jansson

Anton Johansson

Jakob Segerlind

Henrik Svensson

Oscar Vines

Foto:

Thomas Kästner

Adam Hindorff Claesson

Emma Lång

Polemiken är en medlemstidning för Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet och ges ut av FLiNS. Tidningen publiceras fyra gånger per år inklusive specialnumret Nolleminen. FLiNS verksamhet är ideell och är politiskt, fackligt och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till denne.



INNEHÅLL.

REDAKTÖREN.....	1
ORDFÖRANDE.....	2
FBI-CHEF.....	3
REDAKTIONEN 18/19.....	5
LÄSARFRÅGOR.....	9
#HJÄLPNOLLAN.....	11
DONKEN 03.47.....	13
FÖRSTA ÅRETS KURSER.....	15
LÄNGE LEVE DANSFÖRBUD.....	18
KONSTEN ATT VARA NOLLAN.....	19
ÄR DET SANT ATT S-STUDENTER..	20
REDAKTIONENS ANALYS.....	23
POL. KAND ALUMNI.....	24
TACKFESTEN 18/19.....	30
INNEBANDYTURNERING?!.....	35
VÄGGLÖSS DÖDEN DÖ.....	36
FLiNS MUSIKHJÄLPEN.....	38

REDAKTÖREN.

Då så mina kära medstudenter, det är dags för höstterminens första polemikentgåva, FLiNS stolthet.

Detta är er chefredaktör tillika ansvarig utgivare som talar till er genom skriftens kraftfulla medel. Jag har nu i cirka tre månader sonderat terrängen för att bilda en ny rege... Polemikenredaktion för att åter bringa trygghet och framtidstro till sektionens eviga tidsskrift. Först och främst vill jag uttrycka att samtalen varit fruktsamma och ansvarsfulla. Det var bara vuxna människor i rummet. Trots att det tentamensfrekventa läget satt käppar i hjulet för samtalen och många positioner varit låsta kan jag idag offentliggöra min polemikenredaktionskonstellation för den resterande delen av verksamhetsåret 2018/19. Det är också min förhoppning att en sådan redaktionskonstellation kan tolereras av föreningens medlemmar, och om så inte är fallet kommer vi skita i det och genomföra vårt arbete ändå.

Denna redaktion har nu en mycket svår period framför sig, inte bara för att vinna sektionens medlemmars förtroende men även intresse. Jag är mycket angelägen om att fullfölja mitt vallöfte om att öka läsantalet och trafiken på hemsidan från två besökare per vecka till fyra, en ökning med hundra procent, vissa menar att detta är omöjligt men jag har en förhoppning om att genom rå viljestyrka uppfylla detta mäktiga löfte.

Därtill har vi ytterligare en utmaning som avgörande granskande enhet vid universitetet att belysa orättvisor och granska café efter café, kebabvagn efter kebabvagn. Och låt mig försäkra er om att vi aldrig läs - ALDRIG kommer låta något slinka undan.

Anton Johansson
Chefredaktör



1

ORDFÖRANDE.



Hejsan där hemma i höstruset! Ännu en termin har flugit förbi. Minns jag rätt så skrev jag redan i ett tidigare nummer av polemiken att tiden går fort när man har kul, och gud så kul vi har haft.

Året drog igång med n0lleP, eller nja snarare en massa möten men det är inte lika kul att prata om. Jag kom ihåg hur pirrigt det kändas att vänta utanför C4 på mina n0llan. Att veta att de nu hade två så otroligt roliga veckor framför sig. En helt oföreglömlig tid, helt olikt från allt annat man varit med om tidigare. Trots regn och blåst kämpade sig n0llan genom allt och kan nu stolt kalla sig själv för ettan.

Styrelsen arrangerade och gick på i mitten av september även på den årliga mastersittningen. Det var väldigt kul att få träffa studenter med så många olika bakgrunder och höra om deras olika utbildningar FLiNS genomförde som varje år sin sektionsresa som i år gick till

Amsterdam. Mer om detta lite längre ner.

Styrelsen jobbar just nu för fullt med att få igång vårt SU-projekt som i år kommer att gå ut på att skapa en större gemenskap inom sektionen genom spelkvällar.

Utöver det jobbar vi just nu med examenssitningen, årsmötet för vår riksorganisation pol.riks, vår arbetsmarknadsdag Pol.Ar och väldigt mycket mer. Men styrelsens allra viktigaste arbete kvarstår ännu, nämligen att tagga till alla våra medlemmar att söka FLiNS-styrelse 19/20. Mer info och info-pubar kommer efter nyår.

Då två tredjedelar av styrelsens verksamhetsår redan har rusat förbi vill jag bara påminna er alla om att ta vara på tiden ni har här med era nära och kära.

God jul och gott nytt år
Mvh
Ordförande Kästner

2

CHEFEN.



Snart har ännu en termin passerat och för vissa är det den första någonsin.

Julen närmar sig med stormsteg och snart är vi alla på väg hemhem. Det betyder lite ledighet ifrån allt vad det innebär att vara student i Linköping. Slippa cykla i motvind vart man en ska, inga obligatoriska seminarier att gå på och kanske skönast av allt, inga matlådor på några veckor. Att få träffa familj och gamla vänner är såklart även det ett stort plus. Så ta vara på den här ledigheten där man kan glida runt i mjukiskläder och äta julgodis i all evighet, för snart väntar en ny termin. Till dess behöver batterierna vara fulladdade och förväntan på topp inför Liu:s roligaste helg...

...jag pratar givetvis om **SunTrip** som vi i FBI är med och anordnar! Den första helgen i mars då grått väder, kyla och slask är vår vardag, och en längtan efter sommarens värme är starkare än någonsin, då förvandlar vi Colosseum till en solig beach! Det är nordens största och mest prestigefyllda sandslottsbyggartävling, där en vinnare ska koras!

Denna helg är super-duper-mega-rolig och den får ni inte missa, det är ett som är säkert!

Att vi börjar närma oss en ny termin och ett nytt år innebär också att jag och mina kära vänner i FBI 18/19 snart klarat av första halvan av vår tid som mästare. Det innebär att det snart är dags för en ny generation att utses. Ännu en sak ni absolut inte vill missa! Att vara engagerad i ett studiesocialt utskott är väldigt roligt och lärorikt men tar även tid. Man får vara en del av något viktigt på Liu och bidra till en kul studietid för alla studenter. Dessutom får man många vänner som är engagerade inom andra program vilket är kul. Men en sak är säker, jag har fått sju vänner för resten av livet och vi har hittills delat en av de roligaste terminerna i mitt liv, och mer har vi framför oss. Det är ett minne för livet och därmed även lön nog. Med det sagt vill jag rekommendera alla att söka, det blir kul! Och vem vet, kanske får även du sju nya vänner för livet.

Med detta vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

*Olivia Dyvling,
Chef FBI*

- **Personlig rådgivning.**
- **CV-granskning.**
- **Stipendium.**
- **Karriärcoach.**
- **Linkedin-hjälp**
- **Lönestatistik.**



Samma schyssta förmåner.

Nu gratis.

REDAKTIONEN 18/19.



Anton Johansson - Chefredaktör
Ålder: 21
Hemstad: Halmstad, västkustens pärla.
Journalistisk förebild: Henrik Eriksson (Chefredaktör för Nyheter24)
Framtida drömyrke: Spådam.



Adam Hindorff Claesson - Skribent
Ålder: 24
Hemstad: Uppsala
Journalistisk förebild: Gore Vidal ;)
Framtida drömyrke: Björn Ranelid.



Linnéa Gullarbergs - Skribent
Ålder: 19
Hemstad: Falun
Journalistisk förebild: Alex Schulman när han är snäll
Framtida drömyrke: När jag var liten skrev jag i alla kompisböcker att jag ville bli späckhuggar-skötare

REDAKTIONEN 18/19.



Fredrik Jansson - Skribent
Ålder: 21
Hemstad: Malmö
Journalistisk förebild: Alexander Bard
Framtida drömyrke: Hade jag vetat det så hade jag inte sökt Pol Kand.



Henrik Svensson - Skribent
Ålder: 23
Hemstad: Grästorp
Journalistisk förebild: Joakim Lamotte
Framtida drömyrke: Kulturmarxistisk expert-kommentator i någon morgonsoffa



Oscar Vines - Skribent
Ålder: 21
Hemstad: Södermalm
Journalistisk förebild: Knut Kenneth "Kenta" Gustafsson (Han sade som det var)
Framtida drömyrke: Isabella Löwengrips personliga korrläsare.

REDAKTIONEN 18/19.



Jakob Segerlind - Skribent

Ålder: 21

Hemstad: Södermalm

Journalistisk förebild: Magdalena Ribbing

Framtida drömyrke: Influencer

Är du framtidens fackhjärte?

ANSÖK PÅ
KARRIAR.
AKADEMSSR.
SE

Akademikerförbundet SSR står upp för en stark välfärd, ett jämlikt samhälle och alla människors lika värde. Vi vill att våra medlemmars akademiska utbildning skalönasig både ekonomiskt och karriärmässigt. Vill du jobba för ett förbund som står upp för din akademiska kompetens och samtidigt få utveckla din sociala förmåga?

Nu söker vi 45 studentinformatörer runt om i hela Sverige som ökar vår styrka genom att rekrytera fler studentmedlemmar vid sitt lärosäte. **Är du en av dem?**

VI OCH JOBBET GER DIG ...

- möjlighet att träffa nya människor
- utveckling av din förmåga att prata inför grupper
- flexibiliteten i att planera ditt arbete utifrån vad som passar dig
- en guldkantad merit på ditt CV

DU VILL ...

- vara med och utveckla och driva vår studentverksamhet framåt
- visa att du är självgående, kommunikativ och lösningsorienterad
- möta och prata inför människor, stå i monter och informera om förbundet
- organisera aktiviteter på din ort för medlemmar

Vi vill att du är självgående, kommunikativ, lösningsorienterad och pluggar samhällsvetenskap, beteendevetenskap, personalvetenskap, ekonomi, folkhälsovetenskap eller till socionom. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet. Ansök direkt på karriar.akademssr.se. Arbetet är på runt 15 timmar i månaden och du tjänar 130 kronor i timmen första terminen.



Akademikerförbundet SSR

LÄSARFRÅGOR.

Eftersom vi i redaktionen är sådana kloka och förstående människor bestämde vi oss för att öppna vår mail-låda och be om era läsarfrågor! Här är resultaten!

Fråga:

Hej redaktionen!
Jag är en grabb på 22 vårar som pluggar till slöjdlärare och har en väldigt allvarlig fråga till er. Eftersom att ni är så kloka och allmämbildade tänkte jag att jag passar på att ställa denna fråga till er och hoppas att jag får svar, jag förstår givetvis att ni inte har så mycket tid men ändå!
Jag läste att en utredning kommit som säger att slöjdläro-utbildningen kan komma att läggas ner. Jag är givetvis väldigt upprörd och ledsen över denna rekommendation och undrar hur det bästa sättet att visa sitt missnöje är?

Svar:

Hej!

Det är givetvis knivigt med denna nya humaniorautredning. Eftersom du trots allt är slöjdlärostudent rekommenderar vi att du sätter dina kunskaper från utbildningen på prov och fullständigt bandsågar utredningen fysiskt mitt på blå havet. Låna en bandsåg på lambohavs grundskola, skriv ut ett gäng exemplar av utredningen och såga sönder skiten mitt på blå havet samtidigt som du högljutt låter alla veta att sveriges ungdom aldrig kommer klara sig utan smörknivar och fågelholkar. Hoppas du är nöjd med svaret!

LÄSARFRÅGOR.

Fråga:

Polemikengänget!

Jag pluggar pol.kand på andra året och jag vet inte vad jag ska göra, har så himla svårt att bestämma mig för om jag ska välja NEK eller statsvetenskap och dagen för valet kommer bara närmare och närmare, hjälp!

Svar:

För att citera redaktören: Valet är bara ytterligare en väg, en som vi alla måste följa. När du har gjort det så kommer denna världs grå gardiner att rulla undan och det är då du inser det...
Du skulle blivit elektriker istället, de tjänar mer än vad vi gör oavsett hur bra jobb vi får efter examen, för att koppla sladdar i nya villor på Lidingö eller nåt, jösses.



#HJÄLPNOLLAN.

Att påbörja universitetsstudier kan för många vara det största steget man tar i sitt liv. Helt plötsligt bor man själv i en ny och främmande stad, långt ifrån mamsen och papsen, och ska klara sig helt själv. Nu måste man handla och laga maten själv, tvätta kläderna samt balansera den tajta ekonomin. Kanske värst av allt, helt plötsligt så måste man lyssna på folk som talar på främmande språk som östgötska och stockholmska.

Vi på redaktionen förstår såklart kampen som många människor går igenom när de precis flyttat hemifrån och kommer därför att erbjuda några råd för att ge större möjligheter till lyckade studier samt att mildra hemlängtan.

Ät ordentligt

Personligen så gick jag ner fyra kilo de första tre månaderna efter att jag hade flyttat hemifrån, och min kost kan i princip sammanfattas som skink- och ostmackor samt Eldorados kycklingbröstfilé. Detta kan dock anses vara ganska bra i förhållande till den diet som många andra lever på, nämligen fulvin, vodka och nudlar från ÖoB.

Nu ska jag givetvis inte råda någon att inte dricka fulvin eller vodka, men de där nudlarna kan man gott skippa. De må vara billiga, vilket innebär att man kan köpa mer vodka, men det gäller att hitta den gyllene medelvägen där man kan balansera spriten och maten med varandra.



#HJÄLPNOLLAN.

Nyckeln är att träna

En vanlig ursäkt till att inte träna är att man inte har tid. Jag skulle vilja se det från en alternativ synvinkel, och gör därför påståendet att man inte har tid att inte träna. Två till tre timmars motion per vecka är inte mycket vad gäller tid, men det ger en enorm bonus vad gäller fokus och allmän kroppsfunction.



Ring hem!

Mamsen och papsen saknar dig, och även om inte alla vill erkänna det så saknar nog de flesta mamsen och papsen med. Gör inte som jag och ring dem varje kväll i flera månader (man måste ju bli lite självständig), men ge dem ett samtal då och då. De vill säkert höra hur deras lilla snuttis mår, om du har träffat några vettiga kompisar samt hur första tentan har gått. Ta chansen, och klaga om Chantal Mouffe!



Första inköpet!

Snuttisen har precis flyttat hemifrån, och är långt borta från den trygghet som föräldrarnas kök inger. Matvanorna kommer definitivt inte bli perfekta (även om de förhoppningsvis är bättre än fulvin, vodka och nudlar) och det är därför perfekt att införskaffa en mikrovågsugn. Det är onekligen en fantastisk apparat, som kan tillaga alltifrån Billys panpizza till Karins lasagne.

Fredrik Jansson

DONKEN 03.47.

En kort studie i mänsklighet

*Småtimmarmarschens köld är
hård, svettpärlor rinner, vill swim-
ma. Människor samlas för värme
och vård höljda i rusdryckens
dimma. Rösterna spelar en hyllning
till Pan, här så är alla vildmarkens
barn. Glöder fast inte så pigga.
Kommer min kompis få ligga?*

Uti vår hage där växer blå bär... Fast själv är man ju mer intresserad av den evigt frälsta kombinationen "salt" och "fett" än någon förbannad och flyktig veganpredikan.

Kom hjärtans fröjd... I det kallvita lysrörsljuset ser alla ut som de slitna anstaltsstammisarna de nog egentligen är – nej tack säger jag!

Vill du mig något så träffas vi där...

Ah, vem försöker jag lura? Det är väl ganska vackert egentligen. Det finns ju ändå något som är riktigt ärligt och genuint i den mänskliga interaktionen på Donken klockan mycket. När hjärtat slutat smattra som en trimmad förortsmoppe och det vinuppblandade tjurblodet slutat irra runt i kroppens alla organ på jakt efter själslig vekhet infinner sig ett lugn och en klarhet som faktiskt är ganska påtaglig. Dito för övriga, och det syns. Det är helt enkelt dags att öppna ögonen.

DONKEN 03.47.

En kort studie i mänsklighet

Lyssnar man lite på vad som pågår här på den orenoverade altanen vid Bacchus bakdörr så finner man mer än bara framtida blodproppar. Kvällen avhandlas, ofta uttömmande och med en precision som vida överskrider, och som ur ett sånt där trist nyttoperspektiv kanske bättre skulle kunna appliceras i, vardagens arbete (mängden halvvarslade texter som man på dagen konsumerar [HAT/Min] är som vi alla vet deprimerande). Här har kropparna återfått sin mänsklighet; Den djuriska passionens hänflin som dominerat har jagats tillbaka in i skogen av en (märklig) civilisationens eld.

Samarbetsförmåga brukar ju i vardagligt tal definieras som någon kombination av förhandlingsskicklighet och kompromissvilja, och aldrig är det så tydligt som här varför så är fallet. På Donken hetsar och pressar ingen, där ackorderar man. Och det är vackert.

Är DonkenDeals det civila samhällets vagga? Kanske nyckeln till att bli av med det sexuella våldets överbyggnad? Det är möjligt att detta är befängda tankar, men jag vill ändå rikta en uppmaning till läsarna: Nästa gång ni befinner er i Ronalds vördade sal så stanna upp. Titta. Lyssna. Ni kommer garanterat att lära er något, inte minst om er själva.

Adam Hindorff Claesson

FÖRSTA ÅRETS KURSER.

Under första året av utbildningen på Pol Kand-programmet så stöter man på många olika fascinerande kurser. Vissa har sökt in till programmet för att de älskar statsvetenskap, vissa för att de älskar politik och vissa, likt mig, har sökt in för att de är intresserade av nationalekonomi. Tragiskt nog så har jag ett kraftigt ointresse för allt som heter statsvetenskap, och ser därför på första året av programmet med skräckblandat hat. Detta nämns egentligen bara för att förvarna för det faktum att jag nödvändigtvis inte är helt objektiv när jag beskriver kurserna som läses under första året.

Politisk teori

Först och främst så läses kursen Politik teori, vilket i min mening lika gärna hade kunnat döpas om till "gamla gubbar och en kärring". Hela kursen baseras, mer eller mindre, på vad massa gamla gubbar sade för en himla massa år sedan. Platon, Aristoteles, Rousseau, Marx, Nozick och så vidare. Det fanns så många gubbar så att till slut så var det svåra inte att komma ihåg vad de tänkte och sade, utan vem som tänkte och sade vad.

Det fanns dock några kvinnor i kursmaterialet och en kvinna i synnerhet kommer att bli för evigt ihågkommen av detta årets etta, Chantal Mouffe. Detta var en individ som knappt hade nämnts på föreläsningarna, som stod längst ner på listan av instuderingsfrågorna och som alla (förutom vår underbara skribent Adam och några till duktiga själar) hade struntat i att plugga till eftersom alla var säkra på att en fråga om henne aldrig skulle komma på tentan. Frågan kom på tentan, och alla var ledsna, frustrerade och sura. Lyckligtvis så klarade iallafall jag tentan, och kan därför för evigt glömma Chantal Mouffe och hennes kritik av den deliberativa demokratin.

FÖRSTA ÅRETS KURSER.

Det svenska politiska systemet

Som tidigare nämnt så är jag nödvändigtvis inte helt och hållet objektiv, och det är något som definitivt kommer synas här. Jag klarade nämligen bara ungefär två veckor av denna kurs innan jag åkte på ett kraftigt fall av lunginflammation som, mer eller mindre, slog ut mig de kommande tre veckorna. Det positiva? Jag slapp plugga kursen, och kan skjuta upp den ett år framåt då jag ändå har en lucka i schemat där. Jag har genuint ingenting positivt att säga om kursen. Innehållet sög, och grupparbete kan vara något så oerhört frustrerande när samarbete inte fungerar.

Marknadsekonomins grunder

Denna kurs är lite fascinerande eftersom den dels innefattar logiskt tänkande och matematik, men även för att man måste jobba någorlunda regelbundet med lektionsuppgifter. Detta har setts som en stor skräck för många, då lektionsuppgifter kan, högt räknat, ta upp till åtta timmar (!) att slutföra och att man därför faktiskt måste lägga ner lite tid. Räknar man med två uppsättningar lektionsuppgifter, två lektioner och en föreläsning per vecka så innebär det att man måste lägga ner hela 22 timmar per vecka på plugg. Lägg till lite extra tid för grupparbetet och man är uppe i ungefär 25 timmar. Ve och fasa, studenter har det verkligen jobbigt. Tur att vi inte är blivande civilingenjörer, spring över till C-huset och ge dem en kram vetja.

FÖRSTA ÅRETS KURSER.

Makroekonomi

Detta är en helt underbar kurs för den som var duktig på bild i högstadiet, för det är mer eller mindre vad den här kursen går ut på. ASAD-kurvor, ISLM-kurvor, räntekurvor, valutakurvor och mycket mer, det kommer bli en hel del ritande kan man minst säga. Utöver det så kommer det också finnas många olika samband. När bokstav G går ner så går bokstav Z ner, och när det händer så går L upp och Y ner. Sedan så går Y ner igen, och då går både C och Z ner vilket orsakar L att gå upp och Y att gå ner. Bäst av allt? Allt upprepas igen, och igen, och igen. Faktum är att det tar aldrig slut? Underbart va? Kursen slutar alltså inte!
Ljuva lycka!

Juridisk grundkurs

Kallas i folkmun för jöken, dock så kan man också benämna kursen "Kröken", vi lämnar tolkningsutrymme för den benämningen. Se upp för föreläsningarna om EU. Föreläsaren har inte hängt med i teknikutvecklingen och använder overhead. Pacta sunt servanda är något som du kommer komma ihåg. Vill du briljera kan du dra ett skämt om att juridikstudentens springnota kallas löpande skuldebrev.

Internationell politik

Låter inte det intressant? Jo men det gör det, det kanske till och med är ett ämne för en uppsats? Just hur många gånger dessa frågor framfördes av den mycket kompetenta professorn Lars Nicklasson är en fråga vi inte törs besvara. Vi kan dock med stor sorg tillkännage att det inte är han som kommer ge kursen detta läsår då han har sökt sig till sydligare breddgrader (Göteborg). Är detta en möjlighet för en ny era av internationell politik vid LiU? Vem vet, vi väntar med spänning

LÄNGE LEVE DANSFÖRBUD.

Den som suttit på Ågatan Bar sent en kväll kan känna igen sig i att inte höra ett ord som sägs runt bordet på grund av förkastligt hög musik. Vissa kvällar bestämmer sig baren helt enkelt för att spela låtar på en sådan bullernivå att det blir omöjligt att snacka.

Hela upplevelsen påminner om att vistas i Kambodja, ett land med sällsynt högljudda pubar. Att sitta på en bar i Kambodja, eller i resten av Indokina för den delen, är som att befinna sig i något slags tomrum mellan klubb och pub där musiken dödar allt samtal men saknar ändå dansgolvet. Alla på puben sitter istället och nickar mot varandra på ett obekvämt sätt för att försöka kommunicera på något slags vis för att lokalen gör det fullkomligt omöjligt att dansa och ljudvolymen förhindrar allt pladder som vanligtvis äger rum på en bar. Den höga volymen på pub är närmast regel i Kambodja och jag blir oroad över utvecklingen på Ågatan. I hela Sverige finns det som tur är stränga regler som förbjuder dans på krogar som inte först sökt tillstånd.

Det här uppmuntrar de krögare med vett i skallen och som saknar både dansgolvet och danstillstånd att hålla nere ljudet för att motverka eventuella spontandanser. Det är på de här krogarna ärligt folk äntligen kan sitta och finljuga i normal samtalston.

Trots allt det goda som det så kallade danstillståndet för med sig är det en hånad och bespottad lag. År 2016 försökte en nästan enhällig riksdag avskaffa lagen och de kom skrämmande nära. Vad riksdagen inte begriper är att danstillståndet är det enda som separerar Sverige från den olidliga krogkulturen i Indokina. Barer som spelar så hög musik att de uppmuntrar gästerna till dans samtidigt som deras lokaler omöjliggör detsamma borde rimligtvis straffas enligt min mening. Det skapar bara dålig stämning när man befinner sig på lokal, trots att man redan betalat mer än tillräckligt för nöjet att sitta där. Därför säger jag: Länge leve dansförbudet! Bespara en tjöt-krökare det fördärv som tomrummet mellan klubb och pub innebär.

Jakob Segerlind

KONSTEN ATT VARA NOLLAN.

Nervösa stapplande steg in i ett rum med odören av svett och parfym. Tystnad. Skrapandet från stolar som dras mot golvet och små nickningar utbytes. Det är första dagen på universitetet och alla håller på att skita ner sig.

Peter slår med pennan i bordet för att få allas uppmärksamhet. Såsom att det hade behövts. Ingen vågar ändå hålla blicken annat än rakt fram. Välkomna till Pol.kand!

Det finns saker som man måste göra, likt Astrid Lindgren skrev, för att sluta vara en liten lort. Även om det är farligt, eller i detta fall, väldigt obekvämt. Vad är en värre obekvämt situation än att kliva in i ett rum fullt av ängsliga tjuugoåringar? Här behövde en lära sig konsten kring att vara n0llan.

Med nolletröjan på blev vi en homogen grupp som skulle kämpa igenom nollningen ihop. Efter otaliga slappa handskakningar och namnutbyten som aldrig skulle falla på minnet utan den rosa tröjan, så började det stora äventyret.

Även fast grupperna inte var indelade i Vargarna och Björnarna så var det likt en säsong från Wild Kids. Morgongympa, cykeljakt, stadsvandring blev likt utslagstävlingar och alla sittningar blev till det pirriga discot där björnarna dansade tryckare med vargarna.

Det finns en anledning till varför barnen på förskolan stapplar runt i reflexvästar där det står dess kontaktuppgifter. Det finns en klar likhet till detta med n0llan och n0lletröjan. När barnen behöver gå in från rasten, så skall n0llan gå hem från KK. När barnen blir lite törstiga och dricker saft, så behöver n0llan lite ljummen saft från en burk. Tur att faddrarna alltid fanns där i sitt bästa tillstånd för att tackla när en samling tjuugoåringar vips blev till barn igen.

”ÄVEN FAST GRUPPERNA INTE VAR INDELADE I VARGARNA OCH BJÖRNARNA SÅ VAR DET LIKT EN SÄSONG FRÅN WILD KIDS.”

KONSTEN ATT VARA NOLLAN.

När n0llningen led mot sitt slut kändes det som fenomenet “komma ut på andra sidan”. Efter två rör resorb och tvivelaktig kost så var det över. Sorgligt, bedrövligt och tragiskt. Vad skall man nu ha på sig? Vem skall jag nu skriva till att jag kommit hem? Är det kanske nu det stora äventyret börjar på riktigt?

Som nybliven Etta vill jag uppmana till en eloge för både FBI och de kämpande faddrarna. Trots att första tiden på universitetet är upplagt för att vara just en obekvämt situation så blev det en mycket bra sådan med deras hjälp. Den gav många dråpliga snapstoriys, oklara bilder i kamerarullen, kanske något blåmärke och många nya vänner. Tack.

”DEN GAV MÅNGA DRÅPLIGA SNAPSTORIYS, OKLARA BILDER I KAMERARULLEN, KANSKE NÅGOT BLÅMÄRKE OCH MÅNGA NYA VÄNNER. TACK.”



ÄR DET SANT ATT S-STUDENTER VILL..

Det var måndagen den 29e oktober, jag satt vid mitt köksbord hemma och diskuterade halloween-outfitter till fredagens fest på KK, skulle jag köra på den dyra gorillakostymen jag införskaffat mig två år tidigare eller köra på ett nykterfadder-band från nollningen 2017?

Det plingar till, en god vän hade delat en artikel i kvällsposten. SSU i skåne hade nu avslöjats för att ha förtroendevalda som betett sig som svin och inte delat förbundets grundläggande ideal.(jag tänker inte gå djupare in på detta, jag förutsätter att du som läsare redan tagit del av avslöjandena). Min första reaktion var såklart en nedstämdhet i att detta hade försiggått i förbundets största ungdomsdistrikt som länge varit ett slags intellektuell näste för socialdemokrater. Min andra reaktion blev att pusta ut, jag hade ju faktiskt före och efter valet fått in meddelanden från diverse högt uppsatta inom ungdomsrörelsen att jag borde söka till pressekreterare.

Vilken jävla tur att jag inte satt uppe i Stockholm nu med telefoner konstant ringandes med reportrar som ville få en kommentar. Istället satt jag i mitt vardagsrum och förde argument för och emot om ett nykterfadderband var en rolig kuriosita på en halloween-fest på KK med mina rumskamrater i kollektivet. (jag valde senare att ta min gorilladräkt)

Snacka om att jinxa det. Det gick två dagar tills min "tur" vände. Jag vaknade upp på torsdagsmorgonen, satte på kaffe och började plocka fram lite rostmackor. Min roomie frågar mig: "har du sett jodel idag?". Jag svarade nej, appen använder jag bara när jag har slut på skrollande i mina andra appar så som insta och facebook. "Nä men jag tror du kanske borde in och titta, de skriver om er i S-studenter och det är inte särskilt positivt". Fan. Jag visste det, nu var storn om kårobli-gatoriet ute. Jag öppnade appen och såg en jodel som hade 80 kommentarer. Fan, fan, fan. Detta är ju inte bra.

ÄR DET SANT ATT S-STUDENTER VILL..

Det var inte första gången föreningen hade fått skit på jodel. Förra gången var när jag och andra kamrater i föreningen ställde upp i kärvalet för StuFF. Den gången hade det förts stor osanning och rent av förtal mot oss.

Jag läste jodeln, det verkade vara någon "från insidan" av kärpolitiken på campus. Någon från en av de andra listorna började jag tänka. Motivet var enkelt, smutskasta förslaget och presentera det ur sitt kontext så kommer andra studenter bli förbannade och kräva att det inte genomförs. På så sätt kommer legitimiteten för S-studenterna i kärpolitiken att minska och de kommer röstas ut nästa val. Kunde det också röra sig om att någon "läckt" motionen till en annan organisation som stod på den motsatta linjen av politiken? Fantasin florerade intensivt. Mycket skulle till för att komma åt ett sådant avslöjande.

Det blev istället att börja med ett uttalande från klubben och en liten video med humoristiskt inslag. Vi knåpade ihop ett inlägg och publicerade på klubbens hemsida vid 13-tiden på torsdagen. Jag värmde en matlåda och lutade mig tillbaka. Det kändes nu i efterhand som scenen från Atlantis innan Leviatan attackerar, "vad det än var, så är det borta nu". Sen bröt det loss. Jodeldrevet var ett faktum. Nya trädar ploppade upp. Olika formulerade med samma narrativ. S-studenter vill förstöra campus och tvinga folk till underkastelse. Något som får mig att tänka på ordets makt och vanmakt, den som kan få igång ett drev på jodel, kan förändra uppfattningen av vissa saker för studenterna.



Henrik Svensson

REDAKTIONENS ANALYS

POLKANDS TVÅ INSTITUTIONER.

Testokillen

Testokillen är hellre ökad än okänd. Ett nej betyder inte ett nej, utan att man egentligen vill ha honom. Testokillen jobbar utifrån the numbers-game, kanske ett 30-tal nej, men tillslut ett ja. Testokillen läser heller inte polemiken utan istället the red pill på Reddit. Testokillen brukar vanligtvis hamna upp på pol.kand programmet efter att ha övervägt ansöka till "European bartending school" men fått förklarar av sina föräldrar att det är bättre karriärmässig investering med att plugga på ett riktigt universitet. Testokillen återfinns ofta i grupp med andra testokillar och utmärker sig med sin överdrivna tro på sin förmåga. Testokillen brukar finnas på fest, förklarandes begreppet "mansplaining" för andra. Under mottagningsperioden brukar testokillen söka sig till den äldre generationen testokillar, detta för att söka bekräftelse. Testokillen är en institution på programmet.

Feministtjejen

Det återfinns alltid en feministtjej på pol.kandprogrammet. Ibland kommer det fler, ibland fåtal. Feministtjejen omsluts snabbt av tidigare feministtjej som nu har blivit fadder och är ute efter en arvtagare. Feministtjejen äter självfallet inte kött, och är vaksam på att påpeka när andra gör det. Feministtjejen läser pol.kand för att ta en master i genusvetenskap. Feministtjejen går med i Genius, två månader före hon börjar plugga på universitetet. Feministtjejen rättar gärna en person som säger man, det heter faktiskt en. Feministtjejen rättar folk som är vegetarianer som äter ost, det finns faktiskt löpe i osten som inte är vegetarisk. Feministtjejen är en institution på programmet.

Feministtjejen och testokillen är två rivaler som för en evig kamp mot varandra (maktkamp) på programmet. Kampen handlar om positionering, vilka man/en väljer att umgås med och evig argumentation förs mot varandra på fyllan.

POL. KAND ALUMN.

Kära läsare, GDPR har fan ställt till det rejält och vi ber givetvis om ursäkt för att polemiken inte kunnat förse er med alumnccontent i våra senaste nummer men nu rullar vi igen! Numrets Pol.kandalumn är
Mirsad Slavotic!



Namn: Mirsad Slavotic

Ålder: 27

Nuvarande ort: Norrköping

Vilka år studerade du på LiU?
2010-2013

Läste du en master och i så fall vilken?

Nej, blev antagen till master i strategisk kommunikation i Lund, började dock jobba!

Var du engagerad i någon förening under din studietid?

Ja flera stycken bland andra ordförande i politisk förening, suppleant i polisstyrelsen, vice ordförande i fn-föreningen i Norrköping

POL. KAND ALUMN.

Har du någon drivkraft för ditt arbete, i så fall vilka?

Mina drivkrafter har varierat över tid skulle jag säga. Initialt handlade det om en frustration baserat på mina egna erfarenheter som asylsökande. Jag drevs varje dag av en vilja att utveckla mottagande av asylsökande i Sverige och skapa förutsättningar för människor att bygga ett ännu starkare Sverige. Idag skulle jag säga att min främsta drivkraft handlar om att utveckla statsförvaltningen till det bättre genom innovation och digitalisering. Framförallt vill jag att perspektiven flyttas från en myndighet som reglerar till en myndighet som tillhandahåller en produkt. Det kräver ett nytt sätt att tänka där myndigheters självklara position byts ut till krav och förtroende hos allmänheten. Exempel är en myndighet som tillhandahåller säkerhet för personer som blir förföljda, bra mottagande för affärsresenärer på Sveriges ambassader eller arbetstillstånd för kunskapsintensiva industrier så att Sverige kan växa. Ytterst har jag en dröm att myndighetsarbetet i framtiden ska präglas av enkelhet, tillgänglighet och fantastisk service oavsett om du arbetar i en eller möter den.

Var arbetar du idag? Vad arbetar du med?

Idag arbetar jag som verksamhetsutvecklare på en nybildad enhet under namn arkitekturenheten. Jag har till uppdrag att beskriva och utveckla myndighetens processer. I stora drag handlar det om att strukturera vad myndigheten gör utifrån vårt uppdrag och kartlägga vad som händer när saker utförs. Arbetet är brett och kan ena stunden handla om att utveckla migrationssektionen på Sveriges ambassad i Thailand till att titta på hur myndigheten ska utföra processer för att säkra reglerad invandring samtidigt som det ska vara lätt för företag att rekrytera kunskap utanför EU.

"IDAG ARBETAR JAG SOM VERKSAMHETSUTVECKLARE PÅ EN NYBILDAD ENHET UNDER NAMN ARKITEKTURENHETEN"

POL. KAND ALUMN.

Hur har din väg sett ut sedan examen till din nuvarande arbetsplats?

Den började med att jag stod och valde mellan att satsa på min dröm att bli lobbyist alternativt managementkonsult eller att testa ett jobb på Migrationsverket för att få erfarenhet. Det blev nummer två och var det bästa jag gjort och fick möjlighet att lära mig mer på vägen!

Jag började på myndighetens kundtjänst som handläggare och fick en gedigen kunskap och insyn i hur en myndighet fungerar på riktigt. Framförallt öppnades en helt ny värld upp internt på Migrationsverket, exempelvis visste jag inte att vi har personer som studerar samhällsstrukturer utomlands (googla gärna Lifos) som sedan används när myndigheten utreder asylskäl eller prövar andra tillstånd.

Därefter fick jag möjlighet att börja jobba som "stabare" för dåvarande generaldirektören och landade sedan som strategisk kommunikation och fick utveckla myndighetens strategiska kommunikation under en tid där hela Sverige stod upp för mänskliga rättigheter när andra tummade på den och en tid då Migrationsverket skulle ordna ett mottagande för ca 160 000 människor på kort tid. Kort därefter fick jag vara med och planera den största avvecklingen av asylboenden på kort tid. Sånär i efterhand undrar jag själv hur jag och kollegor hann med så mycket, men i en tillåtande och lärande organisation klarar du det mesta!

Det som möjliggjort min resa har varit sena kvällar och stora öron. På nätterna bytte jag ut skönlitteratur till kurslitteratur och spenderade mycket tid på att bygga en förmåga jag idag besitter och utvecklar. Finns studier som visar att om du ägnar x antal min varje dag på kompetenshöjande insatser har du på något år läst ett helt kandidatprogram. Jag kan intyga detta, men det kräver en del engagemang och uthållighet!

POL. KAND ALUMN.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Jag skulle vilja säga att jag inte har någon typisk arbetsdag. Jag har nog typiska arbetsuppgifter så som tidsrapportering – ett nödvändigt ont jag hoppas en dag kunna automatisera. Skämt åsido. Varje dag börjar jag med en kopp nymalet kaffe, framför ett ritblock, nyhetsläsning eller omvärldsbevakning. Därefter kan den sluta lite hur som helst. Ena stunden kanske jag efter en lång tankeprocess föreslår en hypotetisk utvecklingsinsats som kräver formalisering eller utforskning. Dagen kan också landa i att jag på morgonen fått veta att en förändring kommer att ske om något år som kräver förändrade processer eller ett förändrat arbetssätt, då måste jag förbereda tillvägagångssätt för genomförandet. Vissa dagar kan till och med handla om att jag tidigt på morgonen fått reda på en större förändring som kräver en leverans samma dag eller inom en timme.

För att beskriva mina senaste fem dagar skulle jag säga att de varje dag har börjat tidigt på morgonen i vårt nystartade innovationslabb. Där har vi inlett dagen framför en whiteboard och tittat på hur Migrationsverket i en global miljö kan tillämpa AI-teknik eller program som tolkar dokument och handlingar. Därefter bryter vi ner det till korta leveranser som bildar en helhet enligt vår innovationsprocess.

Favoritminne från studentlivet?

Härliga undervisningar från Peter Anderssons och återkopplingen från Janne "Ähh.. era uppsatser kommer inte vara revolutionerande men sikta mot skyn och landa bland trädtopparna, de kanske tillför något!".

POL. KAND ALUMN.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet?

Jag skulle säga att förmågan att inhämta ny kunskap är bland det viktigaste jag fått med mig från min tid på pol.kand programmet. Framförallt också göra det på ett sådant sätt där jag vet att andra i min omgivning är väldigt pålästa – pol.kandarna tyckte jag alltid var oerhört vassa och inga du kunde slänga upp något påhittat till. Däremot har jag haft mest användning av mina kunskaper i nationalekonomi, juridik och förståelsen för strukturer i samhället från statsvetenskapen. Jag tror fortfarande på att du aldrig lär dig allt fullt ut någonsin utan behöver hela tiden läsa på och utveckla dina förmågor. Förmågan att göra det på ett strukturerat och snabbt sätt är något jag haft absolut störst nytta av. Tänker främst på det Platon skrev om läran bakom verkligheten och att den är föränderlig.

Har du några tips till studenter som läser pol.kand idag?

Sikta galet högt och landa bland trädtopparna. Ju svårare utmaningar ni möter desto bättre blir ni. Men för att vara konkret skulle jag säga att engagemang, nyfikenhet och jävlar anamma tar er väldigt långt. Läs gärna strategisk kommunikation och blanda det med samhällsekonomi och försök utforska nya sätt myndigheter kan prissätta och kommunicera digitala satsningar och ärendehantering. Framförallt, försök tänka hur ni kan tillämpa teorin i verkligheten och våga utmana redan fasta strukturer genom er nya kunskap!

**"SIKTA GALET HÖGT
OCH LANDA BLAND
TRÄDTPAPPARNA"**

POL. KAND ALUMN.

Har du en egen fråga du tycker vi borde ställa och vad är i så fall svaret?

Något jag alltid ville veta när jag pluggade var, vilka jobbtitlar har en pol. kandare haft eftersom utbildningen är krävande, bred och utvecklar ens förmågor på så många områden samtidigt. Svaret jag skulle vilja framföra är: Du blir sällan en statsvetare, nationalekonom eller annat liknande i arbetslivet. Du får snarare växa in i olika roller och kunna vara flexibel. Själv har jag varit handläggare, webbkommunikatör, strategisk kommunikatör, expert och nu verksamhetsutvecklare med fokus på processutveckling och arkitektur. Du lär aldrig sluta behöva utbilda dig säger jag ödmjukt!

*Extra tack till Daniel Samuelsson för att ordnat fram detta alumniporträtt!
// REDAKTIONEN*

TACKFESTEN 18/19.

Att anföras och bryggas

Vilken dag!

De halvfärdiga ovvarna vajade I vinden. Fyrahundratusen festerier spelade. (Det är väldigt många gyckel!) En pol.kandparad stäpplade in på SkytteC:

*Först kom Ettan – fulla [av förväntan] och taggade.
Sedan kom faddrarna – fokuserade och med sittning I sikte.
Sedan kom FBI – De stoltaste av dem alla!*

*...och sedan kom de eviga ledstjärnorna, och ni vet ju vilka?
Just det. Glädjetunnorna.*

*Ettan blev jättetörstig! Faddrarna blev ännu törstigare!
Och FBI blev törstigast av alla!*

När pol.kand såg vilket smörgåsbord som hade dukats upp rusade de in i lokalen. Och satte sig ner. Och umgicks. Och dansade... Med varandra..!

TACKFESTEN 18/19.

Tackfesten är för många Ettan deras första heldagsfest på universitetet, och för några deras första upplevelse av att anordna ett ordentligt event. För faddrarna och FBI är det också kulmen och ett kvitto på nollningens förhoppningsvis framgångsrika studentlivsskolning av deras små skötebarn samtidigt som det är ett fantastiskt "hej då, och god fortsättning" som banar väg för framtida upplevelser. Gemensamt för alla är att denna grandiosa tillställning ger både minnen och erfarenheter. Därför har Polemiken tagit på sig uppdraget att sammanställa en rapport och en guide till framtida studentikosa arrangemang med utgångspunkt i olika individers erfarenheter av Tackfesten '18.

Så insup denna samlade visdom. Lägg på minnet, eller klipp ut och spara i fickan; I vilket fall är detta för Dig den bästa snabbguiden till ett framgångsrikt långtidsstökande i Östergötlands urskogar!

FILIP KARLSSON



Hej där Filip Karlsson - Fadder och tackfestens egna födelsedagsbarn! Vad tyckte du i allmänhet om Tackfesten 2018?

- Det var den bästa möjliga födelsedagen! Skitbra genomfört

Vad var det bästa med tackfesten?

- Att se ettans fulvinskapacitet eller avsaknaden av den från fadderämbetets bekväma åskådarplats. "fniss"



TACKFESTEN 18/19.

FILIP KARLSSON

Vad var en sämre upplevelse av densamma?

- Den tog slut för tidigt! Hade förväntat mig att det skulle köras till 06. Klent.

Som fadder, vad är dina bästa tips för att framgångsrikt avnjuta en sådan här tillställning?

- Heldagsfest innebär just det - en heldag. Därför bör man se till att kaka ordentligt. Bibehåll ditt tagg genom att dricka i jämna flöden. Smakfullt över salongs är ledorden. Sen kommer då den här härliga tiden då det är läge att kliva över gränsen och in i dimman. Acceptabel "dräggtid" är 11:00.

Här tillkom ett inlägg från en anonym FLiNS-medlem som närvarade vid intervjun i form av en uppgiven suck. - Red:s anmärkning

Om du fick ge en personlig uppmaning till nästa snarlika genomförande, vad skulle då det vara?

Mellanfest är till för att de som ligger efter ska hinna ikapp. Se till att detta verkligen sker. Man kan *** inte vandra in nykter på SkytteC!

EMMA NYLÉN

Hallå där Emma Nylén - Ettan och medverkande arrangör av tackfesten! Vad tyckte du i allmänhet om Tackfesten 2018? Det var mycket jobb men väldigt roligt! Det var också kul att få lära känna de andra i tackfestkommittén.

Vad är ditt bästa minne från tackfesten?

Hela sittningen med alla uppträdanden var svinbra! Särskilt kul var det att se Ettan gyckla.

Vad var värst då?

Stressen, att planer inte hölls. Men det var det ingen som märkte! "blink"

Som arrangör, vad är dina bästa tips för att framgångsrikt anordna en sådan här tillställning?

Börja i tid! Se till att fokusera på helheten och utarbeta detaljerna i slutet.

Slutligen: Om du fick ge några visdomsord till alla som ska vara med på en sån här grej, vad skulle då det vara?

Alla ska med! Gör inga subfester, det ska vara en hög av kärlek. Tackfesten är det perfekta tillfället att lära känna folk från lite varstans, så våga gå utanför din komfort-zone!

TACKFESTEN 18/19.

SIMON LANGE

Hallå där Simon Lange - Ettan och prima festavnjutare! Hur var din upplevelse av tackfesten i allmänhet?

Det var väldigt roligt! Aktiviteterna var bra och tillställningen väl uppstyrd.

Vad var bäst då?

Sittningen med alla gyskel. Hurra för SM-stripp!

Vad kunde ha gjorts bättre?

Mot slutet av sittningen spårade det hela lite och det blev kaos. Kanske se till att hålla ordningen hela vägen?

Vad är dina bästa tips för att ha det så gött som möjligt på ett sånt här heldagsevenemang?

Egenkontollen på alkoholkonsumtionen är viktig, följ "Den Gyllene Medelvägen". (Huruvida Simon här verkligen tagit till sig Aristoteles eller är aktiv buddist spekulerar inte redaktionen i /Anm.) Ingen starksprit innan tio! Annars så följ bara med strömmen och se till att bli en del av det hela så kommer du ha det fint.

Om du fick ge en personlig önskan om vad som ska fixas till nästa gång vad skulle det vara?

Någon sjuk överraskning! Satsa på det mest otippade, ett riktigt "standout-moment"!



33

TACKFESTEN 18/19.

LOVISA ANDRÉ

Tjenare där Lovisa André, från FBI. Hur var din upplevelse av Tackfesten 2018?

Det var extremt kul och jag är imponerad över jobbet. Talar nog för hela FBI när jag säger att jag är nöjd och tacksam!

Vad var det bästa med tackfesten då?

Hade jättekul på förfesten där vi taggade igång ordentligt. Mat och alkohol är alltid en prima kombo. Sen var det också mycket kul att se alla samlade på Skytte!

Som FBI-medlem, vad är dina bästa tips för att anordna och vara med på sådana här event?

När du anordnar så se till att ha kul! Var med på festen, dansa etc. och visa att du har roligt så hänger andra på. Kommunicera inom gruppen, tilldela tydliga ansvarsområden och ordna deadlines. Ta fram din bästa samarbetsförmåga, det är det viktigaste!

När du ska vara med på heldagskör så är käk A och O! Se dessutom till att ha koll på planeringen så du är på rätt plats, i rätt tid och med rätt grejer.

Några sista uppmaningar?

Till nästa års tackfestkommitté: Ha kul och stressa ej. Det viktigaste är inte att alla krav uppfylls utan kör på bara! Det kommer bli fint.



Så sammanfattningsvis... (eller "TL:DR" för alla er cyberkids): Vad kan vi då lära oss?

Skall du gourmandmässigt avnjuta långkör: Är ordentligt, drick måttligt och bli en del av gemenskapen. Säger kanske (förhoppningsvis) sig självt i viss mån, men för att bli ett välsmort kuggjul i rumlarmaskineriet krävs ändå ett visst mått av framförhållning. Ha koll, och ta hand om dig själv och dina medmänniskor!

Skall du med flinka fingrar trassla ut festpusslet och anordna event: Strukturera arbetet ordentligt, men låt inte detta bli ett övermäktigt stressmoment utan se till att ha kul både med fixandet och under själva tillställningen. Återigen är ansvar och gemenskap de underförstådda nyckelorden - stök är trevligt; gör ditt bästa för att det skall bli så hela vägen igenom!

Detta avslutar denna lilla rapport och snabbguide, förhoppningsvis har Du lärt dig något!

34

Polemiken - Doing God's work.

Adam Hindorff Claesson

INNEBANDYTURNERING?!

Det finns några saker som förenar de flesta studenter såsom alldeles för mycket drickande, ett starkt avsky för tentor samt alldeles för lite motion.

De två förstnämnda är tämligen självklara och är allmänt accepterade som en del av studentlivet, medan motionen oftast är något som folk helt enkelt inte tänker på och helt försakas. Detta är något som vi på redaktionen gärna hade velat åtgärda, och förslagsvis då genom att kombinera motion med de andra aspekterna av studentlivet.

Det är nog inte ovanligt att sitta på en tråkig tenta (till exempel i kursen Det svenska politiska systemet) och drömma sig iväg till grönnare betesmarker. Man kanske drömmer sig iväg till en lugn äng där man kan sitta under ett träd och lukta på blommorna, eller så gör man som våran chefredaktör Anton och drömmer om hur mycket bättre allt vore om man förvandlade TERRA1 till en enda stor innebandysal.

DET ÄR NOG INTE OVANLIGT ATT SITTA PÅ EN TRÄKIG TENTA (TILL EXEMPEL I KURSEN DET SVENSKA POLITISKA SYSTEMET) OCH DRÖMMA SIG IVÄG TILL GRÖNNARE BETESMARKER.

Det är onekligen en intressant idé att, efter en sen fredagstenta, förvandla om hela TERRA1 till en innebandysal (förslagsvis mindre planer så att man kan köra 2-3 matcher samtidigt) och köra en innebandyturnering med alla som har skrivit tentan. För att det ska bli en ytterst minnesvärd afton (eller möjligtvis den exakta motsatsen) så vore några tunnor fulvin också på sin plats, med en obligatorisk klunk för varje mål (ursprungligen var tanken ett glas per mål, men något säger mig att det vore övermäktigt till och med för FBI).

Det finns väl egentligen bara två problem med en sådan här turnering. Dels så har vi det faktum att stupfulla människor, med innebandyklubbor, som jagar en liten boll inte är en särskilt förträfflig idé, i synnerhet inte när de ska spela inom sargen vilket är betydligt svårare än man kan tro när man har fått i sig lite alkohol. Det finns ju utöver detta en risk för att vissa ska börja förväxla sargerna, och således invadera de andra lagens match. Sist men inte minst så finns det lilla kruxet att få tillstånd till en sådan här innebandyturnering. Jag har personligen inte pratat med rektor Helen Dannetun, men jag har mina tvivel kring hennes inställning vad gäller en ganska blöt innebandyturnering i en av Linköpings universitets lokaler.

VÄGGLÖSS - DÖDEN DÖ.

Boende på ett litet kryp in, ett exklusivt hotell eller kanske ett spartanskt hostell. Ingen går säkert mot att få sällskap i sängen. Här är det inte sällskap i fråga om en sängkamrat att lägga armen om i samtycke - detta är allt annat än samtycke. Såvidare du inte vill ta med dig hem blodsugande löss.

Flins resa till Amsterdam blev en händelserik sådan. Mitt i resan upptäcktes bett på någons ben och epidemin var igång. Panik, samtal hem och frenetiskt googlande. Hur gör man när en drabbats av vägglöss?

Upptäckt av vägglöss;

Först och främst måste en upptäcka de små demonerna. Såsom de upptäcktes under sektionsresan var först genom bett. Dessa bett ser ut som ett myggbett med en rodnad och svullnad. Självklart kliar de för att addera till misären.

Det mest slående tecknet på vägglöss är självfallet om en kan finna en lus. För att inte skapa illamående, yrsel eller vållande av svimningar infogas inte några bilder. Vägglusen är 4-5 mm lång (!!!) och har en oval, bred kropp. Den har en mörk färg och är i allmänhet motbjudande.

Andra nämnvärda tecken är små svarta prickar av spillning och små små blodfläckar på lakan.

"FLINS RESA TILL AMSTERDAM BLEV EN HÄNDELSE RIK SÅDAN. MITT I RESAN UPPTÄCKTES BETT PÅ NÅGONS BEN OCH EPIDEMIN VAR IGÅNG. PANIK, SAMTAL HEM OCH FRENETISKT GOOGLANDE. HUR GÖR MAN NÄR EN DRABBATS AV VÄGGLÖSS?"

Hur du låter dem möta sitt öde;

Om du nått det tragiska ödet att drabbas av vägglöss måste åtgärder tas. Att blunda för problemet kommer leda till en spridning i ditt hem då de följer med dig i resväskan. Sanering är något dyrt och ofta något som inte ingår i din hemförsäkring. Men frukta icke! Det finns en chans att du kan döda dem!

VÄGGLÖSS - DÖDEN DÖ.

När du kommer hem;

Gå inte in med din resväska i ditt hem och lägg dig inte i sängen hur inbjudande det än må vara. Här kan inte några risker tas.

Tvätta i 60 grader;

Ta allt du haft med dig på resan och dig själv till tvättstugan. Tvätta ALLT i 60 grader.

Frysa;

Om du tagit med dig dina finaste skjorta eller en för dyr blus kan dessa frysas. Lägg in kläderna väl förslutna (läs hårt knutna) plastpåsar i minst -18 grader i sju dagar.

Torktumla;

Det fungerar även att torktumla ens föremål. Detta görs i väl förslutna påsar inne i ett torkskåp. Sätt torkskåpet på 60 grader under minst en timme.

Om du tvekar eller upptäcker fynd hemma;

Ta det säkra före det osäkra och kontakta Anticimex! På deras hemsida har de presenterat allt du behöver veta för att inte gråta dig själv till sömns. Lycka till!



FLINS MUSIKHJÄLPEN 2018.

Det är november, kära läsare!
Med november följer några av LiU:s allra käraste traditioner.

Vad sägs om årets första benbrott till följd av sladd på märkesbacken? Eller att alla korridorrum i Ryd plötsligt förvandlas till kylar? Och vem kan glömma att det är månaden då alla ettor plötsligt kommit på att de glömde att packa ner några som helst vinterkläder i flyttlådan? Alla dessa traditioner är såklart viktiga traditioner, men det finns en tradition som är viktigast av alla. Jag talar såklart om Pol.Kand-etans skamlösa reklam för sin egna insamling till **MUSIKHJÄLPEN!**

Så, vad är musikhjälpen? För den som levt under en sten (eller bara inte lyssnar på p3) så är musikhjälpen ett välgörenhetsprojekt av Radiohjälpen där tre "lyckligt" utvalda halvkvändisar spenderar 144 timmar i en glaslåda någonstans i Sverige några kyliga decemberdagar. Samtidigt samlas det in pengar till någon speciellt utvald välgörenhet i form av att vem som helst kan starta sin egna insamling och döpa den till nästan vad som helst. Sedan insamlingen "Avkriminalisera Cannabis" toppade listan över största insamlingar 2014 har dock SR infört lite nya riktlinjer för namngivning av insamlingarna.

I år går insamlingarna under parollen "Allas rätt att fungera olika". Jag tänker inte låtsas att jag kan skriva en bättre formulering än en obetald praktikant inne på radiohuset i Stockholm så här följer motiveringen från sveriges radios egen hemsida:

"Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Många fastnar i fattigdom, stängs ute och osynliggörs på grund av hinder och stigman. Med funktionsnedsättning är risken stor att drabbas hårdare av nöd och katastrof - och få hjälp sist." (sverigesradio.se, 06-11-2018).

Självklart ska just du vara med och hjälpa årets insamling bli den största någonsin! Det enda du behöver göra är att följa Flinsmusikhjälpen2018 på instagram och vara vaksam över när och var fikabordet där varje kaffe och bulle faktiskt gör nytta. Förutom vanligt fika planeras det även lite andra, något mer spektakulära insamlingar några veckor framöver. Rykten har spridits om rykande färsk hemlagad glögg att värma sig med under årets mörkaste dagar...

POLEMIKEN

Vill du hjälpa till ännu mer finns det faktiskt en möjlighet att göra det. Den 14:e december går FBI:s julsittning av stapeln och det är nämligen med det möjligheten för vem som helst att ta på sig att göra extremt dum-dristiga utmaningar för att samla in lite extra stölar. Det kan vara allt från att någon vill dricka ett rått ägg för hundra spänn till ett dopp i stängån för två tusen spänn (japp, det har hänt). Om du har lust att genomföra något så spektakulärt korkat, tveka inte att höra av dig till oss i musikhjälpengänget. Ta chansen och gör bort dig totalt för en värdig sak!



Så kortfattat:

- Flinsmusikhjälpen2018 är det du ska följa.
- Hemlagat fika är det du ska köpa.
- Riktigt korkade utmaningar till julsittningen är det du ska göra.

Musikhjälpengänget hälsar med sådana där varma, givmilda, snart-kan-man-säga-att-det-snart-är-juliga hälsningar!



POLEMIKEN