

POLEMIKEN

Tidningen för statsvetare och nationalekonomer vid Linköpings universitet sedan 1996



REDAKTIONEN



Chefredaktör
Klara Schubert

Kontakt: polemikredaktor@flins.org



Reporter
Maria Bodström



Krönikör
Jonathan Winqvist



Kock
Greta Boghammar



Skribent
Ordförande Emma Örtenholm



Skribent
Alva Filipsson



Skribent
FBI-chef Astrid

OM POLEMIKEN

Polemiken är en medlemstidning för Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare vid Linköpings universitet. Tidningen publiceras fyra gånger per år, inklusive Nolleminen vilket är ett specialnummer. Verksamheten hos FLINS är ideell och partipolitiskt, fackligt samt religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören och eventuella kommentarer skickas därför direkt till denne.

Vill du vara med i
redaktionen?

Hör av dig till
[polemikredaktor@
flins.org](mailto:polemikredaktor@flins.org)



INNEHÅLL



7.
Intervju:
Mimmi Gustavsson
Föreläsare, program-
koordinator och
mamma. Polemiken
har intervjuat Mimmi
Gustavsson.



15.
Berättelse:
Kvällen då jag
träffade min
bästa vän

- 04 Chefredaktören talar
- 05 Ordföranden har ordet
- 14 FBI-chefen hälsar
- 17 Alumniporträtt

10.

Möt nya
styrelsen
och FBI



16.

Lär dig laga
denna goda och
plånboksvänliga
fisktacos.



Chefredaktören talar...

Att gå under en titel som innehåller ordet “chef” känns både ståligt och ovant. Som en ny, fin skjorta som fortfarande känns stel och som man är rädd för att råka smutsa ner det första man gör. *Chefredaktören Klara*. Det låter inte likt mig, men klingar vackert i mina öron och kommer naturligtvis att pryda min LinkedIn-profil likaså. Dessutom är det få saker som är sig riktigt lika nuförtiden.

Precis som vid den här tidpunkten förra året har tidigare styrelse tackat för sig och lämnat över sina poster till ett gäng förväntansfulla nykomlingar. Och vi nykomlingar har nu, likt tidigare år, tagit de första stapplande stegen i våra nya roller. Den stora skillnaden är förstås att vi i år behöver ta hänsyn till en global pandemi, och många inslag som tidigare tagits för givet har därför gjorts om eller lagts på is i väntan på BåTtRe TiDeR.

Även den i grunden redan svåra uppgiften som jag nu ska ta mig an - att berätta vem jag

är - försvåras ytterligare av rådande omständigheter. Anledningen till det är förstås att den man *är* definieras av vad man *gör*, och alla mina göranden har minskat dramatiskt tack vare C-ordet. Jag sitter till exempel och skriver den här texten en fredagskväll. Ett mycket föredömligt men ovanligt fredagsbeteende i min värld. Det är dock inte främst covid-19 vi har att tacka för det utan förra helgens cykelvurpa på fyllan som resulterade i en lätt hjärnskakning och således ett antal lugna helger framöver.

Nu har du som läser fått en väldigt nyanserad bild av mig som person och antagligen ett stort förtroende för mig i min redaktörsroll. Men misströsta ej kära FLiNS-medlemmar! Jag känner mig inspirerad, redo och har dessutom turen att ha en fantastiskt vass redaktion vid min sida.

KLARA SCHUBERT
CHEFREDAKTÖR 20/21

Ordförande har ordet

När jag var yngre älskade jag att skriva men på senare år har jag vuxit ifrån det. Därför är det otroligt kul och spännande att nu få chans att skriva några rader i vår sektionstidning Polemiken. I denna korta spalt så vill jag prata med dig, du som läser, om vem jag är, hur jag ser på ordförandeposten och hur coronaläget påverkar oss inom sektionen.

Så vem är jag då? På senare tid har jag fått skriva förvånansvärt många presentationer av mig själv och man skulle kunna tro att jag därför har blivit en hejare på detta. Men tyvärr är ej så fallet. Vad skriver man egentligen? Kanske att jag är 23 år gammal och kommer från Värmdö öster om Stockholm? Att jag älskar att resa, uppleva nya platser och kulturer? Att jag ofta blir besatt av tv-serier och klipper dem på två kvällar?

Kanske skvallrar ordförandeposten ytterligare om vem jag är? I min roll som ordförande vill jag bidra till att sektionen är välmående och att alla sektionens medlemmar känner att de tillhör och har en röst. Jag vill att vi i styrelsen gör ett bra jobb som vi i slutet av verksamhetsåret kan se

tillbaka på och vara stolta över. Jag vill även att vi vågar utveckla sektionen till det bättre. Men allt detta kantas ju såklart just nu av pandemin med stort C.

Den korta tid som jag har haft rollen som ordförande har jag redan upplevt bra och mindre bra saker. Coronapandemin hör såklart till den senare. I och med Covid- 19s intåg i samhället har det påverkat oss som sektion, studenter och medborgare. Det är en svår tid men om jag kan skicka med dig som läser något så vill jag att du ska veta att jag och vi i styrelsen gör vårt absolut bästa för att navigera oss genom denna tid.

Till sist kan man väl säga att oavsett vad jag skriver här så kommer du ju lära känna mig bättre bortanför det skrivna ordet. Så vi ses på stan, campus eller i något annat forum när Covid- 19 äntligen har lämnat oss ifred. Hoppas du är frisk och mår bra!

Emma Örtenholm
Ordförande i FLiNS 20/21



“THE CHINESE USE TWO BRUSH STROKES TO WRITE THE WORD ‘CRISIS’. ONE BRUSH STROKE STANDS FOR DANGER; THE OTHER FOR OPPORTUNITY.



IN A CRISIS, BE AWARE OF THE DANGER – BUT RECOGNIZE THE OPPORTUNITY”

John F. Kennedy

Från bänken till tavlan (till zoom)

-en intervju med Mimmi Gustavsson

Skribent: Maria Bodström

Mimmi Gustafson, 31, har undervisat vid Linköpings Universitet sedan 2014. Många känner nog igen henne från grundkursen Marknadsekonomin grunder, samt kurserna i makro- och mikroekonomi för pol.kand-studenter, civilekonomer och frikursare. Hon håller även i kurser i matematiska metoder på fortsättningsnivå samt en kurs i nationalekonomi för lärarstudenter i samhällskunskap. Mimmi brinner dessutom för genus- och jämställdhetsfrågor och har gästföreläsningar i genusekonomi. Nu berättar hon för Polemiken om sin resa från pol.kand-student till mamma och programkoordinator för pol.kand-programmet. Hon ger oss dessutom en inblick i hur det är att undervisa på distans under rådande corona-läge.

Vad och var har du tidigare studerat?

Jag läste pol.kand 2009-2012 på LiU efter ett sabbatsår mellan studenten och plagget där jag bland annat jobbade på lager i Norge och reste i Indien. Efter pol.kand läste jag det tvååriga masterprogrammet i nationalekonomi mellan 2012 och 2014, varav det första året var i Singapore på utbyte.

“min man kom upp med bebisen i pausen mellan två lektioner så att jag kunde amma”

Hur kommer det sig att du sedan började undervisa på Linköpings universitet?

I början av min sista termin blev jag gravid - oplanerat - och Göran Hägg frågade några månader senare om jag ville hoppa in och undervisa ett år. Jag hade absolut inte sett framför mig att jag skulle kunna bli lärare men hade inget annat jobb, så efter lite övertalning tackade jag ja. Jag fick pussla ihop det med föräldraledighet och minns att min man kom upp med bebisen i pausen mellan två lektioner så att jag kunde amma. Sen har jag i alla fall blivit kvar som lärare, fått ett till barn, och nu har alltså cirkeln också slutits med att jag blivit programkoordinator för pol.kand!



Wow, bra jobbat! Hur tycker du att pol.kand utbildningen har förändrats sedan du pluggade?

Inte jättemycket, det hade dock skett ganska stora förändringar precis innan jag började. De flesta kurserna är samma som när jag läste, förutom att jag numera står framme vid tavlan istället för att sitta i bänken! Nolle-p är också till stora delar sig likt, med bad taste-sittning på Flamman och häng med affjur inför finsittningen. I och med att programmet nu har fått en ny programledning blir det kanske lite förändringar framöver...

Har du några tips för studenter som går pol.kand utbildningen nu?

Att inte oroa sig så mycket för det här med jobb och "vad en blir" efter en pol.kandutbildning. Alla mina pluggkompisar har kvalificerade och intressanta jobb! Sen kan jag komma på massor lite uppfordrande tips kring pluggandet som inte gäller pol.kand-studenter specifikt, till exempel att komma ihåg att heltidsstudier innebär 40 timmar i veckan, att det är lättare att hänga med i början på en kurs än att försöka ta igen det i tentaplugget sista veckan, att plugga tillsammans och förklara för varandra, att vara aktiv på föreläsningarna, ta anteckningar och våga ställa frågor. Men det som jag tycker är viktigt som just pol.kandare är att följa samhällsutvecklingen och läsa nyheterna! Jag tror dessutom att de flesta stats-och NEK-kurserna blir mer intressanta om det går att se kopplingarna mellan "teorierna" och "verkligheten".

"I vanliga fall får jag nog väldigt mycket energi av just interaktionen och det sociala med att undervisa."

Vad tycker du har varit den största skillnaden sedan Liu valt att genomföra all undervisning på distans?

Den uteblivna interaktionen med studenterna. Kollegorna "fíkar" jag med flera gånger i veckan men studenterna på kursen jag undervisar i nu har inte igång webbkamerorna och säger ingenting så jag har väldigt svårt att veta hur det går för dem eller hur det jag pratar om landar hos dem. Det är svårt att ha pedagogiska och intresseväckande föreläsningar då. Men framförallt så är det tråkigt. I vanliga fall får jag nog väldigt mycket energi av just interaktionen och det sociala med att undervisa.

Vad har varit den största utmaningen?

Att få tiden att räcka till. Under de första veckorna av distansläget var barnen hemma från förskolan så det har varit ett väldigt pusslande med mycket kvälls- och helgarbete. Det har dessutom tillkommit många nya tekniska lösningar att lära sig. Jag har fått en ritplatta och spelar in videos som jag sedan redigerar och lägger upp på en videokanal på Lisam - men det har mest bara varit roligt!

Känner du att samarbetet med dina kollegor har förändrats?

Ja, det blir ju inga spontana träffar i korridoren eller fíkarummet och det är inte lika enkelt att bara gå förbi någon och ställa en fråga. Så vissa har jag knappt pratat med alls. Men med andra har jag nog nästan kommunicerat mer än i vanliga fall eftersom det är så smidigt att kunna chatta eller ha videosamtal på Teams istället för att maila fram och tillbaka. Möten måste oftast inte bokas in flera veckor i förväg utan kan hända nästan direkt när behovet uppstår. Att kommunicera i Teams tror jag kommer att bestå även efter detta.

Finns det något som är positivt med att undervisa på distans jämfört med vanlig undervisning?

Jag har tänkt länge att jag ska spela in videos där jag förklarar vissa koncept eller modeller, så det har jag ju äntligen fått ändan ur och gjort!

Eftersom jag tycker att det är ännu viktigare än vanligt med en tydlig struktur för kurserna har väl upplägget också tydliggjorts noggrannare nu.

Tydligheten kommer såklart kunna vara kvar när vi är i normalläge igen. Sen får jag äta lunch med min man varje dag, och om det är fint väder så sitter vi ute i vår trädgård, det är såklart trevligt!

Vad är ditt bästa tips till andra medarbetare på LIU när det kommer till distansundervisning?

Att spela in genomgångar och föreläsningar är nog viktigt eftersom vi inte kan förutsätta att alla t.ex. har en stabil och snabb internetuppkoppling.

Om de missar en genomgång för att det är problem med att komma in i Zoommötet så är det schysst att det går att se på i efterhand. Dessutom

har många hört av sig och sagt att de tycker att det underlättar inläringen när det går att titta på en genomgång flera gånger och att det blir ett bra sätt att repetera och verkligen förstå. På en föreläsning är det ju lätt att en missar någon detalj så att det blir svårt att hänga med. Då går det ju inte att ta igen det. Så att ha videos kommer jag ha kvar även efter detta.

MÖT NYA

styrelsen

Mer information om styrelsen och dess poster finner du på www.flins.org



Emma Örtenholm,
ordförande

Intressen:

Mat, resa, TV- Serier och att hänga med vännerna.

Förebild:

Michelle Obama, efter att precis ha sett dokumentären om henne på Netflix.

Favoritdrink:

Aperol Sprits en varm sommardag!!!

Övriga kännetecken:

Tror mina vänner skulle säga glad, entusiastisk och ambitiös.



Moa Sjökvist,
arbetsmiljöombud

Intressen:

Äta mat någon annan lagat, dansa och kramas.

Förebild:

Phoebe i vänner. Hon gör sin grej, det diggar jag!

Favoritdrink:

Rödvin!

Övriga kännetecken:

Go, glad och käck.



Fredrik Brundell,
sekreterare

Intressen:

Min vovve Charlie, ölhävning och scrolla Hemnet. Lägg till fjällvandring, AIK och skriva protokoll, så är vi hemma.

Förebild:

Om någon inte säger Marcus Oscarsson, så ljuger de.

Favoritdrink:

En Jämtlands IPA x 3. Och ja - öl räknas som drink!

Övriga kännetecken:

Klassens Workaholic 2016.



**Lisa Malmgren,
vice ordförande**

Intressen: Leka med kompisar,
äta god mat och bada.

Förebild: Camilla på
Campushallen.

Favoritdrink: Jelzin boxen.

Övriga kännetecken: Glader
och nyfiken.



**Tobias Teemant,
kassör**

Intressen: Basically alla
sporter och resor.

Förebild: Min kloka och
härliga morfar.

Favoritdrink: Whisky Sour.

Övriga kännetecken: Social,
glad och soldyrkande.



**Alva Filipsson,
alumniansvarig**

Intressen: Sjunga, träna och
prata om viktiga samhällsfrågor
med mina vänner.

Förebild: Malala Yousafzai.

Favoritdrink: Vit sangria.

Övriga kännetecken: Positiv,
engagerad och mikrofonkåt.



**Karolina Volcz,
masteransvarig**

Intressen: Träna, dricka
bärs och kladda med målarfärg.

Förebild: Mamma.

Favoritdrink: Aperol spritz!

Övriga kännetecken:
Lugn, viljestark och
konspirationsteorier...



**Martin Jennerstig,
tryck och spons**

Intressen: Böcker och sprit.

Förebild: Olof Palme.

Favoritdrink: Congac.

Övriga kännetecken:
Glad, trevlig och alkoholist.



**Samuel Elm,
extern samverkan**

Intressen: Träning och
sport i alla former!

Förebild: Superman.

Favoritdrink: Sangria! Helst
på en uteservering vid
stranden i Spanien.

Övriga kännetecken: Rolig och
avslappnad men med sjukt
mycket överskottsenergi.



**Tora Ferm,
Kommunikatör**

Intressen: Musik, dansa, hänga med vänner och läsa.

Förebild: Mina föräldrar!

Favoritdrink: Rödvin&öl.

Övriga kännetecken: Snäll, lite disträ och beroende av läpprodukter.



**Maja Westin,
utbildningsbevakare**

Intressen: Äta gott, dricka gott, spela sporttt.

Förebild: Farmor.

Favoritdrink: Mojito är alltid ett säkert kort!

Övriga kännetecken: Glad, omtänksam och beslutsångest.



**Klara Schubert,
Polemikenredaktör**

Intressen: Läsa, göra låtar och träffa vänner.

Förebild: Paris Hilton.

Favoritdrink: Amaretto sour.

Övriga kännetecken: Ofta på språng och en riktig lättviktare när det kommer till alkohol.

MÖT FBI 20/21



***Astrid
chef***

Intressen: Mysiga middagar, laga mat och träffa nya människor.

Förebild: Min mamma.

Favoritdrink: Mojito.

Övriga kännetecken: Omtänksam, positiv och social.



***Erik
general***

Intressen: Umgås med vänner, sporter av alla dess slag, laga mat.

Förebild: Kommer inte på någon.

Favoritdrink: Whisky sour.

Övriga kännetecken: Snäll, rolig, grov tidsoptimist hehe.



***Mirza
Spons & tryck***

Intressen: Hänga med polare, kolla på fotboll och träna!

Förebild: Khalid Khayati.

Favoritdrink: Whiskey Sour.

Övriga kännetecken: Skäggig, blind och stort huvud.



***Emily
Info/PR & Stripp***

Intressen: Tennis, sång och fotografering.

Förebild: Mia Skäringer.

Favoritdrink: Sex on The Beach.

Övriga kännetecken: Energisk och väldigt nära till känslor.



***Hedda
Husmor***

Intressen: Styrketräna och dricka öl.

Förebild: Pappa Oscar.

Favoritdrink: Espresso martini.

Övriga kännetecken: Crazy cat lady.



***Ludvig
Kassör***

Intressen: Träning, bärs och bastu.

Förebild: Paul Rudd.

Favoritdrink: Whiskey Sour.

Övriga kännetecken: Skostorlek: 44.

Fingrar: 10. Huvudstorlek: One-size.



***Charlotta
Sittning & gyckel***

Intressen: Kolla serier och hänga med vänner.

Förebild: Greta Thunberg.

Favoritdrink: Fidel Castro.

Övriga kännetecken: Organiserad, spontan och positiv.



***Desiré
Tryck & spons***

Intressen: Innebandy och att umgås med familj & vänner.

Förebild: Min farmor.

Drink: Espresso Martini.

Övriga kännetecken: Kort, glad, gottlänning.

FBI-chefen hälsar

Hej! Jag heter Astrid och är 22 år gammal. Jag kommer från Sollentuna men hamnade i Linköping då jag tyckte att det var ett perfekt ställe som låg lagom långt borta från hemma. Jag hade även hört väldigt bra om studentlivet och efter någon vecka här visste jag att detta var det perfekta stället för mig!

Jag hade väldigt svårt att välja linje men upptäckte till sist Pol. kand-programmet. Detta tilltalade mig eftersom jag är intresserad av både politik och ekonomi samt att det är en bred kandidat. Jag är väldigt nöjd med min linje och tycker att den passar mig perfekt! Jag har nu även blivit vald till chef i FLiNS-sektionens utskott FBI. Vi är ett mästери vilket innebär att vi både håller i mottagningsperioden för nya pol. kand-studenter i augusti samt anordnar olika roliga events under året så som fester och sittningar.

Att vara chef i FBI innebär att jag har det yttersta ansvaret över att se till att alla poster i FBI genomför sina respektive uppgifter under året och att vi som ett socialt utskott levererar evenemang för statsvetare och nationalekonomer. Jag och resten av FBI ser så otroligt mycket fram emot vårt år och hoppas på att kunna tillföra något extra till Linköpings studentliv. Vårt mål med detta år är att kunna blicka tillbaka och känna oss stolta över vår insats och även se till att alla studenter som deltar i våra events har otroligt roligt!

*Astrid
FBI-Chef 20/21*



KVÄLLEN DÅ JAG TRÄFFADE MIN BÄSTA VÄN

SKRIBENT:
JONATHAN WINQVIST

De flesta har förhoppningsvis någon gång i sitt liv träffat en person som man direkt känner att man klickar med på flera nivåer. Där allting blir så självklart! Jag kommer ihåg den kvällen då jag själv fick lyckan att möta en sådan person. En person som jag på fläcken skulle kunna kalla för min bästa vän. När jag tänker tillbaka så känns det nästan galet hur bra vi faktiskt kom överens direkt från start.

Det hela började med att jag var på besök hos några polare i Stockholm över helgen som jag inte hade spenderat tid med på ett bra tag då jag annars är hemmahörande i Norrköping. I sedvanlig ordning drack vi diverse låg-budget öl för att sedan snurra runt på stan. Efter att vi blivit nekade inträde på grund av oförklarliga anledningar på uppskattningsvis tre olika krogar bestämde vi oss för att snabbt ta oss in på underbara bar för att stilla ölsuget.

Efter en kort dispyt med vakten så släppte han tillslut in oss med viss skepticism och menade att jag hade något för hängande ögonlock, vilket säkert kan stämma då de har en tendens att motarbeta mig efter några enheter. Väl inne på underbara hoppade vi snabbt in i ett bås och släckte snabbt den värsta törsten. Efter det stegade jag och min vän in på dansgolvet, vi kan kalla honom Adam (för han heter Adam). Efter att ha slängt ett

getöga på dansgolvet konstaterade vi att det var fullsatt och svettigt den kvällen. Det var nästan så att man kunde ta på den heta stämningen i lokalen. Jag trängde mig förbi ett par sidsteppande 18-åringar och tänkte att nu jävlar ska dem få se.

Det var då jag nästan snubblade över en annan kille som gick rakt mot mig. Det första som slog mig var att vi hade identiska tröjor och jag utbrast "fan va schysst tröja". Han gav snabbt ett svar på min komplimang men jag kunde inte riktigt tyda vad han sa över den höga musiken. För att visa min vänliga inställning till denna välklädda främling gjorde jag en snabb pose, som kan beskrivas som korslagda armar över bröstet och halvsquatade ben. Ett typiskt exempel på "jag gillar din stil" pose. Till min stora förvåning gjorde denna person samma rörelse mot mig med en nästan övernaturlig tajming. Min hjärna jobbade nu på helvarv och jag ställde mig frågan, vart har du varit hela mitt liv? Det kändes som att den nya bekantskapen var en självklarhet och jag såg en lång vänskap spelas upp framför mina ögon.

Jag höjde mitt ölglas för att utbringa en skål för att föreviga detta ögonblick och jag sträckte fram mitt ölglas.

Klirr

Så lät det när kanten på mitt ölglas träffade spegeln. Där stod jag alltså mitt på dansgolvet i källarvåningen på underbara bar och förstod att personen jag haft ett, för mig, betydelsefullt möte med, var mig själv. Jag vände mig och såg min kompis Adam stå med chock i ögonen som snabbt ändrades till ett hånfullt gapskratt som ekade högt genom resten av natten.

I efterhand har jag tänkt tillbaka på denna kväll och undrat över om det var min narcissism och självgodhet som så instinktivt tyckte så mycket om "främlingen" framför mig eller om det är så att jag helt enkelt bara är dum i huvudet. Frågan kommer nog föralltid att förbli obesvarad.

Fisktacos med dundersalsa

Text: Greta Boghammar

Handla:

- 1 Röd lök
- 3 Tomater
- 1 Mango (frusen funkar)

KORIANDE

- 2 Lime

Sallad, any kind men man föredrar ju en krispig en.

Fiskpinnar

Srirachamayo

Avokado

Tacobröd



Mums!

Hur:

Se till att ta ut pinnarna och eventuellt mangon ur frysen i god tid. Börja med Marys famous dundersalsa! Hacka mango, lök och tomat lägg ner i en skål tillsammans med koriander och saften från en pressad lime. När du ändå är igång med hacket kan du passa på att preppa salladen, klyfta den andra limen och skiva avokadon:)

Vidare till steket. Stek pinnarna tills de är gyllene.

Nu är det bästa kvar – montera din taco, gör hur du vill<3



ALUMNI- PORTRÄTT

Skribent: Alva Filipsson

Vilken inriktning på Pol.kand-programmet valde du?

Nationalekonomi

Läste du en master och i så fall vilken?

Ja, i NEK på LiU, "Ekonomisk analys" tror jag namnet var då.

Var du engagerad i någon förening under din studietid?

Ja, i sektionen med det mäktiga namnet FLiNS. Gjorde även ett kortare gästspel i Utrikespolitiska föreningen under första året/åren.

Hur har din karriärsbana sett ut, från examen till din nuvarande arbetsplats?

Jag började på energikoncernen Fortums elnäts-bolag, sedermera Ellevio, i en något oklar utredande och administrativ roll. Sedan gick jag över till en analytikertjänst och arbetade främst med prognoser för intäkterna från elnätet, och med prissättning av nätet utifrån de regler som omgärdar naturliga monopol (vilket ett elnätsbolag är). Efter två år på Fortum började jag på Ekonomistyrningsverket, en myndighet som ni inte känner till och som jag i stort sett bara känner till för att jag jobbar där. ESV jobbar uteslutande mot andra myndigheter, varav en stor del är mot

"Tre år senare står man med en färdig kandidatuppsats i handen och känner att man nog var ganska dum i huvudet den där första hösten, och man anar någonstans att man nog sannolikt fortfarande är det."

Namn:
Daniel Stedt
Ålder: 33
Bor:
I Stockholm
År på LiU:
2009-2014



regeringskansliet, riksgälden och SCB, så som privatperson har man sällan behov av att komma i kontakt med oss om man inte är osunt intresserad av detaljer som rör statsbudgeten och de offentliga finanserna.

Vad arbetar du med idag?

Jag arbetar på avdelningen Analys & prognos på ESV, och tyngdpunkten av det vi gör får främst sägas ligga på prognos-delen. Vår funktion består till stor del i att göra en tjänstemannabedömning av statsbudgeten och därigenom även huruvida regeringen uppfyller de olika målen i det som kallas det finanspolitiska ramverket (målen för sparandet, statsskulden etc.). Det innebär att vi gör prognoser för den offentliga sektorns finanser som vi bland annat släpper i samband med regeringens höst- och vårbudget. I den verksamheten jobbar jag med prognoser för skatteintäkterna, och mer specifikt med prognoser för skatteintäkterna från arbete. I praktiken innebär det att jag ansvarar för de modeller som vi använder på området, uppdaterar med

utfall och makrovariabler som påverkar hur många som arbetar, hur lönerna utvecklas etc., samt följer upp den politik som kommer på området. Vid sidan av våra egna prognoser tar vi fram underlag eller gör beräkningar till några andra myndigheters verksamhet, t.ex. SCB:s BNP-beräkningar och KI:s prognoser.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Mitt, och hela avdelningens, arbete blir av lätt insedda skäl ganska cykliskt eftersom vi släpper några prognoser om året. Därav varierar det väldigt mycket hur en typisk dag ser ut. Inför en prognos är arbetet mer intensivt när alla beräkningar ska göras och kontrolleras, effekten av olika politiska förslag ska uppskattas, och texten till själva publikationen ska skrivas. Däremellan läggs en hel del tid på att se över och utveckla de modeller som vi använder - och till viss del omvärldsbevakning. Eftersom vi jobbar med den fyrkantiga materien skatter är vi allt som oftast remissinstans för olika politiska förslag också, därav blir det även en hel del yttranden som skrivs.

Vad är din drivkraft i ditt arbete?

Let's face it, för att kunna leva måste man i regel ägna sig åt förvärvsarbete, i alla fall till dess att en eventuell medborgarlön kickar in. Därutöver skulle jag nog säga att drivkraften i arbetet ligger i linje med valet av att läsa statsvetenskap och nationalekonomi – det är ju ganska kul med samhällsfrågor. Att jobba med något som är allmänbildande och som har koppling till samhället i stort får jag nog därför säga är en drivkraft, utöver redan nämnda behov att faktiskt ha en försörjning.

Vilka kunskaper från din studietid har du haft mest nytta av i arbetslivet?

Eftersom jag hamnade på ett ganska generiskt nationalekonomijobb får jag ändå anse mig ha turen att kunna säga att jag inte sällan har nytta av vissa av teorierna. Det gäller till exempel när vi skriver remissvar på olika politiska förslag och där det kan finnas negativa följd effekter som t.ex. dödviktskostnader som kommer med förslaget, eller för att hänga med i resonemang om varför konjunkturen rör sig som den gör och hur det i sin tur påverkar prognoserna. I övrigt tror jag att pol.kands största förtjänst, oavsett inriktning, kanske är insikten att många samhällsfrågor är ganska svåra, vilket (förhoppningsvis) gör en ödmjuk för hur mycket man inte kan. Ni vet, man läser 7,5 hp Politisk teori på hösten i 1:an och efteråt känns det som att man har tillgodogjort sig de samlade politiska lärdomarna genom historien. Tre år senare står man med en färdig kandidatuppsats i handen och känner att man nog var ganska dum i huvudet den där första hösten, och man anar någonstans att man nog sannolikt fortfarande är det.

Har du några tips till studenter som läser pol.kand idag?

Det är nog vettigt att göra en lite stram pragmatisk avvägning mellan sånt som känns kul och sånt som man sannolikt har nytta av i arbetslivet när man väljer inriktning och kurser. Jag vet inte om möjligheten ges till att lära sig skriva kod inom pol.kands ramar idag, men skulle jag läsa nu skulle jag definitivt ta en kurs eller två oavsett. Risken är överhängande att ni inte slipper undan kodbaserade program när ni börjar jobba och/eller om ni pluggar master någon annanstans, och att ha vissa förkunskaper kan vara ganska tacksamt då.

Därtill, ta alla chanser till utbytesterminer och/eller praktik, det är utvecklande och framför allt väldigt kul!

Slutligen, har du något favoritminne från studentlivet?

Det är svårt att välja något enskilt. Det var ju till stor del en fantastiskt kul tid. Sittningarna första året samt utbytestermin/praktik hamnar i alla fall högt upp på listan. Fredags-brickan i Baljan med 3 spendrups + snacks för 60 spänn står sig ju än idag som något av det mer prisvärda i livet.

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN

POLEMIKEN