

POLEMIK

Linköpings Universitet, FLiNS Sektionstidning. Nr. 3 2010



Innehåll

Redaktörens spalt

FLiNS ordförande har ordet

FBI chefen har ordet

Praktik och utlandsstudier(Praktik på Utrikesdepartementet - Enheten för Europeiska unionen, Utlandsstudier i Melbourne, Konsult – ett yrke för en "Pol.Kandare"?)

Jag VALDE att vara engagerad i en studentförening!

Valet 2010, de nya stadsråden

Val – en fisk – ett däggdjur.

Valet att bli en Polkandare, Valet att delta under Nolle-P (Årets Nolla 2010, Nolle-P 2010 utifrån några av oss i Miljöpartiet)

UF är mitt val!

Layout: Karolina Sporre

Omslagsfoto: Sandra Petersson

Tema: Val

Redaktör och ansvarig utgivare:

Karolina Sporre karsp377@student.liu.se

Skribenter

Karolina Sporre

Charles Westerberg

Ellen Kristiansson

Jennie Bardosson

Lars Petersson

Emeli Mårtensson

Daniella Nenander

Linus Fredriksson

Representanter från Nolle-gruppen mp

Josefine Säker

Foto:

Privata

Josefine Säker

FBI

Om polemik:

Polemik är en tidning för nationalekonomer, statsvetare och Pol mag/kand-studenter vid Linköpings universitet som ges ut av FLiNS. FLiNS verksamhet är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. Alla skribenter ansvarar för sina egna personliga åsikter. Det yttersta ansvaret ligger dock på chefredaktören, eventuella kommentarer skickas därför till chefredaktören för vidarebefordran.



Spalt redaktören

Dagarna flyger förbi. Dagar blir till veckor, veckor till månader. Och nu sitter jag här och det är höst. Lite kallare, lite mörkare, och lite mer vardag än det var de där första veckorna efter sommarlovet och snart är det vitt ute. Kurslitteratur, examinationer, tentor, allt blir till ett töcken och flyter ihop. Allt går ihop och kanske är detta ett tecken på att det trots allt är en vardag jag kommit in i? A-huset, en matlåda, en föreläsning, Lastaren, styrelsemöte, kravall, sittning, NH, hemköp, campushallen och kanske lite onlinepizza på det.

Första året så var allt nytt och det tog ganska lång tid att komma in i studentlivet med allt vad det innebär. I år läser jag andra året, tredje terminen och jag är inte längre en ny utan en gammal student. Men det betyder inte att jag fortfarande inte har problem med att hitta till föreläsningssalar. Att hitta Visionen i B-huset var riktigt otäckt, teknologer är inte att leka med helt enkelt.

Att hitta sin plats på universitetet tar sin tid, men att det finns plats för alla det är ett som är säkert. Och när du väl har hittat din plats så kommer dagarna att flyga förbi. Och vi i FLiNS försöker under hösten tillsammans med FBI att förgylla er höst med aktiviteter för att göra er vardag lite roligare. Och har du några frågor, idéer och önskemål som medlem i sektionen FLiNS är det till oss du skall vända dig!

Jag tycker om vardag, jag tycker om att vara student, och det tror jag att många utav er andra också gör! Men att vara student innebär också många svåra val. T.ex. vilken matlåda du ska äta just idag, ska du sitta i biblioteket eller vid gråtande flickan, ska du ta en till öl på fredagspubben, köa till biljettsläpp osv. i höst är det även många andra stora val som ägt/äger rum. Ett politiskt val som inte är att förglomma samt det val som vi tvåor står inför, studera på campus Linköping eller i en

helt annan världsdel? Många studenter väljer att vara engagerade i studentföreningar och så har vi även (blå)valar som inte är att leka med.

Det jag här försöker presentera är temat för detta nummer av polemik, nämligen val. Val i alla dess former och jag hoppas därför att du tänker efter lite extra idag ifall det är något val som just du står inför i stundande läge.

I detta nummer kommer du alltså att kunna läsa om bland annat det politiska valet, blåvalar, valet att vara engagerad och så dessutom om Nolle-P 2010 och valet att ha blivit en Polkandare.

Så ta ett break från vardagssysslorna och bläddra igenom detta höstnummer av polemik som jag tillsammans med flera Pol.Kand studenter satt ihop!



Karolina Sporre
Polemikredaktör 10/11

FLiNS ordförande har ordet

Bäste student

Vi står dagligen inför olika val, vissa större än andra. Några val som Pol. Kandare står inför nu är: Ska man kandidera till styrelsen för FLiNS eller till FBI, ska man köpa kaffe innan föreläsningen eller under rasten, ska man välja utlandsstudier eller praktik under termin fem och ingen press till er i årskurs tre, men det börjar bli dags att börja fundera på vad ni ska skriva om i c-uppsatsen.

FLiNS har nyligen anordnat en lunch med ganska bra uppslutning, i samband med den började vi även betala ut ersättningen till tidigare livstidsmedlemmar (vi kommer fortsätta göra detta löpande, kontakta något i styrelsen för mer info), och till er som blivit ny medlem/medlem på nytt får nu rabatter på t ex sittningar, zenit och inträdet på både HG & NH. Vi planerar även lite nya aktiviteter som någon form av sektionbio/pub och innebandyturnering.

Trevlig läsning, och jag hoppas att vi ses på FLiNS nästa aktivitet!



Charles Westerberg
Ordförande FLiNS 10/11

FBI chefen har ordet

Då var det höst igen och herre gud jag har pluggat Pol.Kand i mer än ett år. Det första året går verkligen snabbt kan jag lova er ettor, men vilket år det va! Att första året är intensivt, galet och väldigt roligt tror jag att de flesta i tvåan och trean kan intyga. Så go with the flow och njut!

Den här terminen började med det bästa på hela året, Nolle-P för de nya Pol.Kandarna. Det var två helt fantastiskt roliga veckor för oss i FBI och vi hoppas verkligen att de nya ettorna och våra duktiga faddrar hade precis lika roligt som vi hade. Vi passar också på att tacka faddrar och ettor för ett väl genomfört Nolle-P.

Vi har hunnit med att arrangera en fin "saftbrännboll" som är en given succé för alla som älskar att blanda idrott och kalas, och vem gör inte det? Vi har precis hunnit med att genomföra en overallsinvipling för de nya fina blå mekanikerliknande overallerna. När de nu är invigda och klara så får ni sätta fart och dekorera dem med revär och märken, så ser ni ut som riktiga studenter istället för bilmekaniker i dem.

Får passa på att tipsa om FBI:s kommande evenemang: Höstfesten på Skytte-C som kommer bli helt awesome (mer info på facebook eller hemsidan).



Ellen Kristiansson
Chef FBI 10/11

Praktik och utlandsstudier

Praktik på Utrikesdepartementet - Enheten för Europeiska unionen

När jag fick erbjudandet om att praktisera på UD kändes verkligen alla timmar av plugg, tentaångest, och CV-skrivande på kvällarna verkligen värt det. Det kändes roligt att man äntligen skulle få göra något praktiskt av allt det man lärt sig på universitetet. Jag kan dock ärligt säga att jag inte direkt haft användning för någon av alla teorier man läst, men hade helt klart haft svårt att klara av arbetet på UD om jag inte pluggat innan.

Jag praktiserar på UD:s EU-enhet, i Nordiskbaltiska gruppen. Det är en av de geografiska enheterna på UD. och här arbetar man med frågor som rör de nordiska och baltiska länderna, samt Polen och Schweiz. *Den Nordisk-baltiska gruppen arbetar med bilaterala och politiska frågor, det kan röra sig om säkerhetspolitik, energi och främjande av svensk export, dvs. allt som har med respektive land att göra.* Där arbetar man även med nordiskt och nordisk-baltiskt utrikespolitiskt samarbete.

Jag har varit där i 2 månader och börjar på riktigt komma in i arbetet, de första veckorna var faktiskt rätt förvirrande. Det gällde då att försöka sätta sig in i gruppens arbete, lära sig alla olika *begrepp, organisationer, samarbeten och konstellationer* som finns. Detta var något man var tvungen att göra innan man kunde börja arbeta på riktigt.

Jag har många olika arbetsuppgifter, det skiljer sig verkligen från dag till dag. Ett uttryck man ofta använder sig av på UD är att man inte vet vad som kommer hända den dagen, så arbetsuppgifterna varierar verkligen. Jag deltar i de uppgifter som gruppen arbetar med. Den senaste tiden har jag arbetat mycket med förberedelser inför politiska möten och statsbesök, vilket innebär att man tar fram underlag, besöksprogram, och hjälper till med andra praktiska uppgifter runt besöket/mötet.

Jag har även hjälpt till att skriva rapporter och sammanställt rapporter som kommit in till enheten, samt skrivit uppteckningar från möten och seminarier.

Ett av mina ansvarsområden är den dagliga nyhetssammanfattningen i regionen som jag gör varje dag. *Det betyder att jag varje morgon går igenom nyhetssidor från de olika länderna och tar fram relevanta nyheter.* Jag har blivit en fena på att förstå mig på danska och norska, isländska däremot är fortfarande lite svårsmält, så jag håller mig till de engelska nyheterna därifrån.

En fördel med att praktisera på UD är att det är många andra som gör praktik där, jag sitter på samma kontor som två andra praktikanter. Det kändes verkligen skönt från början när alla var helt nya och osäkra på saker och ting, att vi kunde be varandra om hjälp. Det anordnas även olika praktikantaktiviteter, där man får möjlighet att träffa praktikanter från andra enheter på UD.

Jag har lärt mig enormt mycket under de här 2 månaderna, framförallt om UD:s verksamhet, men även mycket annat. Det gäller många praktiska saker, t ex hur man ska lägga upp sitt eget arbete, prioritera det som är viktigast, skriva rapporter kort och koncist, och vissa gånger arbeta efter rätt korta deadlines. Något av det viktigaste jag fått ut av den här praktiken är att man fått en sorts uppfattning om vad man vill göra i framtiden.

Man har mött så många intressanta och inspirerande människor som gjort saker under sin karriär som man inte trodde var möjligt, vilket gjort att man fått nya tankar om vad man själv kan och vill göra.

Jag trivs verkligen jättebra på UD, och jag tycker att om man har möjlighet och vill göra praktik, så ska man verkligen ta chansen.

Text: Jennie Bardosson

Utlandsstudier i Melbourne



Många gånger våndas man inför ett val och undrar i efterhand om man gjorde rätt eller inte. *Ibland ångrar man sig över hur man valde att göra, men det värsta är väl ändå att inse att man missade något för att man INTE gjorde ett val.* Att senare i livet ångra sig att man inte tog steget att studera på universitet är ju ett klassiskt exempel. Studielivet är ju såklart fullt av valmöjligheter; studieort, program, boendeform, föreningsliv, inriktningar, utbyten, uppsatsämnen osv. Det är mycket att fundera på och ta ställning till, men oftast blir det ju bra hur man än väljer att göra.

Under Politics kandidatprogrammets femte termin ställs man inför ett rätt knepigt val som jag funderade mycket på under en lång tid. Ska man satsa på en yrkesrelaterad praktiktjänstgöring?, Ska man stanna kvar i Linkan? , Ska man åka till ett annat land som utbytesstudent och i så fall vart då? När jag sen tilldelades en av platserna på *Swinburne University of Technology i Melbourne* var valet ändå rätt enkelt att göra. Om jag skulle ha sagt nej till chansen att få åka till Australien som utbytesstudent så skulle jag nog ångra det resten av livet.

Inkomsterna från internationell utbildning gör det till den tredje största exportfaktorn för Australien. Detta märks verkligen då man möter folk från alla världsdelar på campus. På

många föreläsningar är mer än hälften internationella studenter. Europa och USA dominerar såklart bland utbytesstudenterna, men även många från Asien studerar här. Att leva och studera i en sådan fantastisk stad som Melbourne är häftigt! Staden är till ytan större än såväl London som Mexico City, så det finns ju lite att utforska. Hittills har jag också hunnit med resor till Tasmanien, Sydney och Brisbane för det är ju ändå resmål "ganska nära".

Att åka på resor tillsammans med andra utbytesstudenter är verkligen en fantastisk upplevelse som skapar vänner för livet! *Den enskilt största fördelen med utlandsstudier är ju trots allt inte själva studierna utan det breda internationella kontaktnät som man skapar.* Samtidigt samlar man på sig massor av oförglömliga minnen som t.ex. att vandra i skogarna på Tasmanien och klappa vilda wallabies, att med båt åka förbi Sydneys operahus i solnedgång, att stå innanför ett vattenfall i djungeln, att försöka surfa de stora vågorna i Byron Bay, och att se enorma knölvalar simma förbi kusten på väg mot vattnen runt Antarktis.

Om du just nu funderar på utlandsstudier; se till möjligheterna och den unika chansen! Förutom en livsupplevelse kommer man dessutom hem med en karriärmässig fördel, då arbetsgivare brukar sätta stort värde på utlandserfarenheter i form av studier, arbete eller praktik. Så ta chansen, det är värt det, även om man missar höstrusket och den första frosten i Sverige!

Om du vill kolla hur jag har det, besök gärna min blogg: <http://lars-australienblogg.blogspot.com/>

Somriga hälsningar från Melbourne!

Text: Lars Petersson

Konsult – ett yrke för en ”Pol.Kandare”?
Halva tiden av min praktikperiod har nu passerat, och vad kan då passa bättre än att avlägga en liten lägesrapportering om mina tankar och reflektioner kring hur det är att få testa på arbetslivet (det riktiga livet) för en termin.

Praktikplatsen för en student på Pol.Kandprogrammet skall enligt kursplanen förläggas inom ”i vid mening” offentlig sektor. Därför känns det extra spännande att få insikt i hur en statsvetares eventuella karriär inom den privata sektorn artar sig. Det är alltså där jag befinner mig under hösten 2010. Jag gör min praktik på konsultföretaget Ramböll Management Consulting i Stockholm. Ramböll Management är ett dotterbolag inom Rambøll Gruppen, en internationell konsultkoncern inriktad främst på konsultuppdrag inom infrastruktur och IT. Ramböll Management å andra sidan riktar sig till kunder inom offentlig sektor, åt vilka man utför en rad olika typer av uppdrag. Företaget etablerades i Sverige 2003, och har idag ca 40 anställda konsulter och analytiker.

Kunderna finns främst inom offentlig sektor, bland annat har flertalet uppdrag utförts åt Skolverket, Stockholms stad, Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen. Därtill kommer flera kommuner, landsting och regioner. Just att arbeta mot offentlig sektor, men ändå i ett privat företag kändes för mig som en väldigt intressant kombo, och kanske inte det mest självklara valet för en Pol.Kandstudent.

Vad är det då för typer av uppdrag som Ramböll-konsulterna är experter på? Många uppdrag inom min avdelning på företaget (Välfärdsanalys) handlar om att utvärdera program eller projekt. Man undersöker således om uppsatta mål för projektet uppnåtts, vilka resultat som framkommit till följd av projektet och framförallt; vad kunden kan lära inför framtiden och vad som är viktigt att vidareutveckla inom den respektive verksamheten.

Det kan låta något abstrakt, och det var också lite den bild jag hade inför starten i slutet på augusti; att det var lite oklart på vilket sätt man arbetade och vad det egentligen innebar att *utvärdera*.

Just begreppet utvärdering och dess betydelse är något som jag definitivt fått bättre koll på under mina hittills genomförda två månader på Ramböll. Redan första dagen fick jag klart för mig att de anställda på Ramböll är riktiga ”utvärderings-freaks” och att metod är ett självklart intresse.

Det bästa med praktiken på Ramböll är att man verkligen blir en del av arbetet. Jag har inte på något sätt varit ”praktikanten som står bredvid och tittar på”, utan (med lite handledning) blivit en projektmedarbetare som de andra. Bland mycket annat utvärderar jag ett sysselsättningsprojekt för personer med psykiska funktionshinder på uppdrag av Stockholms stad. Vi ska helt enkelt utvärdera om projektet nått de mål man tänkt sig; att fler personer med psykiska funktionshinder kommer i sysselsättning. Jag får genomföra telefonintervjuer, fokusgrupper (i form av gruppintervju), studera och analysera dokument från projekten och också framöver skriva en del av slutrapporten.

Även om du jobbar inom privat sektor får du god inblick av den offentliga förvaltningen i Sverige. Jag har också på denna korta tid lärt mig massor om hur man jobbar metodinriktat; hur man genomför en bra intervju, vad skillnaden på resultat och effekt är, hur du skriver under deadline-pess och framförallt att ordet komplementaritet är viktigt i konsultvärlden

Slutligen vill jag uppmana alla Pol.kandare i ettan och tvåan att testa praktik under studietiden. Du får inblick i hur arbetsmarknaden för en statsvetare eller nationalekonom ser ut och du får chans att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktik. Slutsats: Gör praktik – du kommer inte ångra dig.

Text: Emeli Mårtensson

Jag VALDE att vara engagerad i en studentförening!



Utöver studier så är det många som under sina universitetsår väljer att engagera sig i något som de brinner lite extra för. Det kan vara svårt att veta vad man vill engagera sig i då möjligheterna är många. Richard som nu är inne på sin tredje termin vid Politics Kandidatprogrammet har valt att vara engagerad. Han har valt att vara engagerad i en studentförening!

Richard K. Linnér är 21 år och läser andra året på Polkand.

Temat för det här numret är som nämnt "val" vilket val ställdes du senast inför Richard?

Jag gjorde ett alltför vanligt val, jag valde att städa en annan dag!

Men till det val som du ska få berätta om här, nämligen ditt val att vara engagerad i en studentförening, vilken förening är du engagerad i och hur kommer det sig att du valde att engagera dig i just denna förening?

Jag är engagerad i studentföreningen Forte, då jag alltid har varit förälskad i musik, även ifall valet av genrer har förändrats över tiden. Med det kom också ett intresse av att utbyta musik med andra och att få DJ:a. Forte har funnits sedan 1989 och startades av några DJ:s som ville ordna bättre ljud och ljus samt DJ:a på alla de fester som sker på LIU. Det är ett mål som jag känner är värt att lägga min tid på.

Har du alltid velat engagera dig?

Jag har varit engagerad mycket i föreningsliv under de perioder när man haft mer tid över, framförallt i rollspelsföreningar, men även andra typer av arrangemang. En stor baktanke är nog att få dela sina intressen med andra och förhoppningsvis få andra att hitta nya intressen. Sedan att vara engagerad i en studentförening ser alltid bra ut på Cv:t, det handlar ju ofta om attraktiva egenskaper när man söker jobb; som förmåga att jobba i grupp och förmåga att leda.

Kan du specificera lite mer vad du gör när du arbetar för Forte?

Forte är en studentförening på LIU som arbetar med DJ:ing, ljud och ljus. Föreningen har över åren skaffat en stor arsenal av ljud och ljus för att kunna göra framförallt studentfesterna fetare, men också för att kunna erbjuda utrustning för uthyrning till studenter och universitet. Vårt vanligaste jobb är kravallerna på Kårallen där ni kan se oss skjuta runt massa lådor titt som tätt. Innehållet är det ljud och ljus som ger den rätta känslan för ett dansgolv. När festen väl är igång brukar vi leverera musik från DJ-plats. Arbetet är ganska tungt och arbetspassen långa, men det är väldigt roligt när man ser resultatet.

Kan vem som helst engagera sig i Forte?

Alla studenter på LiU får söka medlemskap i Forte, detta gör man enklast genom att skriva ett mail till viceordförande Jesper Söderlind.

Sedan får man möjlighet att prya med oss och se hur vårt arbete går till, men framförallt för att lära känna folket i föreningen. Man behöver inte ha några tidigare förkunskaper så länge man är intresserad och lär sig. När man har fått grundkunskaperna och fungerar i gruppdynamiken så kan det kanske bli dags för inval.

Så förkunskaper är inte viktigt?

Det viktigaste om man vill gå med i Forte är att man lär sig, inte vad man kan sedan innan. Den aggregerade kunskapen i Forte är nära obegränsad, det finns alltid någon som vet hur prylen fungerar, det gör att man har ett bra forum för att lära sig det nya också så förkunskaper är absolut inget krav! Jag själv har haft ett stort elektronikintresse och datorintresse, men även arbetat inom hemelektronikbranschen detta gör ju att man hade med sig en vana som gör att man lär sig lite snabbare.

Har ni i Forte likt festerier och andra föreningar olika poster?

Vi har en styrelse och aktiva medlemmar, sedan en grupp med studenter som är färdiga på LIU men som fortfarande vill bidra till föreningen, men nej inga direkta poster.

Vad är det bästa/roligaste med att vara engagerad i en studentförening? Det absolut roligaste är ju att man träffar så väldigt mycket människor, både inom föreningen men också tack vare att vi gör jobb åt så många så träffar man folk från alla program och årskurser. Jag som ändå inte varit medlem så länge har haft fantastiska stunder som kommer bli minnen för livet, och fler kommer det bli!

Har engagemanget några nackdelar?

Det är ju en fråga om alternativkostnad, men jag gjorde valet att sluta arbeta på helgerna för att hinna med Forte och det valet är jag väldigt nöjd med. Sedan håller våra jobb på

väldigt sent så man får ta ganska många sena nätter.

Är det mycket tid som går till ditt engagemang, är det svårt att hinna med både engagemang och studier?

Till att börja med varierar beställningarna väldigt mycket över året, det innebär att exempelvis Nolle-p var några av de hårdaste veckorna med jobb jag varit med om, medan under terminerna kommer det i en lite mer jämn takt. Jag har inte funnit det svårt att kombinera studierna, plugget kommer ju egentligen alltid först.

Vad är det roligaste/bästa som du fått uppleva genom att vara med i Forte?

Det var väldigt häftigt att spela på Soff och Fortes Utedisco, med det massivaste ljudrigg jag varit med och riggat, sedan med en 2 meters discokula framför sig. Ja ni som var där ni vet hur snyggt det var! Allt som blinkar och låter är bäst! Gemenskapen är också fantastisk vi måste ofta slåss mot motgångar med problem som visar sig genom konstiga fel, när man jobbar under tidspress är det viktigt att vi kan samarbeta och lösa problemen och gärna utan att bli arga på varandra.

Har du några tips och slutord innan vi avslutar intervjun?

Det jag kan säga är väl att engagera sig överhuvudtaget! Ni kommer inte ångra er! När man upplever engagemangen på LIU inser man att mycket har gamla anor och det är som ett levande kulturliv med traditioner, det skulle aldrig kunna fungera utan alla de människor som jobbar med det. Bli en del av det levande kulturlivet du också, sök till en studentförening!

<http://www.forte.studorg.liu.se/>

Intervju av Karolina Sporre med Richard K. Linnér. Bilder privata.

Valet 2010, de nya statsråden

Under hösten 2010 hade vi val här i Sverige något som säkert alla Pol.Kandare uppmärksammat. När man läser det program som vi faktiskt gör kan det vara bra att ha en överblick på bland annat de nya statsråden. Så här kommer en allmänbildande sammanfattning kring dessa!



Namn: **Fredrik Reinfeldt**, född 1965

Partitillhörighet och post: Moderaterna, statsminister (2006)

Utbildning: Civilekonom, examen vid Stockholms universitet

Bakgrund: Muf 1983. Ordförande i Muf Stockholm. In i Muf:s styrelse. Väljs in i riksdagen, ersättare i skatteutskottet 1991. 24 oktober Muf-ordförande. Ledamot i partistyrrelsen 1992. Riksdagens finansutskott 1994. Ordförande i justitieutskott 2001. Vice ordförande i finansutskottet. 2003 partiledare i moderaterna. Sveriges statsminister 2006.



Namn: **Maud Olofsson**, född 1955

Partitillhörighet och post: Centern, Närings och Energiminister

Bakgrund: Ombudsman i ungdomsförbundet och partiet 1974-81. Kommunstyrelsen i Robertsfors 1988-92. Politisk sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet 1992-94.

Koordinator och handläggare i länsstyrelsen 1994-97. Partistyrrelsen sedan 96. Vd i Hushållningssällskapet 97-01. Partiledare 2001. Riksdagsledamot 2002.



Namn: **Carl Bildt**, född 1949

Partitillhörighet och post: Moderaterna, Utrikesminister (2006)

Utbildning: Högre studier, Stockholms universitet

Bakgrund: Tidigare statsminister i en borgerlig koalition 1991-94. Har varit EU-medlare under krigen i f.d. Jugoslavien på 90-talet, och blev senare FN:s specielle representant på Balkan. Bildt var riksdagsledamot 1979-2001 och moderat partiledare 1986-99.



Namn: **Birgitta Ohlsson**, född 1975

Partitillhörighet och post: Folkpartiet, EU minister

Utbildning: Statsvetenskap och Internationella relationer på Stockholms Universitet.

Bakgrund: 1996-98 ordförande för Liberala studenter Stockholm och 1997 valdes hon in i förbundsstyrelsen för Liberala ungdomsförbundet, som hon var ordförande för 1999-2002. Ledarskribent på flera liberala tidningar såsom Dagens Nyheter,

Vestmanlands Läns Tidning, Västerbottens-Kuriren och Sundsvalls Tidning.



Namn: **Gunilla Carlsson**, född 1963

Partitillhörighet och post: Moderaterna, Biståndsminister (2006)

Utbildning: Revisorassistent

Bakgrund: Revisor och ekonomichef 1984-94. Vice ordförande Muf 1992-95, andre vice ordförande i partiet sedan 1999. EU-parlamentariker 1995-2002. Riksdagsledamot sedan 2002. Vice ordförande i utrikesutskottet, partiets talesman i utrikesfrågor. Tidigare suttit i EU-nämnden och utbildningsutskottet.



Namn: **Anders Borg**, född 1968

Partitillhörighet och post: Moderaterna, Finansminister (2006)

Utbildning: Utbildad nationalekonom.

Bakgrund: Chefekonom och kanslichef för moderaterna. Anses ligga bakom den moderata nyorienteringen under Reinfeldt. Har tidigare varit bland annat talskrivare åt Carl Bildt och politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen under den förra borgerliga regeringen. Vice ordförande i Moderata studentförbundet ett år i början av 90-talet.



Namn: **Peter Norman**, född 1958

Partillhörighet och post: Moderaterna, Finansmarknadsminister

Utbildning: Fil.kand. examen

Bakgrund: Vd för sjunde AP-fonden sedan 2000. Mellan 1996 och 1999 var han vd för kapitalförvaltaren Alfred Berg Asset Management. 1994-1996 riksbanksdirektör. Varit ordförande i styrelsen för investmentbanken Carnegie och finansföretaget Max Matthiessen. Även vice ordförande i Kärnavfallsfonden och i styrelsen för Stockholms universitet.



Namn: **Beatrice Ask**, född 1956

Partillhörighet och post: Moderaterna, Justitieminister (2006)

Utbildning: 1978-1979 Studier vid internationella ekonomilinjen, Uppsala universitet

Bakgrund: Ordförande Muf 1984-88. Ordförande Moderatkvinnorna 1997-2001.

Partistyrrelseledamot sedan 1999. Skolborgarråd i Stockholm 1988-91. Skolminister 1991-

94. Riksdagsledamot sedan 1994. Ledamot i EU-nämnden och justitieutskottet. Har

tidigare suttit i bl.a. utbildningsutskottet.



Namn: **Sten Tolgfors**, född 1966

Partillhörighet och post: Moderaterna, Försvarsminister

Utbildning: Fil.kand. i statskunskap.

Bakgrund: Har varit ledamot av Utrikesutskottet och Näringsutskottet 1994-1998.

Ledamot av Utbildningsutskottet 1998-2002 och 2003-2006 samt i

Socialförsäkringsutskottet 2002-2003. Sedan 2003 är han ledamot i Moderaternas partistyrrelse. 2002-2003 moderaternas flyktingpolitiska talesman och skolpolitiska företrädare 2003-2006. 2006 var Tolgfors ordförande i utrikesutskottet.



Namn: **Göran Hägglund**, född 1959

Partillhörighet och post: Kristdemokraterna, Socialminister (2006)

Utbildning: Branschgemensam utbildning inom försäkringssektorn, Företagsintern utbildning inom finanssektorn.

Bakgrund: Ombudsman i ungdomsförbundet och partiet 1978-85. Kommunfullmäktige i Jönköping 1982-86. Chef för kd:s riksdagskansli 1985-89. Försäkringskonsult och mäklarrådgivare 1988 - 91. Riksdagsledamot sedan 1991 och gruppledare 1991-02. Medlem i partistyrrelsen sedan 1994. Partiledare 1904.



Namn: **Jan Björklund**, född 1962

Partillhörighet och post: Folkpartiet, Utbildningsminister och vice stadsminister

Utbildning: Officersexamen 1985

Bakgrund: Yrkesofficer 1982-94, senast som major vid Livgardet i Stockholm. Borgarråd i

Stockholm 1994-2006, bland annat skolborgarråd. Förste vice ordförande i folkpartiet.

2006 vald till utbildningsminister, sedan skolminister och partiledare ett år senare.



Namn: **Eskil Erlandsson**, född 1957

Partillhörighet och post: Centerpartiet, Landsbygdsminister

Utbildning: 1989-92 Högstudierna Växjö, 1981 Lantmästareexamen samt 1978-79

Jordbruksutbildning, Stora Segerstad.

Bakgrund: Kommunfullmäktige i Ljungby 1977-98. Färdig lantmästare 1981.

Kommunalråd 1983-94. Riksdagsledamot sedan 1994. Ledamot i partistyrrelsen sedan 1999. Ordförande i försvarsutskottet sedan 1902.



Namn: **Tobias Billström**, född 1973

Partillhörighet och post: Moderaterna, Migrationsminister

Utbildning: Fil.mag. i historia i Lund

Bakgrund: Arbetat på Svenskt Näringsliv och som politisk redaktör på bl.a. Nordvästra Skånes Tidningar. Kommunfullmäktig i Malmö 1998-2002. Riksdagsledamot sedan 2002. Ledamot i socialförsäkringsutskottet.



Namn: **Ewa Björling**, född 1961

Partillhörighet och post: Moderaterna, Handelsminister

Utbildning: Tandläkarexamen Karolinska Institutet 1987, Leg Tandläkare 1988, Med Dr Sci, Karolinska Institutet 1993, Docent, Karolinska Institutet 1999

Bakgrund: 2002-2007 Ledamot i Utrikesutskottet, 2004 ledamot i Försäkringskassans styrelse, 2006-2007 suppleant i utrikesnämnden, konstitutionsutskottet, utbildningsutskottet (2002-2007) även ordförande för Rådet för samordning av insatser mot HIV/AIDS (2007).



Namn: **Catharina Elmsäter-Svärd**, född 1965

Partillhörighet och post: Moderaterna, Infrastruktursminister

Utbildning: två årig utbildning på RMI-Berghs och är diplomerad marknadsekonom

Bakgrund: Den första kvinnliga ordföranden för Moderata ungdomsförbundet i Södertälje 1980 talet. In i riksdagen som ersättare 1996. 1996-2008 ordförande för miljö- och jordbruksutskottet. Vice gruppleadare för den moderata riksdagsgruppen åren 2006-2008. Finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting sedan 2008.



Namn: **Maria Larsson**, född 1956

Partillhörighet och post: Kristdemokraterna, Barn och Äldreminister

Utbildning: Utbildad mellanstadielärare 1978.

Bakgrund: Kommunfullmäktige i Gnosjö sedan 1988. Riksdagsledamot sedan 1998. Förste vice partiordförande sedan 2003.



Namn: **Ulf Kristersson**, född 1963

Partillhörighet och post: Moderaterna, Socialförsäkringsminister

Utbildning: Civilekonom

Bakgrund: Förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet 1989. Riksdagsledamot 1991-00. 2002-06 finanskommunalråd i Strängnäs kommun. Sen 2006 socialborgarråd i Stockholm och Moderaternas talesperson för social- och familjepolitik.



Namn: **Andreas Carlgren**, född 1958

Partillhörighet och post: Centerpartiet, Miljöminister

Utbildning: Lärarutbildning, examen 1983

Tidigare: Förbundsordförande i ungdomsförbundet 1984-87. Lärare 1987-90.

Kommunalråd på Ekerö 1990-94. Vice ordförande i partiet 1992-00. Riksdagsledamot 1994-98. Generaldirektör för Integrationsverket sedan 2000.



Namn: **Nyamko Sabuni**, född 1969

Partillhörighet och post: Folkpartiet liberala, integrations och jämställdhetsminister

Utbildning: Kurs i juridik vid Uppsala universitet, Migrationspolitik vid Mälardalens

högskola, Information och mediekommunikation vid Berghs school of communication

Bakgrund: Valdes in i riksdagen 2002 och tillhörde under förra mandatperioden

näringsutskottet. Har tidigare arbetat på pr-byrå. Sabuni kom till Sverige som politisk

flykting från Kongo-Kinshasa som 12-åring.



Namn: **Stefan Attefall**, född 1960

Partillhörighet och post: Kristdemokraterna, civil och bostadsminister

Utbildning: Fil.kand. i statsvetenskap och nationalekonomi.

Bakgrund: Förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet 1986-89 och

chefredaktör för Kristdemokraten 1989-91 och 1995-98. Riksdagsledamot 1991-94 och

är sedan 1998 invald i Jönköpings läns valkrets. Sedan 2006 ordförande i finansutskottet

och har tidigare varit ledamot av finansutskottet 1991-1994 samt arbetsmarknadsutskottet 1998-

2006. Är ledamot av riksdagens valberedning, krigsdelegationen och Kristdemokraternas partistyrelse

samt är sedan 2002 gruppleddare i riksdagen.



Namn: **Anna-Karin Hatt**, född 1972

Partillhörighet och post: Centern, IT och regionminister

Utbildning: Fil.kand., Göteborgs Universitet.

Bakgrund: Statssekreterare för Centerpartiets samordningskansli i

statsrådsberedningen. 2003–2006 stabschef för Centerpartiets partiledarstab,

talskrivare på Centerpartiets partiledning. Vd för Didaktus Skolor AB samt Didaktus

Hälso- och Sjukvårdsutbildningar AB, samt vice vd för pr-byrån Kind & Partners AB.



Namn: **Lena Adelson Liljeroth**, född 1955

Partillhörighet och post: Moderaterna, Kultur och idrottsminister

Utbildning: Examen från Journalisthögskolan i Stockholm, Statskunskap och sociologi

vid Stockholms universitet

Bakgrund: 1998 Stockholms fullmäktige. Ledamot av kulturutskottet 2002-2006,

suppleant i näringsutskottet 2002-03 och suppleant i socialutskottet 2003-2006.



Namn: **Erik Ullenhag**, född 1972

Partillhörighet och post: Folkpartiet, Integrationsminister

Utbildning: Jurist kandidatexamen

Bakgrund: Ordförande i Liberala ungdomsförbundet mellan åren 1997–1999.

Ullenhag valdes in i riksdagen 2002 och var riksdagsledamot i den första omgången

till 2006. Han valdes på nytt in i riksdagen 2009 och har varit Folkpartiets

partisekreterare sedan 2006 då dåvarande partisekreteraren Johan Jakobsson

tvingades lämna posten efter den så kallade spionaffären i den svenska valrörelsen 2006.



Namn: **Hillevi Engström**, född 1963

Partillhörighet och post: Moderaterna, Arbetsmarknadsminister

Utbildning: Utbildad kriminalinspektör.

Bakgrund: Hon valdes in i riksdagen 2002. 2008 blev hon ordförande för

arbetsmarknadsutskottet. Tidigare, 2006–2008, var hon ledamot i justitieutskottet

och var ledamot i EU-nämnden åren 2006–2008. Engström utsågs i januari i år till

Moderaternas jämställdhetspolitiska talesperson. Sedan augusti är hon talesperson i

arbetsmarknadspolitiska frågor. Hon är också ledamot i krigsdelegationen och ordförande i

Sollentunahem.

Text: Daniella Nenander

Val – en fisk – ett däggdjur.

Det finns faktiskt fler slags "val" än de i ordagrann benämning. Val är också en fisk, ett däggdjur som lever och härskar i havets rike, som med stor sannolikhet hade lagt sin röst på miljöpartiet.

Man tror att valen härstammar från tidigare landdjur som man hittat kvarlevor av i områden kring norra Pakistan. Kvarlevorna har stora likheter med hundar, men det finns också andra fynd som liknar krokodiler till utseendet och dess längd, och man tror då att dessa kan vara föregångare till det stora havsdjuret, valen.

Det vi idag benämner vid val är däggdjur som är helt anpassade till ett liv i vattnet, och som helt saknar förmåga att leva på land. På land skulle valarna torka ut och dö av sin egen vikt. Alla valdjur tillhör ordningen Cetacea som innefattar cirka 80 olika arter. Valen brukar kännetecknas vid tre utav sina inre organ, nämligen ögon, näsa och mun och har här likheter med däggdjuren:

- Valen har lungor istället för gälar och måste andas luft till skillnad från andra fiskdjur. De behöver dock inte andas på samma sätt som däggdjur utan kan befinna sig under vatten under en längre tid och har därmed ett valanpassat andningssystem.
- Valen har ett hjärta med två kamrar med två kretslopp, till skillnad mot fiskar som bara har ett kretslopp.
- Valhonor föder levande ungar och lägger inte ägg. Och diar dessutom sina ungar som däggdjur.

Bland valarna finns de största däggdjuren som lever på jorden. Blåvalen har idag en längd på upp till 33 meter och väger upp mot 190 ton. Dessa djur är med andra ord inget att leka med.

Valar är flockdjur och har ett utvecklat socialt beteende precis som många utav oss studenter. De lever därför i olika stora grupper. Inom varje grupp förekommer det en rangordning, där varje individ kämpar för att komma högre i rang, inte alls stor skillnad mot oss däggdjur. För att kommunicera med varandra utstöter valarna ljud som påminner om sång och som går att höra på avstånd kring hundra kilometer. Valarna jagar i flock.

De flesta valarterna har utvecklat ett fortplantningssystem som hänger ihop med årstiderna. Denna cykel har ett samband med de vandringar som många valarter gör.

Valar har alltid varit ett eftertraktat byte, för sitt kött och fett som använts till alltifrån husbygge, bränsle, korsetter och parfym framställning. Denna jakt har fortsatt in på 1900 och 2000 talet och de flesta valar är idag hotade i beståndet och några valarter är nästan utdöda. Man har försökt att upprätthålla skyddszoner för att skydda valarna. Eftersom att valarna rör sig inom stora ytor så måste man handskas med problemen på internationell nivå. FN har erkänt IWC (International Whaling Commission) som enda internationella organisation som får reglera valfångsten. Valar jagas dock fortfarande på flera håll, där man anger att orsaken skulle vara forskning.

Text: Karolina Sporre

[www. Ne.se](http://www.Ne.se) sökord valar

www. Wikipedia.org sökord valar

Valet att bli en Polkandare, Valet att delta under Nolle-P

I månadsskiftet augusti-september var det många som dök upp vid upprop och därmed valde att bli Pol.Kandare och studenter vid Linköpings Universitet. Många valde dessutom att delta under Nolle-P och välkomstmottagningen som arrangerades av FBI med faddrar. Här kommer några ettors tankar kring Nolle-P och hur valet att delta under Nolle-P för dem var en ren självklarhet. Årets Nolla tycker till och sedan gör nollegruppen mp sin röst hörda!

Årets Nolla 2010

Att bli kallad "Nolla" har kanske aldrig tidigare i livet varit något som vi skulle sett som positivt eller en särskilt trevlig upplevelse. Men att få titeln årets Nollan 2010 på Polkand. programmet är ändå en upplevelse som jag ser som mycket värdefull, samt en epitet jag bär med huvudet högt.

Nolle-P var tveklöst två av de roligaste veckorna i mitt liv och jag hoppas att alla andra som medverkade hade en lika festlig och unik upplevelse som jag. Vi minns väl alla tiden i början då allt fortfarande var skrämmande nytt, många trodde att Anton G var fin-Anton och man gick vilse på campus allt för ofta. När jag tänker tillbaka på dessa två veckor är det speciellt första tisdagen som dyker upp i tankarna.

Den började med en fuskföreläsning, kanske något de flesta skulle anse ovärt att ha klockan 8 på morgonen, men så var det. Senare på dagen hade vi en rundvandring med aktiviteter i valla tillsammans med allas favoritrivaler Affjurnollan. Men höjdpunkten den dagen låg ändå inhägnaden av blåvita band på förfesten då fejkNollan avslöjades och vissa mer förvånande än andra visade sina sanna jag. Personligen vill jag tro att fler än jag saknar Sebastians aka "Herman Darin"s erbjudande om skjuts genom campus i sin skottkärra men det är ytterligare något man får vänja sig vid att leva utan antar jag. Kvällen avslutades med nollans första kväll på Flamman och uppenbarligen även slutet på en kväll som väldigt många kom att minnas.

Linus Fredriksson

Foto: FBI



Nolle-P 2010 utifrån några av oss i Miljöpartiet

Den 30 september var det dags för Pol.Kand ”nollornas” upprop, tanken var att man skulle lyssna på vad läraren sa, men salen var full med nya klasskompisar. Detta gjorde att man var så nervös att man inte kunde koncentrera sig och alla var spända inför vad som skulle hända härnäst. Det började med att FLiNS styrelse kom in och presenterade sig och därefter satte de på en video som presenterade FBI. När videon tog slut kom dessa rosablå klädda personer inspringandes och Nolle-P hade börjat!

Vi blev indelade i Nolle-P grupper där temat för i år var Valet 2010, och grupperna fick olika partinamn och alla tilldelades en jättefin rosa t-shirt. Detta för att vi skulle känna igen varandra och för att kunna lära sig namnen på alla i klassen (som stod på tröjorna). Faddrarna tog med oss på en rundvandring på campus, för att vi skulle lära oss hitta bättre, för campus var ju ändå större än vad vi först trott. Frågan är om man någonsin kommer att hitta överallt? Dagen avslutades med grillning, FBI cyckel och även Nolle-P uppdragen började. Redan första dagen kändes det som att man hade kommit till en ny ”värld”, det var så här livet som student var. Vi fick uppleva det första cycklet, som nog inte alla visste från början vad det var. Vi började även direkt med ett av Nolle-uppdragen, att vara rondellhundar.



Under följande två veckor fick vi vara med om en hel del roliga upplevelser. På fredagen den första veckan var det dags för Rydsjakten vilket innehöll olika stationer som bl.a.

ölhävning, blindfotboll, spotta fiskbullar och slå rekord i hur många man kunde få in samtidigt i en telefonkiosk. Vårt lag, som för dagen bara bestod av tjejer vann de flesta av grenarna dock var ölhävning inte något för oss, när vi hade halva flaskorna kvar var alla i det andra laget klara. Fast det skyller vi på att två av våra öl-älskande faddrar valde att delta i det andra laget. I den näst sista grenen slog vårt lag rekord! Vi tryckte in 21 personer i en telefonkiosk, det hade vi aldrig klarat utan hjälpen vi fick från två rydskids. Vem kunde förresten tro att ett lag med bara tjejer skulle ta hem segern, men så blev det! Rydsjakten avslutades med att alla Nolle-grupper framförde varsitt cyckel. Vi valde att sjunga om FBI, vilket även andra grupper gjorde. Socialdemokraterna gjorde bland annat en omtolkning av YMCA (och sjöng istället FBI) och tog därmed hem vinsten i cyckeltävlingen. Efter allt detta var det dags för vår första sittning på [hg] med tema ärtsoppa-punsch. Det var roligt att bordsplaceringen blandade de olika Nolle-grupperna så att man pratade med andra i klassen. Under kvällen framfördes fantastiska cyckel bl.a. av FBI pateter, som var en av höjdpunkterna.

Dagen efter släpade vi oss upp för att handla kläder till fultsittningen och en dag med FLiNS i Trädgårdsföreningen. Där fick vi lunch, provade overaller och gjorde även ett quiz. Det var roligt att få se hur våra overaller såg ut.

Den andra veckan inleddes med Bad Taste-sittningen på Flamman, där alla nollor, faddrar och FBI hade klätt sig så fult som möjligt, vissa faddrar kom i sina gamla Nolle-tröjor, andra kom som Eric Ramstedt och vissa hade bara riktigt fula kombinationer. Det var roligt att se de i klassen utklädda och stämningen var på topp efter att alla tillsammans hade gått på dagens föreläsning iförda dessa snygga kläder. Det var god mat, roligt tema och gott sällskap, men vissa kanske fick för mycket av det goda, medan andra bara råkade glömma jacka, Nolle-P tröja och väska i garderoben och fick hämta det dagen efter.

På onsdagen avgjordes Nolle-uppdragen med "Urban Exploring", som innebar att alla Nolle-grupper fick ett antal uppdrag på tid att utföra runt om i Linköping på cykel. Det var väldigt jobbigt att cykla i motvind som tokar för att till exempel ta ett fint familjefoto med Tage Danielsson. Vi gjorde allt för att vinna, men när vi kom tillbaka efter cykelturen och FBI hade räknat ihop poängen från Nolle-uppdragen visade det sig att Socialdemokraterna vunnit. Att vi i Miljöpartiet kom tvåa kan bara beskrivas som att vi var de första bittra förlorarna, man vinner ju inte silver. Glada treor var däremot Folkpartiet.

Torsdagen var en historisk dag då Pol.Kand vann Filosofiska spelen för första gången med en överlägsen seger. Många gick innan det var dags för final då någon sagt att "det inte var någon idé att stanna, för vi var ändå inte i final". De som inte var där fick en chock när de senare fick reda på att segern var vår. Senare på kvällen var det dags för vår första Kravall (dock utan overaller). Det var kul att gå på kravallen, och en av många förfester med klassen ägde rum.

Kvällen efter var det dags att bli rädda. Vi kollade på en skräckfilm, som bara vissa tyckte var läskig (faddrar) och efter det blev det spökjakt i Rydskogen. FBI och faddrarna hade gjort en runda i skogen som man följde två och två med hjälp av ett snöre. På olika ställen i skogen satt FBI och faddrar och lurade för att skrämja slag på oss. Alla kom levande ut ur skogen, men med hjärtat i halsgropen. Innan den här dagen visste vi inte att det gick småtjejer i vår klass, men efter att ha hört flera av killarna skrika kan vi nu konstatera att det gör det. Fast faddrarna var nog ändå de som var mest rädda, då de inte ens gick rundan utan stannade vid elden och åt marshmallows istället.

D-dagen kom. Gasquen var här. Det var nu vi gick från att vara nollor till ettor. Lördagskvällen innehöll en finsittning med Affärsjuristerna, underhållande gyckel och god mat. Det var kul att se de i klassen utan den lite smått äckliga Nolle-P tröjan, och alla var

väldigt uppklädda. Efter middagen öppnades dansgolvet och alla skakade loss. Detta var första kvällen som FBI fick vara med och festa, vilket faktiskt märktes då vissa (vi nämner inga namn) åt sin kebapallrik från marken, och en annan hade glömt sin cykelnöckel och "lånade" en cykel för att kunna ta sig hem till Ryd. Gasquen var en bra avslutning på ett underbart Nolle-P.



Vi tycker att Nolle-P är ett bra sätt att inleda tiden på LiU, man får en chans att lära känna människorna på programmet, får en inblick i studentlivet och får en upplevelse att minnas för livet. Nolle-grupperna var bra eftersom det gjorde att man hade några att umgås med, trots att alla var nya. Även om vi tyckte att allt var roligt under Nolle-P fanns några tillfällen som stack ut, dessa var enligt oss Bad Taste och spökjakten. Nolle-P var bättre än vad vi hade väntat oss och innehöll fler aktiviteter än vi trodde. Det gjorde att man under de första två veckorna inte kändes sig ensam, utan hade alltid något roligt att se fram emot. Många som börjar på universitet flyttar hemifrån för första gången och det kan därför vara bra att man redan från början känner att man har några att umgås med och saker att göra på fritiden. Det som gjorde Nolle-P roligt var FBI och faddrarna, som tog sina roller på allvar och som gjorde Nolle-P värt att minnas. Vi hoppas att Nolle-P nästa år blir minst lika bra!

Over and Out / mp

Foto: FBI

UF är mitt val!

En Pol.Kandare med engagemang, det är jag inte ensam om att vara! Det är nog snarare ovanligt med en Pol.Kand student som inte tillhör någon förening, sektion eller något parti. Men att välja vad man ska lägga sin tid och energi på är desto svårare då det finns allt från festerier och sektioner till körer och partier bara här på universitetet. Jag valde UF och det är jag väldigt glad för idag!

Utrikespolitiska studentföreningen

UF eller rättare sagt Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings Universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Detta gör vi genom att anordna föreläsningar, debatter och andra event med utrikespolitik anknytning. Föreläsningarna hålls varje onsdag mellan klockan 17.30 och 19.00 och på engelska varannan torsdag samma tid. Inbjudna talare är alltifrån beslutsfattare, diplomater och journalister till officerare, författare och forskare från hela landet men ibland också från hela världen.

Mitt val

Redan under nolle-p när jag fick höra talas om UF för första gången tyckte jag det lät intressant och något som jag lätt kunde engagera mig i. På KALAS-mottagningen blev jag medlem i UF och jag gick på min första föreläsning några veckor senare. Jag kommer inte ihåg vad den handlade om men jag vet att den var väldigt intressant eftersom det ledde till att jag fortsatte besöka föreläsningarna resten av året. Mitt engagemang i UF sträckte sig dock inte längre än att jag gick på föreläsningarna det första året. Det berodde dels på att jag inte visste om att jag kunde engagera mig mer i själva föreningen och dels för att det hände så mycket annat under min första tid som universitetsstudent.

Jag valde i våras att söka till UF-styrelsen eftersom jag alltid varit intresserad av politik och framförallt utrikespolitik. Jag kände också att jag verkligen ville engagera mig i något där jag kunde vara med att påverka människor och deras synsätt, vilket är något man verkligen

kan göra i UF. Jag blev till slut vald till medlemsansvarig och sekreterare.

Medlemsansvarig och sekreterare

Att vara medlemsansvarig och sekreterare i UF är jättekul, även om det inte alltid är superroligt att skriva protokoll. Jag får vara med och påverka vad UF ska göra under året, hur UF utvecklas som förening. Jag får också träffa massa nya människor, bland annat gamla styrelsemedlemmar, aktiva medlemmar och så klart alla medlemmar som bara kommer på föreläsningarna. En till stor anledning till att jag trivs så bra med UF är att det finns en härlig gemenskap i hela föreningen både mellan oss som styrelsemedlemmar men också med aktiva medlemmar och gamla medlemmar.

Det bästa med UF är dock att alla kan engagera sig i föreningen antingen genom att bara gå på föreläsningarna eller genom att bli aktiv medlem och hjälpa till att anordna föreläsningarna. Och för dem som vill engagera sig ännu mer i föreningen så kan alla som vill söka till nästa års styrelse.

Bli aktiv medlem

Utrikespolitiska studentföreningen söker ständigt nya aktiva som vill vara med och boka föreläsare, utveckla hemsidan, trycka upp affischer och marknadsföra föreningen på andra sätt. Vill du bli aktiv medlem kan du bli det redan nu i något av UF:s utskott och för mer information om detta besök vår hemsida www.uflinkoping.org eller maila mig på medlem@uflinkoping.se.



Josefine Säker

Programmet över kommande föreläsningar

10 November – "Geert Wilders, Nederländerna och EU" med Annika Ström-Melin.

11 November – Jan Hjärpe, "Religion and Democracy: Some aspects of a complex dynamic".
(Eng.)

17 November – UF-föreläsning!

24 November – Lars Vilks om "Yttrandefrihet - hur långt kan man gå i det offentliga rummet?"

25 November – Fantu Cheru, China's Expansion in Africa. (Eng.)

1 December – Ulrika Årehed Kågström, ny generalsekreterare för röda korset, kommer till UF.

8 December – "Yttrandefrihet" med Jesper Bengtsson.

Juluppehåll

26 Januari - UF drar igång igen!

2 Februari – UF-föreläsning!

9 Februari - Sveriges Överbefälhavare Sverker Göransson pratar om "Kriget i Afghanistan".



Information från utbildningsbevakare

I höst sätter FLiNS igång med muntliga kursutvärderingar!

Detta inkluderar alla kurser på Pol.Kand:s tre första terminer och även fristående kurs när dessa sammanfaller. Vi anser att det finns ett behov att komplettera de nuvarande webbaserade utvärderingarna och att skapa ett forum där vi studenter får chans att delta i en bredare diskussion runt kurserna och utbildningen.

Vi söker frivilla studentrepresentanter till dessa utvärderingsmöten, tre stycken möten kommer hållas under första året på Pol.Kand och de tre resterande under årskurs två. Hör av er till mig om ni är intresserade eller har andra frågor. Vi hoppas att ni tar chansen och utnyttjar den här möjligheten till studentinflytande, för att försöka förbättra utbildningen och dess kvalitet.

Therese Sjödin

Utbildningsbevakare FLiNS 2010/2011

utbildningsbevakare@flins.org



[hgl]